

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

Mei 2020

42^e Jaargang, nr. 5

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

Diaconie:
* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
Telefoon: 06-53529283 Email: wd.vandijken@outlook.com

* Penningmeester:
(ook voor kerkradio/CD's) diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Autodienst / Bloemendienst: diaken G.A. v.d. Akker, Telefoon: 06-15053119
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken G.A. v.d. Akker,
Telefoon: 06-15053119 Email: rinusvdakker@home.nl

* Banknummer kerk: NL70 RABO 03758 29660, *let op nieuw bankrekeningnr.*

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Kerkdienst via internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

***Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft,
streeft naar vermaning voor hem.
Spreuken 13:24***

Een gevaarlijke tekst om over te mediteren! Want voor veel mensen is meteen duidelijk: dit is nu typisch zo'n gebied waarop de Bijbel ernstig verouderd is. Een boek dat duidelijk uit een gewelddadige en hiërarchische maatschappij stamt. Zo'n advies voor de opvoeding, daar kunnen wij vandaag natuurlijk niets mee.

En laat ik eerst zeggen dat het deels terecht is zo'n uitspraak als van de spreukendichter een beetje kritisch te beluisteren. Als ik bij een bezoek in de gemeente de vader des huizes zou horen zeggen: 'Ik houd van mijn kinderen, daarom is het af en toe nodig ze te slaan met een stok', dan zou ik daar zeker meer dan kritisch op doorvragen! En in hoeveel gezinnen is er geen sprake van huiselijk geweld? Een ouder die erop los slaat om zijn kind in het gareel te krijgen, laat geen macht zien, maar zwakte. Het is een vorm van onmacht om je niet anders meer te kunnen uiten dan in agressie. Bovendien heeft het een bedenkelijk effect. Help je zo je kind om de juiste weg te vinden in het leven, of boezem je ze vooral angst in? 'Als papa boos wordt, berg je dan maar..!' Is dat gezond?

Dat is de ene kant. Sommige ouderen zijn misschien nog wel zo opgevoed: met een strenge (maar hopelijk ook rechtvaardige) vader en moeder. Je had gewoon te gehoorzamen. 'Waarom?' 'Daarom! Omdat ik het zeg.'

Er is ook een andere kant. Wordt de stok vandaag misschien niet te snel opgeborgen in de opvoeding? Zijn onze kinderen 'prinsjes en prinsesjes', die altijd en overal hun zin krijgen? Daar worden ze écht niet beter van! Denk maar aan dat jongetje dat in de supermarkt gaat stampen, daarna gaat krijsen en op de grond valt en in het rond schopt – omdat hij geen snoep in het winkelmandje mag doen. Als mama uiteindelijk toch toegeeft, niet streng is, wordt dat ventje later een onuitstaanbaar type die niet met teleurstellingen kan omgaan, driftig is en alles en iedereen voor zijn eigen karretje spant.

Tja – wanneer doe je het dan goed? Wij zijn maar mensen, en dus beperkt. Misschien zijn we zelf streng opgevoed, en zijn we onder het motto 'ik ga het helemaal anders doen' wel veel te slap. Of andersom! Wij zijn maar mensen, wanneer doe je het nu echt goed? En heeft ook niet elk kind weer een andere benadering nodig?

Wij zijn maar mensen – aardse vaders en moeders, als God het ons gaf. Er is ook een hemelse Vader. En hét verschil met de aardse vader is dat Hij wél volmaakt weet wat goed is. Gebruikt Hij in de 'opvoeding' van Zijn kinderen dan ook wel eens de 'stok'? Zeker is in ieder geval dat Hij ze niet alle leed bespaart. Ik denk aan misschien wel de meest geliefde psalm, Psalm 23. 'Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij', schrijft David daar. De herder gebruikt zijn stok om het schaap een tik te geven in de goede richting. En een staf om voorop te gaan, de juiste weg te wijzen. Die twee horen bij elkaar! Een goede vader straft zijn kind nooit om het straffen zelf, maar om het de juiste weg te wijzen. Zo is het ook met de kerkelijke tucht: dat woord komt van een oudhollands woord voor 'trekken' – de zondaar moet weer op het goede pad worden gebracht.

Maar dan het meest bijzondere: 'Uw stok en Uw staf, die *vertroosten* mij'. Als God Zijn ongekende gang gaat in je leven, vol donkere majesteit, dan kun je troost halen uit de wetenschap dat Hij leidt. En of Hij nu Zijn stok hanteert of Zijn staf, dat Hij de juiste weg weet én wijst.

'Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon'. Als één vader zijn zoon niet haatte, was het wel de hemelse Vader. Hij spaarde Zijn stok niet voor Zijn eniggeboren Zoon. Die stok was een kruis. En omdat Hij die stok gevoeld heeft, de stok van Gods oordeel en straf, kan die degene die in Hem gelooft, bespaard blijven.

Ds. M. Krooneman

KERKDIENTEN NOORDHORN

Via kerkradio / internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
NA 19 MEI: I.H.B. WAT DE GASTPREDIKANTEN BETREFT - ONDER VOORBEHOUD -

3 mei	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
10 mei	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. M.G.M. Mudde (Hollandscheveld)
17 mei	09.30 uur	Ds. F. Pierik (Drachten)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
21 mei	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Hemelvaartsdag
24 mei	09.30 uur	Ds. G. de Fijter (Kampen)
	19.00 uur	Ds. W.C. Polinder (Putten)
31 mei	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, 1^e Pinksterdag
	19.00 uur	Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)
1 juni	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, 2^e Pinksterdag, Zangdienst

BESTEMMING COLLECTEN

Voorlopig zullen er nog geen openbare erediensten worden belegd. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen.

De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of speciale diaconale projecten.

3 mei	Diaconiecollecte : GZB voor noodhulp en wederopbouw, Project 1027
24 mei	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
31 mei en 1 juni	Diaconiecollecte : GZB Pinkstercollecte : de kerk op Cuba groeit

UIT DE PASTORIE

We zitten met elkaar in een situatie waarvan niemand een paar maanden geleden had geloofd dat die zou aanbreken. Zoals de overheid een paar weken geleden afkondigde duurt de 'intelligente lockdown' (zoals premier Rutte dat noemt) in ieder geval nog tot diep in mei. Ik ben wel dankbaar dat onze basisschooljeugd weer zicht heeft op schoolgang na de meivakantie. Ze zullen het meer dan anders waarderen naar school te kunnen en te mogen! Voor andere scholieren en studenten is dat uitzicht er nog niet, en heeft de lockdown een nog grotere impact. Wat de toekomst brengt voor de erediensten is nog onduidelijk. Wanneer de lockdown misschien wat versoepeld wordt deze maand, betekent dat vast nog niet dat we weer diensten kunnen beleggen zoals vanouds. Over wat dat voor ons als gemeente betekent zijn we als kerkenraad natuurlijk al aan het nadenken.

Allemaal zijn we in deze periode ernstig beperkt in onze vrijheid. 'Vrijheid' – een term die echt bij Nederland past, want wij zijn in de wereld een van de meest 'vrijgevochten' landen ter wereld. Helaas betekent die vrijheid in onze maatschappij vaak 'vrij van God en gebod'. Telkens lijkt de overheid zich verder los te maken van een Bijbelse mensvisie. Dat gaat heel geleidelijk: bij de invoering van het homohuwelijk werd eerst vastgesteld dat er ruimte zou blijven voor gewetensbezwaarde ambtenaren. Later werden zij echter alsnog ontslagen. Bij invoering van euthanasie zou dit alleen mogelijk zijn in situaties van 'uitzichtloos en ondraaglijk lijden'. Inmiddels is een arts vrijgesproken die euthanasie toepaste op een niet-wilsbekwame demente oudere, die zelfs tegenspartelde tijdens de dodelijke spuit. En euthanasie moet straks ook mogelijk zijn voor gezonde mensen, zonder lijden, die vinden dat hun leven 'voltooid' is. Stap voor stap groeien we los van Gods inzettingen voor ons leven, die bedoeld zijn om ons leven (de goede) richting te geven. Ik zou (helaas) nog veel meer voorbeelden kunnen geven.

Vrijheid kunnen we dus misbruiken. Echter, juist in deze corona-tijd beseffen we dat vrijheid natuurlijk ook een groot goed is. Wij hebben geen overheid die elke stap die we doen natrekt (zoals in China), waar je de islamitische wet moet naleven (Midden-Oosten), waar je zelfs geen

christen mag zijn (Noord-Korea). We mogen (in normale tijden) samenkomen in de kerk, getuigen van ons geloof in de openbare ruimte en in de politiek, en zelfs op door de overheid bekostigde scholen Bijbels onderwijs geven. Zegeningen!

Zegeningen die niet vanzelfsprekend zijn. De onvrijheid van de 'lockdown' valt samen met het gedenken van 75 jaar bevrijding van de Duitse overheersing. Velen hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. We konden 4 en 5 mei niet vormgeven zoals anders, maar misschien is het besef van het belang er wel groter door. Laten we, nu we nog beter inzien hoe waardevol vrijheid is, de Heere onze God danken dat Hij ons die geeft. Laten we bidden voor onze overheid, dat ze zich weer afhankelijk mag weten van onze Schepper. En laten we smeken om ontferming over zovelen die leven in onvrijheid.

BIJ DE DIENSTEN

Ik kijk met dankbaarheid terug op Goede Vrijdag en Pasen. Het kijken in de camera en zingen in de lege kerk begint wel te vervelen. En dan vooral omdat het contact met u als gemeente weg is. Dankbaar ben ik voor de vele reacties. En de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen kwam voor mij persoonlijk nog meer binnen dan anders.

Op 3 mei hoop ik in de prediking aandacht te geven aan Koningsdag en Bevrijdingsdag. Actueel in onze samenleving, en vanuit de Schrift valt daar een heel nieuw licht op! Vanaf deze plaats feliciteren we onze Koning Willem-Alexander, samen met Koningin Maxima en de prinsessen, van harte met zijn 53e verjaardag. Hemelvaart en Pinksteren komen er intussen ook aan, op 21 en 31 mei. Daarna breekt een lange tijd aan zonder kerkelijke 'hoogtijdagen', de tijd van Pinksteren tot Advent. Dit is de tijd dat er in de prediking ruimte is voor 'vrije stof'. In plaats van preken over de tijd van het kerkelijk jaar is er dan gelegenheid voor zogenaamde serieprediking. In vroeger tijden werd dit veel uitgebreider gedaan: reformator Johannes Calvijn hield series van tientallen preken, nadere reformator Bernardus Smytegeld maakte het nog bonter: hij hield maar liefst 145 (!) preken over twee verzen (nl. Matt. 12:20-21). ZO bont zal ik het niet maken, maar ik vind het persoonlijk wél altijd erg waardevol om langere tijd met 1 bijbelboek bezig te zijn, zodat je zicht krijgt op de lijn. Een ander voordeel is dat deze methode de prediker dwingt ook stil te staan bij onbekende of moeilijke bijbelteksten. Vorig jaar heb ik uitgebreid stilgestaan bij Abraham. Dat betekent dat ik dit jaar graag een nieuwtestamenteisch Bijbelboek behandel – op dit moment denk ik aan Handelingen.

Eenieder van u wens ik, in welke situatie dan ook, van harte de nabijheid en kracht van de Heere onze God toe. Weet dat ook nu de pastorie een adres is om 'aan te kloppen' indien nodig, al is dat niet fysiek maar telefonisch. Bovenal bid ik dat we ons houvast nu meer dan ooit zoeken bij onze Schepper, Die ons leven in Zijn hand houdt.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Ds. Krooneman

VAN DE KERKENRAAD

ZIEKTE EN ZORG

Zr. Koosje de Boer-Hamelink (Noordhorn) ondergaat een reeks kuren ter bestrijding van borstkanker. Al met al is ze al maanden onder behandeling, wat zwaar is voor zowel lichaam als geest. We bidden haar kracht van de Heere toe, samen met haar man en verdere familie.

Br. J. Knol (Baflo) is na een herseninfarct opgenomen geweest in het UMCG. Inmiddels is hij overgebracht naar verpleeghuis De Twaalf Hoven (Winsum) om te revalideren. I.v.m. het verbod om bezoek te ontvangen is dit extra zwaar voor zowel zijn vrouw als hemzelf. We hopen en bidden dat hij over een aantal weken weer naar huis mag.

Zr. W.J. Rodenhuis-Heesen (Noordhorn) is opgenomen in het UMCG Groningen i.v.m. hartritmestoornissen. We leven ook mee met haar man en allen die hen lief zijn.

In deze tijden is het nog erger dan anders om ziek te zijn. Bezoek blijft achterwege, een hand op de schouder of een omhelzing is ineens onmogelijk. Gelukkig horen we wel van allerlei andere vormen van meeleven met elkaar.

Toch wordt rouw, verdriet of verlies misschien extra gevoeld. We leven in het bijzonder mee met bewoners van tehuizen en anderen die geen bezoek kunnen of mogen ontvangen, en die daardoor eenzaam zijn. We bidden dat in de vele stille huiskamers de nabijheid van de Heere onze God ervaren mag worden. Door de diensten vanuit onze gemeente, door het lezen van het Woord en het zoeken van onze God in het gebed.

Dat de woorden van Psalm 138:4 tot troost mogen zijn, met de belijdenis:

*Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.
De HEER is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk
Voor mij volen - den,*



En dan ook het gebed:

*Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden.*

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

16 mei mw. H. de Vries- Nieuman, Niezijl
19 mei mw. J.A.A. Kruiger-Spanninga, Zuidhorn
26 mei mw. G.R. Span-van der Tuin, Niekerk (WK)
26 mei dhr. J. Tempel, Noordhorn
26 mei dhr. M. Tempel, Zuidhorn
29 mei mw. M. Buffinga-Oosterhuis, Zuidhorn

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

HUWELIJKSJUBILEUM

Drie echtparen binnen onze gemeente mochten/mogen in deze periode een huwelijksjubileum gedenken:



- Op zaterdag 18 april waren Anne en Grietje de Vries (Enumatil) 40 jaar getrouwd;
- Op zaterdag 23 mei hopen Herman en Marianne Scholte (Noordhorn) 45 jaar in het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn;
- Op vrijdag 29 mei hopen Ans en Gerard Geertsema (Noordhorn) hun 40-jarig huwelijksjubileum te mogen vieren;

Een mijlpaal om dit te mogen beleven, en tegelijk een grote zegen dat de Heere God hen al die tijd voor elkaar bewaard en gespaard heeft. Hem komt daarvoor de dank en eer toe, we bidden of Hij de echtparen De Vries, Scholte en Geertsema met allen die hen lief zijn ook in de toekomst nabij wil zijn op hun levensweg. Zodat zij voor elkaar en voor hun omgeving tot zegen mogen zijn in afhankelijkheid van de Heere.

ZANGDIENSTEN PASEN EN PINKSTEREN

Als gemeente zijn we gewend op de 'tweede feestdagen' een zangdienst te organiseren; helaas is echter in deze omstandigheden juist het aspect van samenzang lastig, zowel met een paar mensen in de kerk als thuis alleen of met enkele huisgenoten. De paasmiddag voor ouderen, waarop altijd een liturgie wordt voorgedragen met o.a. verschillende gedichten, ging niet door. Door deze twee feiten ontstond het idee om de zangdienst op Tweede Paasdag en de paasliturgie te combineren. Dat maakte het karakter van deze dienst wat anders dan we gewend waren (het was bijv. geen ambtelijke dienst), maar velen werden door lied, meditatie en gedicht getroost. Op Tweede Pinksterdag zal wel weer een ambtelijke eredienst worden belegd, al is er zoals altijd in de zangdiensten meer ruimte voor lied en gedicht dan in de 'gewone' kerkdiensten. We hopen dat u ook dan wordt getroost en versterkt door het Evangelie van Pinksteren.

WEERKLANK & STENCILS BIJ DE LEERDIENSTEN

Gezien de huidige omstandigheden is het ingewikkeld om op een goede manier kennis te maken met de bundel Weerklank. Zoals de afgelopen tijd al het geval was zal er zolang we als gemeente niet samen kunnen komen niet in elke dienst een lied uit deze bundel gezongen worden. De evaluatie (die in de zomer gepland stond) wordt ook uitgesteld. Wel kan op het stencil bij de leerdiensten een berijming van de betreffende catechismuszondag worden afgedrukt om te zingen in de dienst.

De stencils bij de leerdiensten worden bij mensen zonder toegang tot internet thuisbezorgd. Wilt u er een ontvangen, neem dan contact op met ds. Krooneman. Voor de rest van de gemeente is het stencil te downloaden op de website hervormdnoordhorn.nl; ga naar 'Aanwijzingen bij de dienst'.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 164

Aantal doopleden: 107

Mutaties van 26 maart tot 25 april:

Op 13 april is overleden zr B. J. Hommes-Dikken, Zuidhorn.

Met broedergroet,
A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:

1-31 Maart	€ 400,-	giften
1-31 Maart	€ 219,-	collecten
1-24 April	€ 930,-	giften
1-24 April	€ 857,-	collecten

Namens de diaconie hartelijk dank,
E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:

Noodhulp en wederopbouw. Op de zondag voor Bevrijdingsdag (3 mei) vraagt Project 10 27 uw aandacht voor slachtoffers van noodsituaties in de wereld. Partners van de GZB – Project 10 27 vragen regelmatig om hulp in omstandigheden van oorlog en geweld en als gevolg van natuurrampen of voor wederopbouw. Project 10 27 zal voor de bestemming van deze collecte bij de actualiteit aansluiten.

De kerk op Cuba groeit. (Pinkstercollecte) Jarenlang was Cuba officieel een atheïstisch land en was religie verboden. Het was een moeilijke tijd voor de christenen. Tegenwoordig is er meer godsdienstvrijheid. Maar de meeste kerken hebben weinig middelen en veel werk gebeurt op vrijwillige basis. Daarnaast kunnen christenen nog steeds te maken krijgen met

tegenwerking. Ondanks alles groeit de kerk! Om die groei goed te begeleiden zijn er meer predikanten nodig. De GZB steunt de kerk op Cuba en helpt bij het opleiden en bemoedigen van predikanten en kerkleiders.

De diakenen

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is € 2.346,00 binnengekomen voor de zondagse collecten in april 2020.

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt,
Jan Geertsema

Bankrekening : NL70 RABO 0375 8296 60 òf NL33 INGB 0000 8957 06

Oud-papier-opbrengst !! Hoe lang nog?

De opbrengst aan oud-papier voor onze kerk is in de loop der jaren behoorlijk gegroeid. De laatste jaren bedroeg deze opbrengst bijna tienduizend euro. Maar dat zal waarschijnlijk veranderen. Ons contract dat jaarlijks telkens stilzwijgend met een jaar werd verlengd, met een minimum prijs van 7,5 cent per kg, is opgezegd en eindigt per 1 november 2020. We krijgen in de loop van dit jaar een nieuwe aanbieding, maar deze zal een stuk lager zijn is de verwachting.

Vrijwilligers:

Ook het aantal vrijwilligers (de oud-papier-mannen), de meesten al behoorlijk op leeftijd, was de laatste jaren gelukkig toegenomen. Helaas vanwege de corona-crisis is dat aantal inmiddels (voorlopig?) gehalveerd tot 4 personen. Begrijpelijk, want velen behoren alleen al vanwege hun leeftijd tot een risicogroep.

Of het ophalen van oud-papier met vier personen vol te houden is, is nog de vraag. We moeten twee ochtenden per week (dinsdag en vrijdag) op pad om papier, hoofdzakelijk lege kartonnen dozen, op te halen bij winkels en bedrijven. Dit papier halen we bij de bedrijven uit een hiervoor ingericht hok, kist of container of het is al buiten klaargezet. Met de mensen op deze adressen komen we niet in aanraking. Met ons groepje zorgen we dat we steeds voldoende afstand van elkaar houden tijdens het laden en lossen. Dit is wel te doen. De kans op besmetting met het virus via het papier of karton is minimaal. Dit risico beperken we nog door gebruik van handschoenen en natuurlijk handenwassen. Tijdelijk stoppen met papierhalen tijdens de corona-crisis is volgens ons geen optie. De betreffende bedrijven zullen dan andere maatregelen treffen om van hun papier af te komen en hebben ons dan in een later stadium waarschijnlijk niet meer nodig.

We proberen het dus maar nog een tijdje vol te houden, hopelijk krijgen we op tijd weer wat personele versterking.

Namens de kerkvoogdij en de papiermannen,
Remko Koopman

UIT DE GEMEENTE

BEDANKT!!

Beste gemeenteleden,

Wij zijn de Here dankbaar dat we 18 april jl ons 40 jarig huwelijk mochten gedenken.

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de felicitaties die we kregen rond die dag.

We waren verrast door de vele kaarten, attenties, bezoeken en berichten.

Ondanks de beperkingen hebben we een fantastische en gezegende dag gehad, mede door de vele reacties van de kerk van Noordhorn en Saaksum.

Een warme groet van,
Anne en Grietje de Vries

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Zondagsschool in corona-tijd, kan dat? Ja, dat kan! De afgelopen weken hebben de kinderen zondagsschool thuis gehad. Maar het is wel anders. Je leest dezelfde Bijbelverhalen, je doet dezelfde werkjes of puzzels. Het is samen, maar toch ook weer niet. We missen denk ik allemaal elkaar, de groep, de gezelligheid, de interactie. Daar zien we echt weer naar uit.

De lockdown begon in de periode dat we zouden beginnen met de Bijbelvertellingen over de lijdensstijd en Pasen, met als thema 'Redding door het bloed'. Vanuit praktische overwegingen hebben we nu voor de bovenbouw en onderbouw dezelfde Bijbelverhalen gebruikt. Deze Bijbelverhalen hebben wij naar de gezinnen gemaild evenals de uitleg van het knutselwerkje en een puzzel of opdracht. Van het resultaat of de oplossing van de puzzel hebben de kinderen vaak een foto via de app of mail gestuurd. Dat was erg leuk en bemoedigend! En ouders ook bedankt voor uw inzet! Ook hier geldt, dit doe je niet alleen, maar samen.

We zijn de Bijbelverhalen begonnen over de voorbereidingen op de tiende plaag in Egypte, waarbij de Israëlieten bloed aan de deurposten moesten strijken. Zo waren zij veilig achter het bloed en ging de dood aan hen voorbij. Het tweede verhaal ging over de Grote Verzoendag. Op Grote Verzoendag werd een geitenbokje geslacht en het bloed op het verzoendeksel van de ark gesprend. Daarna legde de hogepriester zijn handen op een tweede bokje en noemde alle zonden van het volk op, waarna het bokje de woestijn in werd gestuurd om nooit meer terug te komen. Dit moest ieder jaar opnieuw worden gedaan. Het was niet genoeg om het voor altijd goed te maken tussen God en de mensen. Daar was een beter offer voor nodig. God zou zijn eigen Zoon offeren om het echt goed te maken. Hierover ging het volgende Bijbelverhaal. De kruisiging en het sterven van Jezus. Weten jullie de zeven kruiswoorden nog? De laatste twee Bijbelverhalen gingen over de opstanding van Jezus. Over de vrouwen die naar het graf waren gekomen om Jezus te verzorgen en over de Emmaüsgangers die teleurgesteld Jeruzalem verlieten. Zowel de vrouwen als de mannen ontdekten dat Jezus niet dood is, niet in het graf is, maar is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.

Zondag 26 april was de laatste keer zondagsschool voor de grote vakantie. Deze zondag hebben we afgesloten met een voorleesbingo.

Willem en Enzo nemen afscheid van de zondagsschool. Hoe we dit gaan invullen is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover krijgt u en jij later nog bericht.

We hopen jullie allemaal gauw weer te zien en wensen jullie voor nu een goede meivakantie toe.

Hartelijke groeten van de juffen van de zondagsschool



BOLCHRYSANTENACTIE

T.B.V. Schatzoekersdagen
12 EN 13 OKTOBER

Per stuk 8 euro
2 stuks 15 euro

Bestelling vóór 25 mei.

De bolchrysanten worden begin september verwacht.

U kunt ze ophalen bij de Wegwijzer.
(In overleg worden ze thuisbezorgd.)

Bestellen kan bij Corina Bos: 06-42507772

SCHATZOEKERSDAGEN 2020

Ook dit jaar hopen we Schatzoekersdagen te organiseren in de herfstvakantie. Hieraan zijn ook kosten verbonden, zoals knutsel- en spelmaterialen, huur van de locatie, het promotiemateriaal en het eten en drinken. Daarom doen we weer een bolchrysantenactie, doet u ook weer mee?

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **juni-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 23 mei 2020, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

Saaksum

KERKDIENTEN SAAKSUM ZIE ONDER NOORDHORN

BESTEMMING COLLECTEN

Voorlopig zullen er nog geen openbare erediensten worden belegd. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen.

De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of speciale diaconale projecten.

3 mei	Diaconiecollecte : GZB voor noodhulp en wederopbouw, Project 1027
24 mei	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
31 mei en 1 juni	Diaconiecollecte : GZB Pinkstercollecte : de kerk op Cuba groeit

OVERLIJDEN

Op 13 april, Tweede Paasdag, overleed ons oudste gemeentelid zr. Berendina Johanna Hommes-Dikken. Ze werd 98 jaar. Een lang leven, waarin leed haar niet bespaard bleef. Zo moest ze 2 zoons korte tijd na elkaar verliezen. Vrijdag 17 april stonden we in de kerk van Saaksum stil bij de woorden van Jezus in Johannes 11:25: 'Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven'. Een dienst in besloten kring i.v.m. de omstandigheden, maar gelukkig kon de meest nabije familie aanwezig zijn. Daarna hebben we zr. Hommes begraven op de begraafplaats in haar laatste woonplaats Oldehove, waar ruim 22 jaar geleden ook het lichaam van haar man te ruste is gelegd. Wij bidden de achterblijvende kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte sterkte en Gods nabijheid toe.

COLLECTEN VAN DE DIACONIE

Diaconiecollecten van Noordhorn en Saaksum:

1-31 Maart	€ 400,-	giften
1-31 Maart	€ 219,-	collecten
1-24 April	€ 930,-	giften
1-24 April	€ 857,-	collecten

Namens de diaconie hartelijk dank,
E. Meindertsma, penningmeester

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is € 2.346,00 binnengekomen voor de zondagse collecten in april 2020.

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt, Jan Geertsema

Bankrekening : NL70 RABO 0375 8296 60 òf NL33 INGB 0000 8957 06

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

4 mei mw. J. Stouwie-Guikema, Ezinge

6 mei mw. K.P.R. Wessels-Wiersema, Oldehove

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.



BIJBELLEESROOSTER MEI 2020

vrijdag	1 mei	Handelingen 16:16-24	Voorspelbaar?
zaterdag	2 mei	Handelingen 16:25-40	Vrijheid en recht
zondag	3 mei	Exodus 17:1-7	Water en brood
maandag	4 mei	Exodus 17:8-16	Ondersteuning
dinsdag	5 mei	Psalm 23	Vredeslied
woensdag	6 mei	Exodus 18:1-12	Familiebezoek
donderdag	7 mei	Exodus 18:13-27	Raadzaam
vrijdag	8 mei	Exodus 19:1-15	Communicatie
zaterdag	9 mei	Exodus 19:16-25	Ontzag
zondag	10 mei	Psalm 68:1-19	Samen optrekken
maandag	11 mei	Psalm 68:20-36	Gedragen
dinsdag	12 mei	Handelingen 17:1-9	Schriftbewijs
woensdag	13 mei	Handelingen 17:10-15	Onderzoek en tegenwerking
donderdag	14 mei	Handelingen 17:16-21	Nieuwsgierig
vrijdag	15 mei	Handelingen 17:22-34	Bekend met de onbekende God
zaterdag	16 mei	Psalm 34	Houvast
zondag	17 mei	Exodus 20:1-17	Gezag
maandag	18 mei	Exodus 20:18-26	Ontzag
dinsdag	19 mei	Exodus 21:1-11	Vrije slaven
woensdag	20 mei	Exodus 21:12-27	Geregelde ruzie
donderdag	21 mei	Matteüs 28:16-20	Hemel en aarde
vrijdag	22 mei	Psalm 47	Hooggestemd
zaterdag	23 mei	Exodus 21:28-22:3	Vergelding
zondag	24 mei	Exodus 22:4-16	Wat ... als ...
maandag	25 mei	Exodus 22:17-30	Vreemdelingenwet
dinsdag	26 mei	Exodus 23:1-17	Geen vriendjespolitiek
woensdag	27 mei	Exodus 23:18-33	Onder begeleiding
donderdag	28 mei	Exodus 24:1-18	Ook een grote daad van God: zijn Verbond
vrijdag	29 mei	Ruth 1:1-22	Gelukzoekers
zaterdag	30 mei	Ruth 2:1-23	Vreemdelingenzorg
zondag	31 mei	Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek

PAASPUZZEL

Deze konden de kinderen van de zondagsschool invullen. Ter illustratie van wat de kinderen o.a. hebben gedaan en om zelf op te lossen. Aan het eind vormen de letters nog een zin.

- Wie rollen de steen voor het graf weg.
 - Engelen (V)
 - Een groepje vrouwen (J)
 - Jezus (O)
- Wat doen de Romeinse soldaten als ze de engelen zien?
 - Ze vallen aan (P)
 - Ze vluchten weg (E)
 - Ze roepen om hulp (R)
- Wie heeft de Heere Jezus opgewekt uit het graf?
 - God, zijn Vader (R)
 - Maria (D)
 - Engelen (S)
- Wat kwamen de vrouwen bij het graf doen?
 - De Romeinse soldaten eten geven (A)
 - Bloemen bij Jezus graf leggen (E)
 - Het lichaam van Jezus verzorgen (T)
- Wat treffen de vrouwen aan bij het graf?
 - De engelen en Jezus (T)
 - Een leeg graf (E)
 - Dode Romeinse soldaten (A)

6. Wat zeggen de engelen?
 - a. Ga weg, jullie hebben hier niks te zoeken (F)
 - b. Helpen jullie mee om Jezus te zoeken? (G)
 - c. Jezus is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft (L)
7. Wat lag er in de hoek van het graf?
 - a. De grafkist (E)
 - b. De doeken waar Jezus in was gewikkeld (D)
 - c. Jezus' kleding (T)
8. Waar heeft Jezus Maria Magdalena vroeger van gered?
 - a. Ze is gered toen ze bijna verdronk (E)
 - b. Van mannen die haar wilden doden (I)
 - c. Van duivelse geesten in haar (A)
9. Aan wie moeten de vrouwen vertellen dat Jezus is opgestaan?
 - a. De discipelen (T)
 - b. Hun kinderen (B)
 - c. Aan iedereen (IJ)
10. Als de vrouwen bijna de graftuin uit zijn horen ze een stem. Wat zegt die stem?
 - a. Halleluja (O)
 - b. Wees gegroet (H)
 - c. Gezegend zijn jullie (L)
11. Wie ontmoeten de vrouwen als ze bijna de graftuin uit zijn?
 - a. Maria Magdalena, die terug is gekomen (E)
 - b. Jezus, die is opgestaan (IJ)
 - c. De Romeinse soldaten (M)
12. Waar moeten de broeders van Jezus heen reizen om Hem te zien?
 - a. Galilea (L)
 - b. Jeruzalem (H)
 - c. Bethlehem (Z)
13. Waren de vrouwen boos, blij of verdrietig toen ze Jezus zagen?
 - a. Boos (OO)
 - b. Verdrietig (IE)
 - c. Blij (EE)
14. Op welke dag van de week gebeurde dit allemaal?
 - a. De 1^e dag (F)
 - b. De 2^e dag (S)
 - c. De 4^e dag (N)
15. Wat zei Maria Magdalena toen Jezus aan haar verscheen?
 - a. Rabboeni (betekent: Meester) (T)
 - b. Vader (D)
 - c. Wees gegroet (E)

ZIJN WONING

(Marita van Steensel-Kraamer / 22 april 2020)

1. De dominee beklimt de kansel,
geen gekuch en geen bewegen,
en in een stille, lege kerk
spreekt hij 't votum en de zegen.
2. Het is verdrietig om te zien
dat die Godgewijde klanken
van prediking en orgelspel
klinken tegen lege banken...
3. Ja, we missen de ontmoeting,
samenzijn is ons verlangen...
Maar in onze kamers thuis
mogen wij Gods Woord ontvangen!
4. Door de video-uitzending
zijn we samen tóch verbonden;
en God (oneindig groot!), Hij is
niet aan tijd of plaats gebonden!
5. Kunnen wij niet naar Zijn woning?
Hij zoekt woning in ons midden!
Geeft Zijn zegen in het luisteren,
luistert als wij samen bidden...!
6. "De HEERE Zélf zij u genadig,
Zijn bescherming toegebeden:
Zijn aangezicht licht over u
en Hij geve u Zijn vrede!" AMEN

Jeugdneis

Mei 2020

Dag jongens en meisjes,

Alweer mei! En je zult vast deze zin aanvullen met: "en alle vogels leggen een ei". Nou ja, bijna alle vogels dan. In deze maand gebeurt er veel. 4 mei is het Dodenherdenking, 5 mei Bevrijdingsdag en dan op 21 mei, Hemelvaart.

De discipelen zagen hun Heer naar de hemel gaan, nadat Hij 40 dagen bij hen was geweest na Zijn opstanding. De Heere vertelde hun dat ze met de Heilige Geest gedoopt zullen worden. En dat gebeurde 10 dagen na Hemelvaart. (31 mei Pinksteren). Ze kregen de opdracht mee dat ze over Hem moesten gaan getuigen, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Je weet vast



wel dat bij de uitstorting van De Heilige Geest dit werd gezien als vlammetjes boven hun hoofden. En in de Bijbel kun je nog meer voorbeelden vinden, bijvoorbeeld als een duif. En die zie je vast wel eens vliegen. Fijne gedachte dat we daaraan dan figuurlijk kunnen denken dat de Heilige Geest, de Trooster bij ons is. Maar dat niet alleen. We lazen onlangs een Bijbelgedeelte over dat Paulus een brief schrijft aan de christenen in Korinthe. Hij had namelijk gehoord dat sommige christenen jaloers zijn op elkaar. Nou ik denk dat we dat misschien allemaal wel eens



zijn. Maar weet je we hebben gaven en talenten van God ontvangen (1 Korinthe 12: 7) zodat we God en anderen kunnen dienen. Iedere gelovige, ook jij, mag zo je steentje bijdragen. Paulus schrijft: kijk eens naar je lichaam. Het is één geheel, maar het bestaat uit veel verschillende delen. Elk deel heeft zijn eigen plaats en taak. En elk deel is even belangrijk! Als je hele lichaam alleen maar uit ogen zou bestaan, dan kun je niet horen. En als je hele lichaam alleen maar uit oren zou bestaan, dan kun je niet ruiken. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'ik heb je niet nodig.' en het hoofd kan dat ook niet tegen de voeten zeggen. We zijn allen kostbaar in Zijn ogen, fijn he!! En als de Heilige Geest in je hart werkt, komen de vruchten ook. (Galaten 5).

bestaan, dan kun je niet ruiken. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'ik heb je niet nodig.' en het hoofd kan dat ook niet tegen de voeten zeggen. We zijn allen kostbaar in Zijn ogen, fijn he!! En als de Heilige Geest in je hart werkt, komen de vruchten ook. (Galaten 5).

De volgende puzzels heb je vast zo gemaakt. Ze spreken voor zich. Verzamel 5 goede oplossingen en ontvang een boekenbon.

Mail de oplossing naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com !

Hartelijke groet, Alexandra

Tekens met bijbehorende letters:

€	(%	\$!	@	&	#	*	?
ei	L	H	s	i	d	g	G	e	t

Vul de ontbrekende letters in onder de tekens:

@	*	%	€	(!	&	*	#	*	*	\$?

Let goed op, de puzzel hieronder bevat plaatjes die ergens voor kunnen staan en sommigen kun je letterlijk nemen en anderen zijn een beetje cryptisch.
De oplossing is waar wij allemaal leden van zijn.

Oplossingen Jeugdneis

Onlangs sprak ik een mevrouw die ook de Jeugdneis puzzels maakt. Erg leuk dat ook niet alleen “de jongere jeugd” de puzzels maakt! Ze vroeg of ook de oplossingen in Jeugdneis konden komen. Een erg goed idee! Hierbij een overzicht van een aantal oplossingen van 2019 en 2020:

- 2019 oktober: Hij Behoedt
- 2019 november: 'k Wil u o God mijn dank betalen u prijzen in mijn avondlied
- 2019 december: Zaligmaker
- 2020 januari 2020: Immanuel
- 2020 februari: Jezus is de Goede Herder

1. Wij knie - len voor uw ze - tel neer,
 wij, Heer, en al uw le - den,
 en e - ren U als on - ze Heer
 met lied' - ren en ge - be - den.

gezang 73

