

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

Maart 2020

42^e Jaargang, nr. 3

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

Diaconie:
* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
(ook voor kerkradio/CD's) Telefoon: 06-53529283 Email: wd.vandijken@outlook.com

* Penningmeester: diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Autodienst / Bloemendienst: diaken G.A. v.d. Akker, Telefoon: 06-15053119
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken G.A. v.d. Akker,
Telefoon: 06-15053119 Email: rinusvdakker@home.nl

* Banknummer kerk: NL70 RABO 03758 29660, *let op nieuw bankrekeningnr.*

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

Kerkdienst via internet: kerkdienstgemist.nl (zowel 'live' als achteraf te beluisteren)

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

'Er zijn er die met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.'

Spreuken 12:18

'Schelden doet geen pijn', zegt men wel eens. Misschien wel als ouder tegen je kind als die door andere kinderen wordt uitgescholden. Maar: is dat ook echt zo? Doet schelden geen pijn? Hoor eens wat de Spreukendichter zegt: 'Er zijn er die met dolksteken praten...' Een dolksteek, daarvan hoeven we niet te vragen of het pijn doet. Vlijmscherp is zo'n steekwapen. Je kunt er iemand ernstig mee verwonden, en als je iemand in een kwetsbaar lichaamsdeel raakt, zelfs doden.

Wat nu, als het zo óók is met woorden? Dat je daarmee anderen ernstig kan verwonden, zelfs doden? Dan hebben wij ons eigen spraakgebruik wel goed te onderzoeken! Wat is het effect van mijn woorden op anderen? Nog even afgezien van hoe ik ze precies bedoel en wat mijn intentie is; hoe komen die woorden bij die andere persoon over? Zijn ze tot heil of tot beschadiging?

Veel mensen kunnen er over meepraten. Dat je beschadigd bent door woorden. Iets wat werd gezegd, sloeg in als een bom. Of, met de Spreuk gezegd: als een dolksteek. Dat kan bewust en doordacht: dat je dingen zegt om een ander te beschadigen, te kleineren, pijn te doen. Wat zijn woorden al veel gebruikt op deze manier in de menselijke geschiedenis! Er zijn kinderen die thuis altijd hoorden dat ze niks konden. Er zijn mensen die door hun huwelijkspartner gekleineerd worden. Er zijn werknemers die door hun baas te grazen worden genomen. Er zijn zelfs jongeren die door pestgedrag zodanig wanhopig werden dat ze een einde maakten aan hun leven. Laat niemand zeggen dat schelden geen pijn doet!

Als een dolksteek. De Spreukendichter zegt er nog wat bij: 'ondoordacht'. Het kan dus ook onbewust, dat onze woorden anderen kwetsen. Dan denk ik ook aan sociale (asociale?) media. Als het gaat over ondoordacht spreken, moeten we daar zijn. Vroeger moest je, als je op iemand wilde reageren, opbellen of een brief schrijven. Daar gaat wat tijd overheen, tijd die ik kan gebruiken om me te bedenken en me in te houden. Maar nu plaats ik mijn eerste (ondoordachte) reactie meteen op internet. Voordat ik het weet heb ik woorden gepost waar ik spijt van krijg. Ondoordacht! Maar het kan ook in het echte leven: denken wij na over onze woorden, en hun uitwerking? De meeste conflicten (in gezin, familie, bedrijf, en zelfs de christelijke gemeente) komen niet eens voort uit een inhoudelijk meningsverschil, maar uit een gebrekkige communicatie. Ik zei iets ondoordachts, schoot uit m'n slof, die ander reageert gefrustreerd, enzovoort...

Maar: het kan ook anders! De Spreukendichter vervolgt: '...maar de tong van de wijzen betekent genezing.' De tong, het gaat dus opnieuw om het spraakgebruik/de woorden. Woorden kunnen dus i.p.v. beschadigen en pijn doen ook genezing en heling brengen! Dat gebeurt bij de tong van wijzen. U weet het al wel, de wijze is in het Spreukenboek de rechtvaardige die de HEERE vreest. Want 'de vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid' (Spr. 1:7). Het spreken van die man/vrouw betekent genezing. Ik hoop dat er ook onder ons zijn die daarover kunnen meepraten. Die niet alleen weten van pijnlijke woorden, maar ook van woorden van genezing. De woorden die die ander spreekt, juist op dat moment dat ik het zo nodig had, die woorden betekenen genezing. Het zijn woorden gesproken uit liefde en beweging.

Hoe spreken wij? Delen we dolksteken uit aan anderen, bewust of onbewust? En vinden we het vervolgens vreemd dat anderen beschadigd raken door onze manier van communiceren? Of gaan we de weg van de vreze des HEEREN? Spreken we woorden van genezing? Mooi hè: *genezing*. Er wordt iets genezen. De wond, misschien ook wel door woorden veroorzaakt, wordt geheeld. Dan denk ik aan de woorden van de Heere Jezus. Waar Hij werd uitgescholden, pijnlijk beschadigd door de spot en hoon van mensen, daar sprak Hij woorden van genezing. 'Vader, vergeef het hun...' Wilt u die woorden van genezing horen? Die zijn te horen, elke zondag in de kerk. Die zijn te lezen in uw Bijbel. Het Woord van God Zelf, een Woord van genezing en heling.

Ds. M. Krooneman

KERKDIENTEN NOORDHORN

1 maart	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <i>koffiedrinken na de kerkdienst</i>
	19.00 uur	Ds. J.A. Mol (Driezum)
8 maart	09.30 uur	Dhr. J.D. Scherphof (Elburg)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
11 maart	19.30 uur	Ds. M. Krooneman, <i>Biddag voor gewas en arbeid, inleveren voor de voedselbank vanaf 19.00 uur</i>
15 maart	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. E.C. de Waard (Driezum), <i>waarna gebedskring</i>
22 maart	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <i>Belijdenisdienst</i>
	19.00 uur	Ds. C. Hoek (Bedum)
29 maart	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
5 april	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <i>Vorbereiding Heilig Avondmaal, koffiedrinken na de kerkdienst</i>
	19.00 uur	Ds. J. Snaterse (Hoogeveen)

BESTEMMING COLLECTEN

Iedere zondag vinden er 2 collecten plaats tijdens de dienst voor achtereenvolgens de diaconie en de kerkvoogdij, gevolgd door een collecte voor de kerkvoogdij bij de uitgang.

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

1 maart	Diaconiecollecte: GZB Voorjaarscollecte voor zendingswerk Nicaragua
11 maart	Alleen collecte voor de kerkvoogdij (Biddag)
22 maart	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
29 maart	Alleen een collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE

De lijdentijd is alweer begonnen. Voor ons gevoel is Kerst nog niet zo lang geleden of we gaan al richting Goede Vrijdag en Pasen. Deze heilsfeiten bepalen ons bij de kern van het christelijk geloof. Hoewel de evangeliën ook volstaan met de geschiedenis van de geboorte en het aardse leven van de Heere Jezus, hameren de apostelen (Paulus voorop) in hun brieven steeds weer op het lijden en sterven én de opstanding van Christus. Dát is het centrum van het geloof.

Daarom komt het ook zo mooi uit dat we bij de behandeling van de Heidelbergse Catechismus juist zijn aangekomen bij het gedeelte over Christus' lijden en sterven. De HC vraagt ons naar de betekenis van wat we elke zondagavond belijden: 'Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle'. Daar valt veel over te zeggen, want het is oneindig diep. We gaan deze lijdentijd in met het gebed uit het gezang: 'Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten.' Recht betrachten = op de goede manier overdenken. Op de goede manier, wat betekent dat? Dat betekent dat Zijn lijden en sterven en opstaan niet op een afstand blijft, bij wat 'toen en daar' gebeurde, maar dat het dichtbij komt, 'hier en nu', en boven alles dat Zijn lijden mijn hart raakt en mijn leven verandert! Ook mag Zijn lijden voor ons een troost zijn als wij zelf in een 'lijdentijd' verkeren. Als moeite en verdriet ons deel zijn. Want dan hebben wij een medelijdende Hogepriester, die net als wij verzocht is geweest, maar zonder zonde (Hebr. 4:15)!

Op D.V. 22 maart hoopt Jan van der Wal in de morgendienst openbare geloofsbelijdenis af te leggen. In de achterliggende maanden kwamen de belangrijkste geloofsthema's in de belijdeniscatechese aan de orde, en hebben we daar samen over doorgepraat. We zijn als gemeente dankbaar dat Jan belijdenis wil afleggen in het midden van onze gemeente. Wanneer mensen belijdenis doen van hun geloof, is dat een teken dat de Heere God doorgaat met Zijn werk. Ook binnen onze gemeente. Laat het ook een aansporing zijn voor ons als we nog geen belijdenis van ons geloof hebben afgelegd! Want niet-belijden is óók een belijdenis... We worden allemaal geroepen Zijn Naam te belijden voor de mensen. Dan zal Jezus Christus onze naam belijden voor het aangezicht van de Vader (Matt. 10:32).

Met een hartelijke groet uit de pastorie,

Ds. MK

VAN DE KERKENRAAD

OVERLEDEN

In het laatste (februari-)nummer van Kerkneis schreef de familie Ritzema een dankwoord voor het meeleven n.a.v. het overlijden van hun man en vader. En nu, 3 maanden na haar man, overleed op 8 februari 2020 zr. Egberdina Assalina Ritzema-Hamming. Toch nog plotseling, ondanks haar hoge leeftijd van 93 jaar. Voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen is het heftig om in zo'n korte tijd beide (groot)ouders kwijt te raken. We bidden hen dan ook Gods troost en nabijheid toe met de woorden van Psalm 27:10: 'Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.'

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

2 maart mw. J. Bosgraaf-van der Sluys, Frankrijkerlaan 4, 9801 HC Zuidhorn
8 maart mw. D. Zijlstra-Steenbergen, Bouwhuisstraat 8, 9843 BC Grijpskerk
11 maart dhr. H. van der Veen, Niehoofsterweg 15, 9883 RG Oldehove
16 maart dhr. J. Stenekes, Touwslagersbaan 28, 9804 RJ Noordhorn
25 maart mw. A. Hofman-Zeldenrust, Beheerspolder 24, 9843 CH Grijpskerk

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

BEZOEK PREDIKANT BIJ VERJAARDAGEN EN JUBILEA

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 29 januari is afgesproken in welke gevallen onze predikant gemeenteleden na een verjaardag of jubileum bezoekt. Dat zal in principe gebeuren bij een 25, 40, 50, 55, 60-jarig, enz. huwelijksjubileum.

Bij verjaardagen wordt een bezoek gebracht bij gemeenteleden vanaf 75 jaar. Dit alles uiteraard in overleg met de betrokkene(n). Een en ander staat los van het "gewone" pastorale werk dat onze predikant doet; dit laatste blijft onveranderd.

DATA CATECHESE EN BIJBELKRING

Bijbelkring (donderdagavond 20.00 uur)

19 maart, 16 en 30 april

Catechese 12-15 (dinsdag 18.30-19.30 uur); Catechese 15+ (dinsdag 19.30-20.30 uur)

3, 17, 24 en 31 maart en 7 april.

Catechese en kringwerk zijn in De Wegwijzer. Graag ontmoet ik u en jou! Ds. M. Krooneman

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 165

Aantal doopleden: 106

Mutaties van 28 januari 2020 tot 21 februari 2020:

- Op 8 februari overleed zr. E.A. Ritzema- Hamming, Burmanniastraat 1, Grijpskerk.
- Zr. B.J. Hommes-Dikken verhuisde van Oldehove naar Capellastraat 61, 9801 VC Zuidhorn. Vermeldenswaard is dat mevr. Hommes ons oudste lid is!

Met broedergroet, Ad Verbree, ledenadministrateur

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

26 januari	€ 173,25	
2 februari	€ 240,15	Voor de GZB
9 februari	€ 167,10	
16 februari	€ <u>232,60</u>	
Totaal	€ 813,10	

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:

Op **1 maart** is de diaconiecollecte bestemd voor de voorjaarscollecte van de GZB. Die is deze keer voor jongeren in Nicaragua. Wonen in een achterstandswijk in Nicaragua is niet makkelijk. Er is veel geweld, criminaliteit en ook tienerzwangerschappen komen veel voor. Midden in drie van dit soort wijken staat een kerk van de Iglesia Reformada. Deze kerken richten zich voornamelijk op jongeren. Zij worden volop betrokken bij het werk in de kerk, ze helpen jongere kinderen met schoolwerk, krijgen zelf bijles en het Evangelie wordt gedeeld. Na schooltijd ontmoeten ze elkaar bij de kerk en niet op straat. Zo vergroten ze de kans om te slagen op school en op een beter leven. Iedere dag worden honderden kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze een maaltijd. Help de arme kerk in Nicaragua dit werk voort te zetten.

Inzameling voor de voedselbank Westerkwartier:

Op woensdag 11 maart, biddag voor gewas en arbeid, kunnen we weer goederen inbrengen voor de voedselbank vanaf 19.00 uur in de Wegwijzer.

Voor Saaksum is de inzameling op zondag 8 maart.

De voedselbank is ons allen zeer dankbaar voor de ingebrachte hoeveelheid en goederen die wij voor hen inzamelen tijdens onze biddagen en dankdagen in Noordhorn en Saaksum.

Laten wij ook met de mensen delen die minder te besteden hebben, om wat voor oorzaak dan ook.

In het bijzonder verzoekt de voedselbank om tomatensoep, ingeblikte tomaten, tomatensaus etc. in te zamelen maar ook andere artikelen zijn van harte welkom.

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast onze hartelijk dank!

Vrijwilligers-roosters:



Zoals u zult kunnen merken zijn er een aantal wijzigingen in de deurdienstgroep en het EHBO team.

Voor de deurdienstgroep hebben zich aangemeld mevr. G. Zuidema en dhr. H Verkade. Hiermee ziet de deurdienstgroep zich weer versterkt met twee personen.

Ook bij het EHBO team zijn een paar veranderingen. Mevr. M. Meijndert heeft zich afgemeld voor het team. Met de aanmelding van dhr. H. Verkade is het EHBO team echter weer op sterkte.

Voor de autodienst heeft dhr. L. Rodenhuis zich afgemeld. Voor hem is er geen nieuwe aanmelding geweest. Voor de autodienst is er op dit moment geen dringende aanvulling

nodig aangezien er weinig of geen aanvraag is voor de autodienst.

We willen zr. M. Meijndert en br. L. Rodenhuis hartelijk bedanken voor de tijd dat zij zich voor de desbetreffende diensten beschikbaar hebben gesteld en wensen hen nog een goede tijd in het midden van onze gemeente.

Namens de diaconie, W.D. van Dijken

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

2 februari	€ 290,00
9 februari	€ 259,12
16 februari	€ 355,45
23 februari	€ 714,73
Totaal	€ 1.619,30

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt!

MOI, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

Collectebonnen bestellen: email collectebonnen@ziggo.nl

Collectebonnen in waarden van € 0,50, € 1,00, € 1,50 en € 2,00

Op vellen van 40 stuks resp.; € 20,00, € 40,00, € 60,00 en € 80,00

UIT DE GEMEENTE

VERENIGING 12-16 JAAR

Op de maandagen 9 en 30 maart om 19.15 uur hopen we weer bij elkaar te komen.

Wilma van den Akker

VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE”

Deelname themabijeenkomst Hervormde Vrouwenbond in Tiendeveen.

Op **dinsdag 17 maart** hopen we de themadag in Tiendeveen bij te wonen. Het thema wordt ingeleid door Ds. H.J. Donken uit Wierden, getiteld: ‘Genoeg is genoeg; Gods vaderlijke zorg is genoeg – Leven van genoeg.’ Verder zal spreken mevr. Els Hoogendoorn van de Stichting Woord en Daad over bewustwording.

Ook niet-leden zijn van harte welkom!

De dag duurt van 10.15 - 14.30 uur en wordt gehouden in “De Open poort”, Kerkweg 3, 7936 TC Tiendeveen. Tijdens de lunchpauze wordt er gezorgd voor koffie/thee. Wilt u zelf een lunchpakket meenemen? We vertrekken om **kwart vóór 9** vanaf de Wegwijzer.

Opgave graag **vóór 10 maart** bij Tjaarda Meindertsma, tel.nr. 0594-233614.

We hopen dat u de bijeenkomst ook kunt bijwonen!



PAASMIDDAG OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM

Deze hopen we te houden op **woensdag 1 april om 15.30 uur** in de “Wegwijzer” te Noordhorn. We volgen de liturgie en Ds. M. Krooneman houdt de meditatie. Er is tijd voor ontmoeting en aan het eind van de middag volgt de broodmaaltijd.

U bent van harte welkom op deze middag.

Opgave kan bij mevr. C. den Besten tel. 0594- 505035.

De damesbezoekgroep

BINNENGEKOMEN BERICHTEN

REGIONALE BIJEENKOMST VAN DE GEREFORMEERDE BOND

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. **donderdag 19 maart 2020.**

Ds. J. Belder uit Harskamp hoopt deze avond te spreken over het onderwerp:

Dood en leven in onze hand ...?

Enkele weken geleden startten de huiskamergesprekken over “de laatste levensfase”. Het kabinet wil op deze wijze het gesprek met de burger aangaan over het levenseinde, over waardig ouder worden, zelfbeschikking, de grenzen van de euthanasiewet en voltooid leven.

Deze heikele materie is een van de medisch-ethische paragrafen uit het regeerakkoord. In het pastoraat dienen de vragen zich aan en stapelen ze zich op. Wat is geoorloofd? Wat mag en wat is in strijd met Gods gebod en een bijbels genormeerde ethiek? Het zal in de lezing dan vooral gaan over de voltooid-leven-problematiek. Hebben wij een antwoord op een maatschappelijke ontwikkeling die de kerken beslist niet voorbijgaat? Zo ja, welk antwoord is dat? Is palliatieve zorg en met name palliatieve sedatie niet een vorm van euthanasie “light”?

Er zal na het referaat voldoende ruimte zijn voor reactie.

De spreker schreef samen met de arts dr. A.A. Teeuw een boekje over dit thema. “Mijn leven voltooid?”, dat verscheen in de Artiosreeks, uitgaven van de Gereformeerde Bond.

Wij hopen u allen te ontmoeten en neemt u gerust belangstellenden mee.

Locatie : Rehobotkerk, Rieghedestraat 23, 7913 BJ Hollandscheveld

Aanvang : 20.00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.)

Met vriendelijke groet,

H. van der Haar, secretaris Gereformeerde Bond, afd. Groningen/Drenthe

TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN

Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op **woensdag 25 maart om 20.00 uur** weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn.

Ds. Oscar Lohuis komt spreken over "Israël, strijd en overwinning".
Iedereen is van harte welkom.

H.J. Feitsma (secretaris)

POTGRONDACTIE LAUDATE DOMINUM

Het Chr. Mannenkoor Laudate Dominum uit Zuidhorn houdt haar jaarlijkse potgrond actie dit jaar van 12 t/m 14 maart. U kunt dan de potgrond verwachten.

De prijs is weer hetzelfde zoals u gewend bent nl. 1 zak (20 liter) voor € 2,00 en drie zakken voor € 5,00.

Mocht u geen bezoek aan huis gehad hebben, of was u niet thuis, dan kunt u ook telefonisch uw bestelling bij ons doen. U kunt bellen met Jan Kamminga (0594-503193) of Klaas Tempel (0594-505108). Uw bestelling en afname stellen wij weer zeer op prijs.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens de leden van Laudate Dominum.

Klaas Tempel

KEUKENPROJECT STICHTING RADOEKA

Eenieder die ons keukenproject d.m.v. onze "Erwtensoepp-actie" tot een succes heeft willen maken, willen we hartelijk bedanken.

We mochten in totaal 310 liter verkopen! En we hopen dat het heeft gesmaakt.

Namens de kinderen en personeel en de stichting Radoeka van het kindertehuis Radoeka in Rechitsa, Wit Rusland: HARTELIJK.DANK!!

Gerard Geertsema

VOORJAARSMARKT VOOR GOEDE DOELLEN IN DE GASTHORN

Vrijdag 3 april van 13.00 tot 17.30 uur.

Een gezellige binnenmarkt met veel aanbod. Speciaal voor Pasen, o.a. bloemstukjes.

Meer informatie op de posters in het dorp en via de website van de Gastkerk in Zuidhorn:
www.gastkerkpkn.nl/nieuws-overzicht

Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd. Horeca aanwezig. Tot ziens.

De vrijwilligers van de Gastkerk.

VOOR ELKAAR VAKANTIEWEKEN

Vrijwilligers gevraagd!

Heb jij hart voor een ander, en heb je zin in een onvergetelijke vakantie week? Geef je dan op als vrijwilliger. Dat kan in een week voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een midweek voor jongeren, enzovoorts.

Elk jaar gaan er weer honderden mannen en vrouwen met veel plezier mee. "Het is verslavend", zegt de één, of "Het verrijkt m'n leven. Ik krijg meer terug dan ik geef", zegt de ander. Kortom: als je als vrijwilliger met de VOOR ELKAAR vakantie weken meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring. Op www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger vind je meer informatie.

Op zoek naar een mooie vakantie week?

Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand? Ben jij een jongere met ASS? Kent u mensen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben? Voor deze én andere doelgroepen organiseren we prachtige vakantie weken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Kijk op onze website www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken voor meer informatie.

SAAKSUM

KERKDIENTEN SAAKSUM

1 maart	09.30 uur	Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
8 maart	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Biddag voor gewas en arbeid , inleveren voor de voedselbank (zie onder Berichten Diaconie Noordhorn)
15 maart	09.30 uur	Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
22 maart	09.30 uur	Prop. G. de Kok (Groningen)
29 maart	09.30 uur	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut (Smilde)
5 april	09.30 uur	Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)

BESTEMMING COLLECTEN

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

1 maart	Diaconiecollecte: GZB Voorjaarscollecte voor zendingswerk Nicaragua
8 maart	Alleen collecte voor de kerkvoogdij (Biddag)
22 maart	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
29 maart	Alleen een collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

- 16 maart mw. T. Brandsma-van der Veen, Ezinge
17 maart dhr. A. Brandsma, Baflo
29 maart mw. M.H. Ritzkes-de Vroeg, Ezinge

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE

19 januari	€ 19,25
2 februari	€ 34,10 Voor de GZB
9 februari	€ 16,70
16 februari	<u>€ 15,80</u>
Totaal	€ 85,85

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ

2 februari	€ 44,70
9 februari	€ 50,90
16 februari	€ 48,20
23 februari	<u>€ 75,30</u>
Totaal	€ 219,10

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt!
MOI, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

Let op: Nieuw bankrekeningnummer Saaksom: NL70RABO 0375 8296 60 (= als Noordhorn)

Collectebonnen bestellen: email collectebonnen@ziggo.nl

Collectebonnen in waarden van € 0,50, € 1,00, € 1,50 en € 2,00

Op vellen van 40 stuks resp.; € 20,00, € 40,00, € 60,00 en € 80,00

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

PAASZANGDIENST VRIJDAG 3 APRIL IN DE KERK VAN SAAKSUM

AANVANG 19.30 uur

We gaan weer zingen met Pasen. De meditatie wordt verzorgd door Ds. M. Krooneman. Het orgel wordt weer bespeeld door Albert Viersen en Marten Postmus bespeelt de trombone.

Ook het Chr. Mannenkoor Laudate Dominum uit Zuidhorn o.l.v. Robert Koolstra verleent haar medewerking.

Het belooft weer een mooie zangavond te worden.

U komt toch ook? Van harte welkom!

Met een hartelijke groet,
KlaasTempel

Ik dank U

Ik dank U Heer, voor al de goede dingen
waarmee U mij van dag tot dag omringt.
Ik dank U voor de vele zegeningen
en voor het lied dat door mijn leven zingt.
Ik dank U voor het zonlicht op de wegen
en voor de wind die langs mijn haren streelt.
Ik dank U voor de wolken en de regen
en voor het kind dat in mijn kamer speelt.
Ik dank U voor de bloemen en de bomen
voor alles wat er is, en eenmaal was.
Ik dank U voor gedachten en voor dromen
en voor de kleine krokus in het gras.
Ik dank U voor het wonder van het leven,
voor ied're lach, maar ook voor ied're traan.
Ik dank U voor Uw goedheid, mij beschreven
in alles wat ik om mij heen zie staan.

H. Ijskes-Kooger
Uit: Een fluit van riet



BIJBELLEESROOSTER MAART 2020

zondag	1 maart	Exodus 2:23-3:10	Klagen helpt
maandag	2 maart	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
dinsdag	3 maart	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
woensdag	4 maart	Exodus 4:18-31	Net op tijd
donderdag	5 maart	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt
vrijdag	6 maart	Exodus 5:19-6:13(-25)	Verzwarend
zaterdag	7 maart	Matteüs 7:13-23	Kennen en herkennen
zondag	8 maart	Matteüs 7:24-8:1	Hogere bouwkunde
maandag	9 maart	Prediker 1:1-11	Kringloop
dinsdag	10 maart	Prediker 1:12-2:11	Onderzoeksmethode
woensdag	11 maart	Prediker 2:12-26	Wat maakt het verschil?
donderdag	12 maart	Prediker 3:1-15	Tijdsbeeld
vrijdag	13 maart	Prediker 3:16-4:3	Wat is de zin van het bestaan?
zaterdag	14 maart	Prediker 4:4-16	Niet alleen
zondag	15 maart	Prediker 4:17-5:8	Belofte maakt schuld
maandag	16 maart	Prediker 5:9-19	Geniet van wat je hebt ...
dinsdag	17 maart	Prediker 6:1-12	... wat heb je er anders aan?
woensdag	18 maart	Prediker 7:1-14	Realistisch denken
donderdag	19 maart	Prediker 7:15-29	Wees geen perfectionist
vrijdag	20 maart	Prediker 8:1-9	Het leven is eindig
zaterdag	21 maart	Prediker 8:10-17	Levensgenieters
zondag	22 maart	Exodus 6:26-7:13	Wie spreekt er eigenlijk?
maandag	23 maart	Exodus 7:14-25	Verzet is bloedlink
dinsdag	24 maart	Exodus 7:26-8:11	Overall kikkers
woensdag	25 maart	Exodus 8:12-28	Apart
donderdag	26 maart	Exodus 9:1-12	Geruimd
vrijdag	27 maart	Exodus 9:13-35	Na hagel komt ... nog steeds verzet
zaterdag	28 maart	Exodus 10:1-20	Kaalslag
zondag	29 maart	Exodus 10:21-11:10	De laatste slag
maandag	30 maart	Psalm 130	Door een diep dal
dinsdag	31 maart	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET

1 maart	mevr. H. Ijbema	500981	dhr. A. v. Waarde	505276
8 maart	mevr. H. Koopman	591410	dhr. E. Kooi	213019
11 maart			dhr. E. Meindertsma	233614
15 maart	mevr. A. Kiekebeld	507012	dhr. R. Noorman	548350
22 maart	mevr. T. Meindertsma	233614	dhr. A. v. Waarde	505276
29 maart	mevr. P. Telintel	853020	dhr. E. Kooi	213019
5 april	mevr. M. v. Waarde	505276	dhr. E. Meindertsma	233614

AUTODIENST

OPPAS 1

OPPAS 2

JEUGDOPPAS

1 maart	L. Frankenhuis	06-21278626	C. Bos	750885	Lydian
8 maart	G. v. Gosliga	050-4032038	M. v.d. Brug	06-11494715	Frances
15 maart	M. Meijndert	507468	W. Fokkinga	06-20288090	Jorik
22 maart	N. Noorman	548350	L. Frankenhuis	06-21278626	Enzo
29 maart	K. Rietema	06-29505576	G. v. Gosliga	050-4032038	Lydian
5 april	C. Bos	750885			Frances

DEURDIENST**EHBO**

1 maart	mevr. A. Kiekebeld	507012	mevr. W. Schaap	502276
8 maart	dhr. H. Verkade	050-5577219	dhr. H. Verkade	050-5577219
11 maart	mevr. D. Hofman	213717	mevr. F. Verbree	506075
15 maart	mevr. C. den Besten	505035	mevr. M. Bolt	504885
22 maart	dhr. H.J. Kruijer	529666	mevr. W. Schaap	502276
29 maart	mevr. G. Allersma	505739	dhr. H. Verkade	050-5577219
5 april	mevr. F. Verbree	506075	mevr. F. Verbree	506075

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN MAART 2020

(Deze vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders aangegeven)

zondag	1 maart	10.45 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst
dinsdag	3 maart	18.30 / 19.30 19.45 uur	Catechese 12 - 15 jaar / Catechese 15+ Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 9 (Herv. Vrouw febr.-nummer 2020)
maandag	9 maart	19.15 uur	Jeugdvereniging 12-16 jaar
woensdag	11 maart	19.30 uur	Biddag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk. Vanaf 19.00 uur inleveren voor voedselbank.
zondag	15 maart	20.30 uur	Gebbedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag	17 maart	08.45 uur 18.30 / 19.30 19.45 uur	Vertrek naar Tiendeveen themadag Herv. Vrouwenbond Catechese 12 - 15 jaar / Catechese 15+ Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 10 (Herv. Vrouw maart-nummer 2020)
donderdag	19 maart	20.00 uur 20.00 uur	Bijbelkring Regionale bijeenkomst van de Gereformeerde Bond in Hollandscheveld
dinsdag	24 maart	18.30 / 19.30	Catechese 12 - 15 jaar / Catechese 15+
woensdag	25 maart	20.00 uur	Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn, spreker Ds. Oscar Lohuis
donderdag	26 maart	13.30 uur	Kreatieve middag, Paasdecoratie maken, vrouwenvereniging en belangstellenden
maandag	30 maart	19.15 uur 20.00 uur	Jeugdvereniging 12-16 jaar Gesprekskring bij de fam. A. Riepma, Kerkpad 11, Oldehove, H3
dinsdag	31 maart	18.30 / 19.30 19.45 uur	Catechese 12 - 15 jaar / Catechese 15+ Vrouwenvereniging, Paasliturgie (Febr. 2020) en Paasbijbelstudie (Maart 2020) uit Herv. Vrouw
woensdag	1 april	15.30 uur	Paasmiddag ouderen Noordhorn en Saaksum
vrijdag	3 april	19.30 uur	Paaszangdienst in de kerk van Saaksum
zondag	5 april	10.45 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **april-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 28 maart 2020, uiterlijk 18.00 uur.** U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

Jeugdneis

Maart 2020

Beste jongens en meisjes,

In een eerdere Kerkneis hebben jullie kunnen lezen dat wij een verjaardagskalender in huis hebben hangen met afbeeldingen passend bij een bepaalde tekst. Het ging toen over: herkauw het Woord van God. Voor de maand februari staat er: Zie Gods liefdevolle Hand in de grenzen die Hij aangeeft. Zie de afbeelding hiernaast, het is een stoplicht. Jullie weten allemaal dat in het verkeer er ook regels zijn. Zonder deze regels zou het een grote chaos worden en de kans op ongelukken vergroten. Zo heeft God ons ook Zijn wetten en regels gegeven om ons o.a. te beschermen tegen gevaar. In het Bijbelboek Exodus vind je de wet van de Tien Geboden. Ernaar leven is moeilijk. Gelukkig mogen we bij Hem komen, elke dag maar weer en alles wat ons bezighoudt of dwarszit, voor Zijn Voeten neerleggen. En gelukkig hoeven we geen "rijbewijs" te halen, want niemand zou slagen.... Alleen de Heere Jezus. Hij heeft het voor ons volbracht, aan het kruis op Golgotha!



De volgende puzzel bevat 11 vragen die met Mozes en de Tien Geboden te maken hebben. Zoek de antwoorden bij de vragen. De bijbehorende tekst kun je achter de vraag vinden. Het woord dat overblijft is de oplossing van deze puzzel. Mail de oplossing naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com. Verzamel 5 goede oplossingen en ontvang een boekenbon!

Hartelijke groet, Alexandra

Geen enkel werk – vals getuigenis - barmhartigheid - neerdalen op de berg – Aäron - Sinai - in een dichte wolk - zes – hun kleren wassen – Mozes – de ramshoorn – met rook

- In welke woestijn kwam het volk Israël nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken? (Exodus 19: 1)
- Wie klom omhoog? (Exodus 19: 3)
- Hoe kwam de Heere tot Zijn volk, zodat het volk kon horen wanneer God tegen Mozes sprak? (Exodus 19: 9)
- Het volk moest over drie dagen gereed zijn en zij moesten iets doen van de Heere, wat was dit? (Exodus 19: 10)
- Wat ging de Heere doen op de derde dag voor heel de ogen van het volk? (Exodus 19: 11)
- Mozes moest voor het volk een grens stellen rondom de berg zodat het volk niet naar boven klom. Wat voor muziekinstrument moest het volk horen wanneer ze weer de berg mochten beklimmen? (Exodus 19: 13)
- Waar was de hele berg Sinai mee gevuld toen de Heere er in vuur neerdaalde? (Exodus 19: 18)
- Wie mocht nog meer met Mozes de berg later beklimmen? (Exodus 19: 24)
- Wat mag op de zevende dag niet plaatsvinden? (Exodus 20: 10)
- In hoeveel dagen heeft de Heere de hemel en aarde gemaakt? (Exodus 20: 11)
- Wat mag je niet tegen je naaste spreken? (Exodus 20: 16)

Oplossing puzzel maart : -----



Mozes daalt van de berg Sinai af.