

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

Juni 2020

42^e Jaargang, nr. 6

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

Diaconie:

* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
Telefoon: 06-53529283 Email: wd.vandijken@outlook.com

* Penningmeester:
(ook voor kerkradio/CD's) diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Autodienst / Bloemendienst: diaken G.A. v.d. Akker, Telefoon: 06-15053119
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken G.A. v.d. Akker,
Telefoon: 06-15053119 Email: rinusvdakker@home.nl

* Banknummer kerk: NL70 RABO 03758 29660, *let op nieuw bankrekeningnr.*

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Kerkdienst via internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

***'In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen,
en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.'***
Spreuken 14:26

De eerste meditatie over Spreuken in *Kerkneis* (februari 2019) ging over de bekende tekst aan het begin van Salomo's boek: 'De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis.' Of, zoals sommigen deze tekst kennen uit een oudere vertaling: 'De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid.'

De tekst hierboven uit Spreuken 14 voegt echter nog iets toe aan die Godsvreze. De vreze des HEEREN is wel kennis (dat is het eerste), maar zeker niet alléén kennis. Het is méér dan dat. Namelijk: de vreze des HEEREN is ook vertrouwen. 'In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen', schrijft de wijze koning Salomo. Trouwens, dat komt precies overeen met wat de Heidelbergse Catechismus belijdt over het geloof (zondag 7, antwoord 21): 'Een waar geloof is niet alleen een stellig weten (...), maar ook een vast vertrouwen...'

Ziet u, die twee (kennis en vertrouwen) gaan samen op. Misschien kunnen we zelfs wel zeggen dat het vertrouwen het belangrijkste is van de twee. Die andere, kennis, is daarvoor nodig. Want hoe kun je iets of iemand vertrouwen waar je geen kennis van hebt? Je vertrouwt je auto pas om ermee op vakantie te gaan als je de kennis hebt dat alles werkt en betrouwbaar is. Je laat hem misschien vooraf even nakijken bij de garage. En je vertrouwt een vreemd persoon niet zomaar, maar iemand die je kent natuurlijk wel. Zo gaat het met alles, en zo werkt het ook met het geloof in de Heere God.

Kennis is voor het geloof noodzakelijk! Laten we dat niet vergeten, want we leven in een tijd dat leren in de kerk niet populair is. En de leerdienst staat onder druk. Toch blijven we zeggen: kennis is nodig! Maar het mag niet bij alleen kennis blijven. Want kennis is nog geen geloof; geloof is méér. Geloof is dat ik in voor- en tegenspoed deze HEERE leer *vertrouwen*, omdat ik Hem heb leren *kennen* als betrouwbaar. Salomo zegt iets prachtigs daarover: 'In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.' Dan zijn we bij de réden van het vertrouwen: omdat God een toevlucht is. Iemand bij Wie je schuilen kan, omdat Hij te vertrouwen is.

Als je iets ernstigs overkomt, als je een moeilijke boodschap hebt gekregen, of als je het allemaal niet meer zo ziet zitten, dan zoek je de toevlucht tot iemand die je vertrouwt. Denk maar aan een kind, dat bang is – hoe snel kruipt het weg bij mama of papa, want daar is het veilig! Het is een teken dat dat kind zijn ouder vertrouwt... Zó is het voor Gods kinderen ook, want in de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen. En dat vertrouwen dringt hen om de HEERE op te zoeken, tot Hem de toevlucht te nemen, onder de schaduw van Zijn vleugels.

Dat vertrouwen wordt wel eens aangevochten. Vaker dan ons lief is. Maar juist dan zit er maar één ding op: weer de toevlucht tot Hem te nemen, en het Hem eerlijk te belijden. Want gelukkig hangt het heil van Gods kinderen niet af van hun geloof of hun *vertrouwen* (dan zou niemand zalig worden), maar het hangt af van Zijn *betrouwbaarheid*. En die wankelt niet!

Ds. M. Krooneman



KERKDIENTEN NOORDHORN

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>

31 mei	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, 1^e Pinksterdag
	19.00 uur	Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)
1 juni	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, 2^e Pinksterdag, Zangdienst
7 juni	09.30 uur	Ds. H. Westerhout (Hasselt)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
14 juni	09.30 uur	Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
21 juni	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. M.G.M. Mudde (Hollandscheveld)
28 juni	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
5 juli	09.30 uur	Prop. H.A. van Neervoort (IJsselmuiden)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
12 juli	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. G.W. van Wingerden (Stedum)

BESTEMMING COLLECTEN

Vanaf D.V. 7 juni mogen er weer erediensten worden belegd voor maximaal 30 personen. Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

31 mei/1 juni	Diaconiecollecte: GZB Pinkstercollecte voor de kerk op Cuba
7 juni	ALLEEN COLLECTE PREDIKANTSPLAATS
21 juni	Project 10 27 : Egypte: verbetering levensomstandigheden van arme mensen
28 juni	Extra collecte voor de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE

WAT ACHTER ONS LIGT

Als u dit leest beleggen we al meer dan 10 weken online-diensten. In het begin hoorde ik van collega's dat het preken voor de camera ze zwaar viel. Eerst herkende ik dat niet zo, vrij snel had ik me ingesteld op de nieuwe situatie van de online-kerk. En natuurlijk zijn er nog de contacten met de enkelen die wel in de kerk zijn (organist, ambtsdragers) – anders ben je helemaal van alles en iedereen verstoken.

Echter, nu het langer duurt merk ik dat het steeds moeilijker valt. Ik besef nu pas dat ik normaal gesproken tijdens de preek niet alleen 'zend', maar ook 'ontvang'. Hoewel de kerkgangers niet terugpraten kun je soms aanvoelen of het Woord landt of niet. Of een bepaald aspect duidelijk is geworden, of nog meer uitleg verdient. Of de mensen het nog volhouden te luisteren, of dat ik toch echt naar een afronding moet gaan. Dat alles wordt nu gemist, en dat valt toch wel zwaar. De vertrouwde gezichten op de vertrouwde plaats in de bank; nu zijn er alleen die lege kerkbanken die je aanstaren, uitdrukingsloos. Pas als je iets mist weet je hoe gezegend je bent als je het hebt... Het helpt overigens wel dat ik sinds Hemelvaartsdag weer op de preekstoel kan staan. Dat zal voor u thuis ook meer herkenning geven dan de lessenaar.

Tegelijk is deze crisis wat mij betreft ook een les. Kerk ben je sámen, in 'de gemeenschap der heiligen'. Het gaat om de ontmoeting tussen God en Zijn gemeente, die samenkomt in Zijn huis. Dat is niet online na te bootsen, we beseffen nu pas echt wat de gemeenteleden missen die al veel langere tijd niet meer in de kerk kunnen komen. Dan denken we overigens ook aan vervolgd christenen, voor wie openbare erediensten nooit mogelijk zijn!

Uiteraard zijn kerkradio en internet tegelijk een grote zegen. Ik had er niet aan moeten denken dat in deze tijd de diensten waren afgelast of ik alleen vanaf mijn studeerkamer de gemeente had kunnen toespreken. Maar op een bijzondere manier ging de achterliggende tijd de lofzang door. En de Geest van Pinksteren is niet gebonden aan tijd of plaats – dat mochten we hopelijk merken en ervaren. Wat ook verblijdend is, is het omzien naar elkaar, bijvoorbeeld door de kaartenactie die is georganiseerd. Het wordt zeer gewaardeerd!

WAT VOOR ONS LIGT

Wat was ik dankbaar toen op 6 mei bleek uit de persconferentie van de premier dat er ook voor de kerken weer perspectief was op samenkomsten met een deel van de gemeenteleden. We hopen in de komende tijd weer met wat meer mensen samen te kunnen komen (zie de informatie onder 'Erediensten in juni'). Hopelijk is er ook bij velen van ons een diep verlangen om weer naar Gods huis te mogen gaan:

Ik ben verblijd, wanneer men mij

Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan

Gereed, om naar Gods huis te gaan;

Kom, ga met ons en doe als wij." (Psalm 122:1 berijmd)

Persoonlijk zie ik ernaar uit een deel van u snel weer te ontmoeten onder het Woord. Tegelijk hoop ik dat aan de zogenaamde anderhalve meter-samenleving een snel einde komt, zodat de diensten weer doorgang kunnen vinden op de normale wijze. Laten wij het 'nieuwe normaal' (zoals premier Rutte dat noemt) nooit normaal gaan vinden!

Ten slotte moet ik nog zeggen dat ik dankbaar ben voor de reacties op de erediensten die ik krijg. Het valt mij op dat die vooral van niet-gemeenteleden komen, die de achterliggende tijd meeluisteren met onze erediensten. De drempel om eens mee te kijken in de kerk is nu veel lager dan wanneer je echt het kerkgebouw moet betreden... Laten we hopen en bidden dat dit alles voor onze omgeving een gezegende uitwerking mag hebben. Dat mensen de HEERE mogen (terug)vinden, mag ons gebed zijn en blijven.

HEMELVAART EN PINKSTEREN

Als dat gebeuren mag, dat mensen (voor het eerst óf opnieuw) de Heere God vinden, dan is dat natuurlijk een werk van de Heilige Geest. We mochten in de prediking horen dat Jezus' Hemelvaart voor ons van nut is. Ook voor mijzelf was het weer een ontdekking hoe rijk het feit van Hemelvaart is. Daarom: *heilsfeit!* We kunnen gerust spreken van Hemelvaartsfeest. Want Hij is méér bij Zijn Kerk dan ooit, door hen te bezielen met Zijn Geest. Laten we voortdurend om die Geest bidden – persoonlijk, in de gezinnen, in de gemeente. Dat zal z'n uitwerking niet missen, dat zal te zien en merken zijn. Gezegend Pinksteren!

Een hartelijke groet, mede namens Berdien, David en Eva,
(Jo)uw ds. Krooneman

VAN DE KERKENRAAD

ROUW

We leven mee met Arie en Korine Rietema en hun kinderen Hannelien en Harjan (Grijpskerk). Op 14 mei overleed de vader van Arie op 75-jarige leeftijd. Vrijdag 22 mei is hij begraven. We bidden de familie Rietema Gods troostende nabijheid toe in het verlies van hun vader, schoonvader en opa.

ZIEKTE EN ZORG

Dhr. J. Knol (Baflo) is uit het verzorgingshuis thuisgekomen bij zijn vrouw. Hij moet nog wel verder herstellen.

Zr. Koosje de Boer-Hamelink (Noordhorn) is bijna aan het einde van de chemokuren. Eind juni zal ze hopelijk geopereerd kunnen worden, daarna volgen nog bestralingen.

Zr. G.R. Span-van der Tuin (Niekerk) is opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. blaasontsteking en verstopping.

Zr. K. Doff-Baar (Zuidhorn) heeft door een val haar heup gebroken. Ze is inmiddels geopereerd en de operatie is geslaagd.

In het vorige *Kerkneis* stond dat zr. W.J. Rodenhuis (Noordhorn) is opgenomen in het UMCG. Al vrij snel mocht zij gelukkig naar huis. Het gaat gelukkig goed, en we bidden om kracht voor de toekomst.

We bidden de hierboven genoemde zieken, maar ook alle andere gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of zorg, van harte de troostende nabijheid van de HEERE toe. Dat Zijn Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, hen mag bepalen bij het troostwoord uit de Spreuken: 'In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.' (14:26)

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

- 1 juni: mw. B.H. Lania-Luth, (Zuidhorn)
- 10 juni: dhr. H.J. Kruiger, (Zuidhorn)
- 16 juni: mw. T. de Boer-Offringa, (Noordhorn)
- 21 juni: mw. W. Hamelink-Lamper, (Scotland)
- 22 juni: mw. W.J. Rodenhuis-Heesen, (Noordhorn)
- 29 juni: mw. K. Doff-Baar, (Zuidhorn)

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

EREDIENSTEN IN JUNI

Vanaf D.V. zondag 7 juni zijn er weer tot 30 kerkgangers welkom in de erediensten. U kunt zich hiervoor aanmelden (graag per gezin) bij br. R. Koopman. Het liefst per mail: famrkoopman@hotmail.com; evt. telefonisch 0594-591410. Opgeven kan tot a.s. zaterdag 30 mei 18.00 uur. In de week na Pinksteren hoort u wanneer u welkom bent in de eredienst.

Om alles in goede orde en veilig te laten verlopen heeft de kerkenraad het volgende besloten: Behalve wanneer men tot hetzelfde huishouden behoort houdt ieder 1,5 meter afstand tot anderen.

Mensen in de risicogroep (ouderen, kwetsbaren) wordt geadviseerd te overwegen of kerkbezoek verstandig is. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis.

Het is van belang dat leden van een gezin zoveel mogelijk dezelfde dienst bezoeken. Zij mogen immers bij elkaar zitten, en dat scheelt aanzienlijk in ruimte gezien de 1,5 meter-regel.

In de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig in De Wegwijzer.

Zorg dat u als bezoeker ruim op tijd aanwezig bent, want het op een goede manier vullen van de kerkzaal kost meer tijd dan gebruikelijk. Om dit in goede banen te leiden zijn er coördinatoren in de kerk aanwezig.

Het toilet wordt in principe niet gebruikt, evenals de garderobe. Houdt u uw eventuele jas aan, of leg hem in de bank voor of achter u (daar is nu ruimte genoeg).

De kussens in de kerk worden niet gebruikt. Neem die indien nodig dus zelf mee (en weer naar huis!). Wie nog een eigen kussen in de kerk heeft liggen mag die tijdens de eerste dienst meenemen en gebruiken. Ook dat kussen gaat vervolgens mee naar huis, en kan bij een volgende keer weer worden meegenomen.

Voor psalm- en gezangboeken en bijbels geldt hetzelfde: neem die zoveel mogelijk mee van thuis. Voor wie er geen heeft liggen in de kerk exemplaren, in twee aparte dozen voor de morgen- en avonddienst, zodat elk boek slechts eenmaal per zondag wordt gebruikt.

Het zingen in de eredienst wordt tot een minimum beperkt. Er zijn slechts twee zangmomenten.

Er wordt in de diensten voorlopig niet gecollecteerd. De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404).

Na de dienst wordt de kerkzaal van achter uit weer leeggemaakt. Verlaat uw bank pas als de banken achter u leeg zijn en volg de aanwijzingen van de coördinatoren.

SACRAMENTEN

Helaas heeft de kerkenraad moeten besluiten om de bediening van het Heilig Avondmaal die voor deze maand gepland stond in zowel Noordhorn als Saaksum af te gelasten. Wanneer we de 1,5 meter-regel in acht willen nemen is er geen mogelijkheid om met elkaar dit sacrament te vieren. We nemen dit besluit met pijn in het hart, omdat de Heere Jezus Zelf gezegd heeft bij de instelling van het Avondmaal: 'Doe dat, tot Mijn gedachtenis.' Laten we de Heere bidden dat de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal te houden binnenkort zich weer zal voordoen.

Naast het Heilig Avondmaal is er het sacrament van de Heilige Doop, en de dienst van openbare geloofsbelijdenis. Hierover vindt nog overleg plaats met de betrokkenen. We laten u op een later tijdstip meer weten.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 164

Aantal doopleden: 107

Mutaties van 25 april tot 22 mei: Geen

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:

24 april - 21 mei giften € 520,00

24 april - 21 mei collecten € 846,00

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

Overgemaakt aan :

GZB vluchtelingen Nederland € 250,00

GZB deelgenoten Lichtendonk Bosnië € 150,00

GZB noodhulp project 10 27 € 250,00

Toelichting speciale diaconiecollecten:

De kerk op Cuba groeit. (Pinkstercollecte) Jarenlang was Cuba officieel een atheïstisch land en was religie verboden. Het was een moeilijke tijd voor de christenen. Tegenwoordig is er meer godsdienstvrijheid. Maar de meeste kerken hebben weinig middelen en veel werk gebeurt op vrijwillige basis. Daarnaast kunnen christenen nog steeds te maken krijgen met tegenwerking. Ondanks alles groeit de kerk! Om die groei goed te begeleiden zijn er meer predikanten nodig. De GZB steunt de kerk op Cuba en helpt bij het opleiden en bemoedigen van predikanten en kerkleiders.

Verbetering levensomstandigheden van arme mensen. (21 juni) In Egypte, met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen op het gebied van ontwikkelingswerk, kinderopvang, basisgezondheidszorg en gehandicaptenwerk.

De diakenen

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is € 2.960,00 binnengekomen voor de zondagse collecten/giften in mei 2020.

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 10,00 voor Kerkneis ontvangen.

Via ouderling E. Kooi is een gift van € 20,00 voor Kerkneis ontvangen.

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt, Jan Geertsema

Bankrekening : NL70 RABO 0375 8296 60 òf NL33 INGB 0000 8957 06

UIT DE GEMEENTE

WOORDEN VAN DANK IN DE CORONA-CRISIS

Langs deze weg een woord van dank, van de familie de Vries (Niezijl).

Een woord van dank voor kaartjes die wij mochten ontvangen, en bemoedigende woorden.

Door de zorgzaamheid van jullie is de eenzaamheid en gemis van kinderen en kleinkinderen vergemakkelijkt.

Ook een woord van dank aan de Kerkenraad, dat wij allen de diensten kunnen volgen via internet.

En mogen wij als gemeente God dankbaar zijn dat Hij ds. Krooneman naar de gemeente van Noordhorn / Saaksum heeft gezonden, met een rijke gave en het verkondigen van Zijn woord en uitleg daarvan, ook danken wij ds. Krooneman daar voor.

Fam. de Vries

BEDANKT!!

Beste gemeenteleden.

Wij zijn de Heer dankbaar dat wij 23 mei j.l. ons 45 jarig huwelijk mochten gedenken.

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de felicitaties die we kregen rond die dag.

We waren verrast door de vele kaarten en berichten.

Ondanks de corona beperkingen hebben we een gezellige en gezegende dag gehad, mede door de vele reacties van de kerk van Noordhorn en Saaksum.

Een hartelijke groet van

Herman en Marianne Scholte

INGEKOMEN BERICHTEN

VAKANTIE BIJBEL WEEK

HET THEMA IS: AAN TAFEL!

6, 7, 9 EN 10 JULI 2020	10:00 U tot 12:00 U
-------------------------	---------------------------

Voor alle kinderen van de basisschool

Bijbelverhaal, Knutselen, Zingen, Spelletjes

HERVORMDE KERK SEBALDEBUREN
Gebouw Irene, Kerkweg 2a

- Onder voorbehoud van nieuwe corona maatregelen -

VAKANTIE BIJBEL WEEK 2020 IN SEBALDEBUREN

Sebaldeburen – In de eerste week van de zomervakantie wordt er een Vakantie Bijbel Week gehouden in gebouw 'Irene' aan de Kerkweg 2a in Sebaldeburen, naast de Hervormde kerk. Het thema is: 'Aan tafel'. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom op 6, 7, 9 en 10 juli van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis, opgave niet nodig. Er wordt geknutseld, gezongen, spelletjes gedaan en een Bijbelverhaal verteld. Deze activiteit is met inachtneming én onder voorbehoud van nieuwe corona maatregelen.

Voor meer informatie: www.hervormdsebaldeburen.nl

Hartelijke groet,
Joost van den Berge

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het gecombineerde **juli / augustus-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 4 juli 2020, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

ROOSTERS JUNI

Vanaf D.V. 7 juni mogen er weer erediensten worden belegd voor maximaal 30 personen. Dus er kunnen ook weer kinderen naar de oppas in de Wegwijzer. Natuurlijk zijn er dan per keer veel minder kinderen dan we gewend zijn. Het aantal was al niet groot en zal nu dan nog kleiner zijn. Toch is het goed dat er wel, voor het geval dat, 2 oppassers zijn. Mocht de oppasser niet kunnen, dan kan er natuurlijk altijd onderling geruild worden.

De crèche is uiteraard alleen bedoeld voor kinderen van de gezinnen die aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan !!

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

OPPAS 1

OPPAS 2

7 juni	G. v. Gosliga	050-4032038	M. v.d. Brug	06-11494715
14 juni	M. Meijndert	507468	W. Fokkinga	06-20288090
21 juni	N. Noorman	548350	L.. Frankenhuis	06-21278626
28 juni	K. Rietema	06-29505576	G.v. Gosliga	050-4032038
5 juli	C. Bos	750885	M. Rozema	050-4031843
12 juli	M. v.d. Brug	06-11494715	N. Noorman	548350

Saaksom

KERKDIENTEN SAAKSOM

JUNI: ZIE ONDER NOORDHORN

JULI: ONDER VOORBEHOUD

5 juli	9.30 uur	Ds. M. Krooneman
12 juli	9.30 uur	Ds. J. Hoekman (Urk)

BESTEMMING COLLECTEN

Vanaf D.V. 7 juni mogen er weer erediensten worden belegd voor maximaal 30 personen. Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

31 mei/1 juni	Diaconiecollecte: GZB Pinkstercollecte voor de kerk op Cuba
7 juni	ALLEEN COLLECTE PREDIKANTSPLAATS
21 juni	Project 10 27 : Egypte: verbetering levensomstandigheden van arme mensen
28 juni	Extra collecte voor de predikantsplaats

ZIEKTE EN ZORG

Br. S.J. Drijfhout (Feerwerd) heeft een moeilijke uitslag gehad. Hij heeft op verschillende plaatsen in zijn lichaam uitzaaiingen. Op moment van schrijven is nog onduidelijk welke behandeling zal plaatsvinden. We bidden hem, samen met zijn vrouw en (klein)kinderen, van harte Gods nabijheid toe. Dat zij in alles mogen ervaren dat Hij hun enige houvast is in leven en in sterven!

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

27 juni: mw. T. Helmholt-Drijfhout, (Ezinge)

30 juni: dhr. A. Brandsma, Allersmaweg (Ezinge)

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN VAN DE DIACONIE

Diaconiecollecten van Noordhorn en Saaksum:

24 april - 21 mei giften € 520,00

24 april - 21 mei collecten € 846,00

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

Overgemaakt aan :

GZB vluchtelingen Nederland € 250,00

GZB deelgenoten Lichtendonk Bosnië € 150,00

GZB noodhulp project 10 27 € 250,00

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is € 2.960,00 binnengekomen voor de zondagse collecten/giften in mei 2020.

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 10,00 voor Kerkneis ontvangen.

Via ouderling E. Kooi is een gift van € 20,00 voor Kerkneis ontvangen.

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt, Jan Geertsema

Bankrekening : NL70 RABO 0375 8296 60 of NL33 INGB 0000 8957 06

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER JUNI 2020

maandag	1 juni	Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat
dinsdag	2 juni	Psalm 104:1-18	Gods dag van de arbeid
woensdag	3 juni	Psalm 104:19-35	Diervriendelijk
donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
zondag	7 juni	Psalm 150	Live muziek
maandag	8 juni	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
dinsdag	9 juni	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
woensdag	10 juni	Matteüs 9:1-8	Wie kan vergeven?
donderdag	11 juni	Matteüs 9:9-17	Wie kan genezen?
vrijdag	12 juni	Matteüs 9:18-26	Opleving
zaterdag	13 juni	Matteüs 9:27-34	Geestkracht of toverkracht?
zondag	14 juni	Matteüs 9:35-10:4	Bijzondere arbeiders
maandag	15 juni	Matteüs 10:5-15	Op weg zonder ballast
dinsdag	16 juni	Matteüs 10:16-23	Bereid je maar (niet) voor!
woensdag	17 juni	Matteüs 10:24-33	Luid en duidelijk
donderdag	18 juni	Matteüs 10:34-11:1	Wat is het je waard?
vrijdag	19 juni	Psalm 69:1-13	Het hoofd boven water houden
zaterdag	20 juni	Psalm 69:14-30	Red mij!
zondag	21 juni	Psalm 69:31-37	Genade en recht
maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25	Kinderen
zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid

Jeugdneis

Juni 2020

Hallo jongens en meisjes,

Waarschijnlijk ben je alweer een tijdje naar school. Het was vast wel even weer wennen. Misschien weet je nog wel dat in de vorige Jeugdneis iets stond over de brieven van Paulus en over de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest opent je hart om tot geloof te komen. Dus de Heilige Geest speelt een grote rol en is onmisbaar! Zo komt het geloof ook voor wat de Heere Jezus voor jou en mij heeft gedaan. En Paulus schrijft over deze blijde boodschap! Terwijl hij eerst erg zijn best deed om christenen te vervolgen. En dan zo in één moment wordt Paulus stilgezet. Hij wordt een ander mens! Hij wordt van een christenvolger zelf een Christen! Zijn Joodse naam is dan Saulus. En hij gaat zelfs reizen om over de Heere te vertellen! Ook schreef hij brieven vanuit de gevangenis. Wat een ommekeer! In een brief aan de Galaten (Huidige Turkije) gaat het over de vruchten van de Geest. Ken je alle vruchten nog? Je kunt ze vinden in Galaten 5:22 Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Misschien heb je wel eens een bloemknop gezien.



Toen ik laatst even in de tuin zat keek ik naar de bloemknoppen van een Pioenroos. En als je dan heel goed kijkt dan kun je zien dat echt alle blaadjes al in de bloemknop zitten! Alle blaadjes groeien en komen dan naar buiten. Zo is het ook met de vrucht van de Geest. We hebben allemaal die vrucht ontvangen. Bid maar of ook deze vruchten in jou mogen groeien!

Dit keer is het weer een plaatjespuzzel. Vul de eerste

letter in van het plaatje wat je ziet. De zin die hieruit volgt is de oplossing van deze puzzel! Veel plezier! Mail de oplossing naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com

Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon. Corree Bos, Mariëlle Bos en Jurre van Dijken hebben het heel goed gedaan want ze hebben 5 goede oplossingen ingestuurd! Ze ontvangen alle drie een boekenbon! Ga zo door, jullie doen goed je best!

Hartelijke groet, Alexandra



Oplossing puzzel Jeugdneis:

2020 april: Mijn toevlucht is God en De Heer is waarlijk opgestaan!

Paulus schrijft brieven

