



# KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente  
Noordhorn - Saaksum

---

*Juli / Augustus 2020*

42<sup>e</sup> Jaargang, nr. 7 / 8

NOORDHORN

SAAKSUM

## CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

**Predikant Noordhorn/ Saaksum:** Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn  
Telefoon: 0594-52 88 91  
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

### NOORDHORN

**Scriba** (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove  
Telefoon: 0594-50 21 80  
Email: scribanoordhorn@gmail.com

**Kerkelijk Bureau:** dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn  
\* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75  
Email: nohosaak@gmail.com

**Kerkvoogdij:**  
\* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

\* Kerkelijk ontvanger:  
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74  
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

\* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660  
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

**Diaconie:**  
\* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn  
Telefoon: 06-53529283 Email: wd.vandijken@outlook.com

\* Penningmeester:  
(ook voor kerkradio/CD's) diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

\* Autodienst / Bloemendienst: diaken G.A. v.d. Akker, Telefoon: 06-15053119  
\* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

\* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

### SAAKSUM

**Kerkenraad:** ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,  
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26  
Email: frits.wessels@home.nl

**Diaconie:** diaken G.A. v.d. Akker,  
Telefoon: 06-15053119 Email: rinusvdakker@home.nl

\* Banknummer kerk: NL70 RABO 03758 29660, *let op nieuw bankrekeningnr.*

### Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

\* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

\* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

**Website:** [www.hervormdnoordhorn.nl](http://www.hervormdnoordhorn.nl)

**Redactie-adres 'Kerkneis':** fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn  
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

**Kerkdienst via internet:** <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>  
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

## MEDITATIE

***Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker,  
maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem.  
Spreuken 14:31***

Op 25 mei 2020 kwam de zwarte Amerikaan George Floyd om het leven. Hoewel hij ongewapend was en met zijn laatste lucht riep dat hij niet meer kon ademen, hield een politieagent zijn knie stevig in Floyds nek. Met de dood tot gevolg. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt in de Verenigde Staten... Zwarten waren daar eeuwenlang minderwaardig, 'geringen' dus (zie bijbeltekst hierboven). En hoewel dat vandaag officieel niet meer zo is, speelt het onderhuids nog, zo bleek weer.

Voor ons is het racisme misschien ver-van-ons-bed. Wij zien in ons Gronings dorp niet zoveel donkere mensen, en als we ze zien dan behandelen we ze (hopelijk) niet anders dan ieder ander. Of zijn ook wij er meer mee behept dan we zelf denken of voor waar willen hebben? Beoordelen wij echt elk mens als principieel gelijkwaardig, of hebben wij zo ook onze voorkeuren? Of delen wij mensen in in categorieën: meer of minder waardig.

Dat indelen in categorieën en sommige mensen als meer, anderen als minderwaardig beschouwen, is van alle tijden en plaatsen. Verschrikkelijke dieptepunten zijn de slavernij en natuurlijk de Holocaust. Voor de nazi's waren de Joden letterlijk minderwaardig: *untermenschen* (ondermensen). En in de tijd van onze roemruchte VOC werden slaven verhandeld alsof ze 'dingen' waren. Onmenselijk.

Is het vandaag anders? Hoeveel leiders zijn er niet, in Afrika en elders, die de 'gewone burger' als minderwaardig beschouwen en onderdrukken. Maar we hoeven niet zover van huis, en ook niet zover terug in de tijd naar slavernij en Holocaust. Ik noem maar iets, dichterbij hui: in onze tijd krijgen gehandicapte mensen meer en betere zorg dan ooit, maar proberen we tegelijk te voorkomen dat ze nog in Nederland worden geboren. Als we er op tijd (voor de 24e week van de zwangerschap) achter komen dat alles niet in orde is, is zo'n mens (!) het leven blijkbaar niet waard. Het is een zonde tegen God Zelf, want 'wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker...'

Wat is dat toch, dat wij verschil maken in de waarde van mensen? We doen het al te gemakkelijk. Is het niet op het gebied van huidskleur of ras, dan wel op intelligentie. Of op de mate van betrokkenheid bij de kerk. Terwijl voor God elk mens principieel gelijk is! Dáárom kan Salomo ook schrijven: 'Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker'. Je kunt nog zo vroom zijn in de godsdienst, als je je ondertussen met je ellebogen omhoog werkt in het bedrijf, ben je geen knip voor de neus waard. Als je degenen die van jou afhankelijk zijn niet goed behandelt, bega je een zonde. Want is niet die ander evengoed naar Gods beeld geschapen?

Gelukkig is er ook nog de andere kant: '... maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem'. Dan denk ik aan de Heere Jezus Christus. De hoeren en tollenaars in Zijn tijd waren bij uitstek de 'geringen'. Zij waren in ogen van godsdienstige minderwaardig: *untermenschen*. Dan de Heere Jezus: Hij zoekt juist hén op! Hij ziet in hen geen minderwaardige, onbelangrijke personen. Hij ontfermt Zich over wie geen ontfermer heeft, en zo eert Hij de Vader.

En wij? Wij worden opgeroepen, om in dat spoor van de Heere Jezus te gaan. Mét een belofte daarbij: 'Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.' (Mattheüs 25:40) Om dat te kunnen is genade nodig. Genade maakt ons niet groot, maar klein. Dan ben ik niet meer boven die ander verheven, al heeft hij er een potje van gemaakt. Maar dan ga ik naast hem/haar zitten en zoeken we samen het aangezicht van de God Die juist naar geringen omziet.

Ds. M. Krooneman

## KERKDIENTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 8)

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>

12 juli	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. G.W. van Wingerden (Stedum)
19 juli	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. J.A. v.d. Berg (Amersfoort)
26 juli	09.30 uur	Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
	19.00 uur	Dhr. A. Riepma (Oldehove)
2 aug.	09.30 uur	Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen)
	19.00 uur	Ds. G. de Fijter (Kampen)
9 aug.	09.30 uur	Prop. E.C. de Waard (Driezum)
	19.00 uur	Ds. H. Born (Rouveen)
16 aug.	09.30 uur	Ds. G. v. Zanden (Urk)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
23 aug.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <b>doopdienst Foeke Rozema</b>
	19.00 uur	Ds. W.C. Polinder (Putten)
30 aug.	09.30 uur	Ds. A. Beens (Barneveld)
	19.00 uur	Ds. A. Beens (Barneveld)
6 sept.	09.30 uur	Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman

## BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

Onderstaande speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

26 juli	Extra collecte voor de predikantsplaats
2 aug.	Diaconiecollecte: GZB collecte voor Deelgenoten Lichtendonk/Bosnië
16 aug.	Diaconiecollecte: GZB zomercollecte, perspectief voor de Roma in Slowakije
23 aug.	Extra collecte voor de predikantsplaats
30 aug.	Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
6 sept.	Diaconiecollecte bestemd voor opvangcentrum voor verslaafden, Project 10 27

## UIT DE PASTORIE

### WAT ACHTER ONS LIGT

Op zondag 7 juni ontmoette ik voor het eerst weer een (klein) deel van de gemeente in de kerk onder het Woord. In die eerste dienst zei ik: 'ik geloof dat ik nog nooit zo blij ben geweest om u te zien', en zo was het ook. In een vorig nummer van *Kerkneis* heb ik al eens laten doorschemeren dat preken voor de camera wel een mooie noodoplossing is, maar tegelijk leeg en afstandelijk voelt. Ik heb u als aanwezige gemeente zeer gemist. Gelukkig heb ik dat ook bij velen van u gemerkt. Ik hoorde een gemeentelid zeggen: 'Toen ik thuis meeluisterde op de bank met een kop koffie dacht ik op een gegeven moment: zo kan het ook prima. Maar nu ik weer in de kerk ben geweest merk ik wat ik gemist heb. Het Woord kwam nu toch weer veel meer binnen.' Hoewel het ook dubbel voelt, want zonder zingen en de spontane ontmoeting zonder 1,5 meter-regel, zijn de diensten wel kaler dan anders. En toch is er weer de gemeenschap: samen luisteren naar het Woord, samen *van harte* meezingen met orgel en geluidsopname, en het (op afstand) bijpraten buiten de kerk na afloop van de dienst. Dat doet goed!

## WAT VOOR ONS LIGT

Vanaf 1 juli is gelukkig het aantal van 30 kerkgangers losgelaten. We kunnen dus weer met een groter deel van de gemeente samenkomen, en de aanmeldingen druppelen ook nog steeds binnen. (Zie onder 'diensten juli' hoe u zich kunt aanmelden.) Maar: waarom zouden we dat überhaupt doen, ons aanmelden voor de diensten? Toen ik hierover nadacht moest ik denken aan de hervormde theoloog A.A. van Ruler (1908-1970), die een boekje schreef onder de titel: *Waarom zou ik naar de kerk gaan?* Hij geeft in dit boek maar liefst 21 antwoorden op deze vraag. Hieronder drie gedeeltes uit dit boek die kortgeleden werden aangehaald in het *Reformatorisch Dagblad*.

### 1. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Om een gewoonte vol te houden

'De vraag luidt: Waarom zou ik naar de kerk gaan? En het antwoord: Wel, om een gewoonte vol te houden.

Van alle kanten komen terstond de protesten los tegen deze oppervlakkige, banale en burgerlijke gedachte. Hoeveel mensen zijn er niet die meteen zeggen: „Geen gewoonte, geen sleur; dan wordt alles alleen maar uitwendig en volstrekt waardeloos. Ik ga alleen naar de kerk als ik er behoefte aan heb. Dan is het pas echt.”

Mijn simpele vraag luidt: Komt het vaak voor dat ik een pure en onweerstaanbare behoefte heb om naar de kerk te gaan? Is het hart niet heel vaak dor en dood, als de akker in de winter? Is er ook niet verschrikkelijk veel luiheid, traagheid en gemakzucht, met name in het geestelijk leven? Een mens die zichzelf een beetje kent, zal niet zo hoog van de toren blazen. Hij zegt niet zo gauw: „Ik ga alleen als ik er behoefte aan heb.” Want hij weet: die behoefte is er niet zo machtig vaak.

Een regelmatige kerkgang brengt de melodie van de eeuwigheid in de muziek van de tijd. De glans van de kerkdienst vult de zondag en van daaruit al de dagen van de week. De lamp moet brandende gehouden worden. In welk doolhof gaat de mens rondrennen als er geen vaste kerkgang is?’

### 2. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Om het heil te ontvangen

'We gaan ook naar de kerk om het heil te ontvangen. Redding uit de verlorenheid. Uit het eeuwige verderf.

We hebben dus echt iets aan de kerkgang. We worden er beter van. We krijgen er iets door. Men mag dit gerust een egoïstisch motief noemen. We gaan naar de kerk, ook met het oog op onze persoonlijke zaligheid. Elk mens heeft het pertinent nodig om naar de kerk te gaan, z'n leven lang, ook om het heil telkens weer te ontvangen. We kunnen maar één ding doen: telkens weer naar de kerk lopen om het verhaal opnieuw te horen. We zijn in dit opzicht als de kinderen: die willen ook telkens weer precies hetzelfde verhaal op precies dezelfde wijze verteld krijgen.

Het heil blijft iets vreemds houden. Dat is net zo als met de regen in een droge zomer. Dan moet het al heel lang regenen voordat de grond enigszins doorweekt is. Daarom moet ik ook telkens weer onder de meiregen van de prediking van het heil gaan lopen.'

### 3. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Om tot rust te komen

'De zondag is de rustdag bij uitnemendheid. Tot rust komen kan nergens zo goed als in de kerk, Er zijn zelfs mensen die alleen maar slapen in de kerk, althans onder de preek. Dat is natuurlijk de limietvorm, een uiterste grensmogelijkheid van de ware kerkgang. Maar is het een totaal onaanvaardbare mogelijkheid? Is het frivool in dit verband te denken aan het Schriftwoord dat de Heere God het Zijn beminden geeft als in de slaap? In ieder geval: is het geheel ondenkbaar dat de drukke huismoeder, de overbezette zakenman, bij de kerkgang het gevoel heeft nu eens ook lichamenlijk een ogenblik echt tot rust te komen?

In de kerkdienst komt de mens, als het goed is, tot het opperste van zijn activiteit, tot de heilige arbeid van lofprijzing. Maar als een mens nu eens geestelijk zo ver heen is dat hij niet meer mee kán doen? Is het dan zo verwerpelijk dat hij het de anderen laat doen? Hij ondergaat om zo te zeggen een reanimatie: het hart staat al stil, maar doordat het gemasseerd wordt, begint het –op den duur– weer te kloppen.'

Tot zover Van Ruler; hij zegt het vaak op een ingewikkelde manier, maar tegelijk met veel humor (bijv. over het slapen in de kerk). Bent u benieuwd naar de andere 18 antwoorden op de vraag *Waarom zou ik naar de kerk gaan*, dan weet u waar u ze vinden kan.

## **VAKANTIETIJD**

Ten slotte is het de komende tijd ook vakantietijd. Voor sommigen zal het dit jaar misschien anders worden ingevuld dan andere jaren. Ook voor ons als gezin is het nog niet helemaal duidelijk of we de pastorie tijdelijk zullen verlaten en waarheen de reis dan gaat. Ik heb vakantie van D.V. 20 juli t/m 9 augustus. Neemt u indien nodig in deze periode contact op met uw wijkouderling voor pastorale bijstand.

Vakantietijd is voor velen iets om naar uit te zien. Even de druk van de ketel, bijkomen en weer nieuwe kracht opdoen voor wat daarna wacht. En rusten is iets moois, ook in de Bijbel: de HEERE God Zélf rustte op de zevende dag van Zijn prachtige scheppingswerk. Niet omdat Hij moe was of niet verder kon, maar om Zijn creatie te bewonderen en ervan te genieten. Laten wij deze tijd van rust gebruiken, niet alleen om 'bij te komen', maar ook om stil te staan bij wat nu écht belangrijk is in het leven. Dan is rust ook bezinning op de vraag of mijn leven is tot Gods eer, of ik Hem dien, óók in het drukke leven van elke dag.

Met vakantie is het altijd: het gaat zo snel voorbij. Tegelijk is vakantie ook juist leuk omdat het voorbij gaat. Je zult maar nooit meer naar school kunnen, of werkloos zijn. Dan is het ineens veel minder leuk. Vakantie gaat voorbij, en dat is maar goed ook. Tegelijk, zegt de Hebreeënbrieff (hoofdstuk 4), is er een andere en diepere rust die níét voorbij gaat: de rust die overblijft voor het volk van God. Dat is de eeuwige rust. Zijn we daarheen op weg?

Voor zover van toepassing een gezegende vakantietijd!

Met vriendelijke groet,  
(Jo)uw ds. Krooneman

## **VAN DE KERKENRAAD**

### **ZIEKTE EN ZORG**

- Br. Cees den Besten (Noordhorn) heeft een nieuwe heup gekregen. Ook hij moet de komende tijd revalideren om weer op krachten te komen.
- Zr. Koosje de Boer-Hamelink (Noordhorn) is klaar met de chemokuren. Met haar zijn we dankbaar dat dit tot een einde is gekomen. Op 10 juli wordt ze geopereerd, en we bidden dat deze ingreep gezegend mag worden en het gewenste resultaat zal hebben.
- Br. Tj. de Boer (Noordhorn) is geopereerd aan een liesbreuk. Hij is dankbaar dat de operatie is geslaagd en herstelt thuis.
- Br. Enno Kooi is voor een aantal weken opgenomen in De Nieuwe Wierde (Grijpskerk) i.v.m. psychische problematiek. Een neurologisch onderzoek was positief; nu is hij in afhandeling van psychologische behandeling. Gelukkig mag het dankzij andere medicatie al veel beter met hem gaan.
- Zr. A. Scholtens-Knol ( Oldehove) heeft verschillende hartonderzoeken ondergaan.
- Zr. G.R. Span-van der Tuin verblijft momenteel in het Zonnehuis. Door de opname in het ziekenhuis is ze nog erg verzwakt. We hopen en bidden dat ze nieuwe kracht mag ontvangen.
- Zr. K. Doff-Baar verblijft op dezelfde afdeling als zr. Span. Zij revalideert van een heupoperatie. Of en wanneer ze terug kan naar haar eigen woning is nog onduidelijk, maar we bidden om een voorspoedig herstel.
- Br. Jan van der Wal (Oldehove) moet i.v.m. uitvalsverschijnselen een onderzoek ondergaan naar zowel zijn hart als hersenen.
- Br. Wim van der Wal (Oldehove) werd onlangs onwel in een eredienst, gelukkig gaat het inmiddels weer beter met hem.

Het rijtje zieken overziend moest ik denken aan Psalm 77. Een psalm waarin de vragen eerlijk klinken. Waarin de dichter, midden in de nood, het uitroept tot de HEERE, omdat hij Hem niet kan volgen. Want, zegt vs. 20: 'Uw weg was door de zee, Uw pad door de grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend.' De weg die God gaat is onduidelijk, soms vol tegenslagen. Door een zee van ellende. Zijn voetstappen zijn niet bekend. Toch sluit de psalm af: 'U leidde Uw volk als een kudde' (vs. 21). Wonderlijk als dat de conclusie mag zijn, al was ook de weg van het volk Israël, en is de weg van de kerk niet de gemakkelijkste weg. Niet de weg van de minste weerstand. Toch: 'U leidde Uw volk als een kudde...' En als Hij vooropgaat... We wensen de genoemde gemeenteleden, maar ook anderen die worstelen met ziekte, moeite, zorg en pijn, van harte de troostende nabijheid van de HEERE onze God toe.

## JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

10 juli mw. G. van der Meer-van Huis (Zuidhorn)

13 aug. dhr. A. Riepma, (Oldehove)

13 aug. mw. A.H.J.A. Riepma-Reker (Oldehove)

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

## GESLAAGD

We mogen verschillende jongeren feliciteren met hun diploma voor de middelbare school dan wel een vervolgopleiding. Het gaat om Frances en Lydian Kleefman (Houwerzijl) en Willem en Roel Wierenga (Garnwerd). Alles ging door de corona-crisis ineens anders dan verwacht, ook in het onderwijs. Toch hebben jullie je diploma in ontvangst mogen nemen. Van harte!

## DOOPDIENST

Op D.V. 23 augustus zal er een doopdienst zijn waarin Foeke Rozema het sacrament van de Heilige Doop ontvangt. We zijn dankbaar dat hiervoor, nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, weer de mogelijkheid is. Dat de doop een poosje is uitgesteld is te overzien. Immers, anders dan de Rooms-Katholieke Kerk, geloven wij niet dat de doop noodzakelijk is om zalig te worden. Dan overschatten we dit sacrament. Anderzijds hoeven we de doop niet te onderschatten. Hoe rijk als de trouwe God van het verbond Zijn drie-enige Naam aan onze kleine naam wil verbinden. Het is voor de gehele gemeente een herinnering aan de eigen doop én aan Gods trouw door de geslachten heen. We bidden de HEERE om een gezegende dienst.

## BINNENGEKOMEN

Het echtpaar Dirk en Netty Toes en hun zoon Rutger (Leek) hebben aangegeven graag met onze gemeente mee te leven als 'vriend'. Dat is de term die de PKN hanteert voor wat eerder gastleden waren: mensen die meeleven met een tweede gemeente naast de gemeente waar ze allereerst kerkelijk bij zijn aangesloten. De fam. Toes is vorig jaar in Leek komen wonen vanuit Rotterdam, met het verlangen mee te leven met een van de kleine en kwetsbare kerken in het Groningerland. Ze hebben zich aangesloten bij Sebaldeburen, maar willen daarnaast betrokken zijn bij onze gemeente. In de avonddiensten hebt u ze al kunnen ontmoeten (voor de coronacrisis), evenals op de kennismakingsavond begin dit jaar. We wensen hen van harte Gods zegen toe, zowel in de gemeente van Sebaldeburen alsook in ons midden. Binnenkort zullen ze een keer in een avonddienst worden welkom geheten.

## AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN DEZE ZOMER

Vanaf 1 juli zijn er weer meer dan 30 kerkgangers welkom in de erediensten. Wij vinden het fijn gemeenteleden en evt. gasten weer te ontmoeten onder het Woord. Gelukkig biedt ons kerkgebouw daarvoor behoorlijk ruimte, al is die ruimte niet onbeperkt. Daarom is het volgende van belang:

- Heeft u zich **nog niet aangemeld** en wilt u de diensten graag bezoeken, meld u dan aan door een mail te sturen naar [eredienstnoordhorn@gmail.com](mailto:eredienstnoordhorn@gmail.com). Vermeld het aantal personen

waarmee u de diensten hoopt te bezoeken. (Wanneer mailen niet lukt kan het telefonisch bij br. Koopman: 0594-591410.)

- Heeft u zich al aangemeld maar bent u er een of meerdere weken niet i.v.m. vakantie of anderszins, wilt u zich dan **afmelden** via ditzelfde mailadres? (Sowieso is het handig als u, wanneer u de dienst niet kunt bezoeken terwijl u bent uitgenodigd, u afmeldt. Dan kunnen anderen uw plaats innemen.)
- Bent u geen lid van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen **als gast**? Ook dan bent u van harte welkom om u aan te melden op de hierboven aangegeven manier.

Hieronder nogmaals de eerder al aangekondigde maatregelen die de kerkenraad heeft genomen om alles in goede orde en veilig te laten verlopen:

- Behalve wanneer men tot hetzelfde huishouden behoort houdt ieder 1,5 meter afstand tot anderen.
- Mensen in de risicogroep (ouderen, kwetsbaren) wordt geadviseerd te overwegen of kerkbezoek verstandig is. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis.
- Het is van belang dat leden van een gezin zoveel mogelijk dezelfde dienst bezoeken. Zij mogen immers bij elkaar zitten, en dat scheelt aanzienlijk in ruimte gezien de 1,5 meterregel.
- In de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig in De Wegwijzer.
- Zorg dat u als bezoeker ruim op tijd aanwezig bent, want het op een goede manier vullen van de kerkzaal kost meer tijd dan gebruikelijk. Om dit in goede banen te leiden zijn er coördinatoren in de kerk aanwezig.
- Het toilet wordt in principe niet gebruikt, evenals de garderobe. Houdt u uw eventuele jas aan, of leg hem in de bank voor of achter u (daar is nu ruimte genoeg).
- De kussens in de kerk worden niet gebruikt. Neem die indien nodig dus zelf mee (en weer naar huis!). Wie nog een eigen kussen in de kerk heeft liggen mag die tijdens de eerste dienst meenemen en gebruiken. Ook dat kussen gaat vervolgens mee naar huis, en kan bij een volgende keer weer worden meegenomen.
- Voor psalm- en gezangboeken en bijbels geldt hetzelfde: neem die zoveel mogelijk mee van thuis. Voor wie er geen heeft liggen in de kerk exemplaren, in twee aparte dozen voor de morgen- en avonddienst, zodat elk boek slechts eenmaal per zondag wordt gebruikt.
- Er wordt voorlopig niet gezongen in de erediensten. In plaats daarvan worden er opnames afgespeeld van eerder gehouden samenzang. Zo klinkt toch de tekst van psalmen en gezangen, terwijl het risico op verspreiding van het virus door live samenzang wordt beperkt.
- Er wordt in de diensten voorlopig niet gecollecteerd. De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404).
- Na de dienst wordt de kerkzaal van achter uit weer leeggemaakt. Verlaat uw bank pas als de banken achter u leeg zijn en volg de aanwijzingen van de coördinatoren.



## KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 164

Aantal doopleden: 107

### Mutaties van 22 mei tot 2 juli:

Als vriend van de gemeente lieten zich inschrijven Br. D.J. Toes, zijn echtgenote zr. N. Toes - Groenendijk en hun zoon R. Toes. (Leek). Ze gaven de wens te kennen als lid ingeschreven te willen blijven in Sebaldeburen.

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie

## COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

### Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:

22 mei- 1 juni	Giften	€ 640,00
22 mei -1 juni	Collecten	€ 1542,50

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

Overgemaakt aan :

GZB steun aan Cuba € 300,00

GZB steun aan Egypte € 150,00

### Toelichting speciale diaconiecollecten:

#### **Deelgenoten Lichtendonk/Bosnië Adré en Marja Lichtendonk. (collecte 2 aug.)**

“Op het Pinksterfeest van 2019 zijn we vanuit de Oude Kerk in Putten uitgezonden naar Bosnië en Herzegovina (BiH). Dat is inmiddels een jaar geleden. Wie had kunnen denken dat we onverwachts voor langere tijd terug kwamen vanwege een pandemie en nu opnieuw ná het Pinksterfeest naar BiH zullen reizen? We kregen vorig jaar de tekst mee: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde”. Heel vaak komen deze woorden terug in onze gebeden en gedachten. Ze bemoedigen ons. Het werk in BiH is niet ons werk, maar van de Heere. Dat hebben we gehoord, gezien en ervaren. We zien ernaar uit om terug te gaan. Deze tekst reist mee in ons hart. De Heere is God, Hij maakt het werk af wat Hij begonnen is. De afgelopen tijd hoefden we niet stil te zitten. De taalstudie is via ‘Skype’ onverminderd doorgegaan en heeft zelfs een ‘boost’ gekregen om in contact te blijven en te communiceren. Zo heeft Adré wekelijks een videoboodschap gemaakt en voorgelezen in het Bosnisch. Een preek houden, wat hij in Tuzla nog in het Engels deed met een vertaalster. Deze sprong zou hij anders nog niet gemaakt hebben. Onze taaldocente helpt bij het corrigeren en uitspreken. Deze crisistijd is voor ons geen ‘verspilde’ tijd geweest. Integendeel. We hadden ongedacht veel rust om ons blijvend te concentreren op de taal. Intussen zijn we verbaasd dat we steeds meer verstaan en Bosnisch spreken in de contacten die we bijna dagelijks hebben.”

Bovenstaande is een gedeelte uit de nieuwsbrief van Adré en Marja Lichtendonk, ze zijn inmiddels weer terug gekeerd naar Bosnië. Meer info over hun werk in Bosnië kunt u volgen via de website [www.gzb.nl/adreenmarjainbos-nie](http://www.gzb.nl/adreenmarjainbos-nie), via facebook [www.facebook.com/geloofinbosnie](https://www.facebook.com/geloofinbosnie)

#### **GZB Zomercollecte: perspectief voor de Roma in Slowakije. (collecte 16 aug.)**

Roma, een bevolkingsgroep die vaak wordt achtergesteld en buitengesloten. Zo ook in Slowakije. De Roma hebben een eigen levensstijl en worden vaak gezien als buitenstaanders. Meestal leven ze in eigen dorpen en wijken waar grote armoede is. Soms zijn er zelfs muren rond Roma-wijken gebouwd. De Hongaarse Kerk in Slowakije wil deze muren doorbreken. Ze willen graag het Evangelie delen en hoop bieden! Met de opbrengst van de zomercollecte kan de kleine Hongaarse Kerk verder om de Roma te bereiken en het Evangelie te delen.

#### **Project 1- 27 : Opvangcentrum voor verslaafden. (collecte 6 sept.)**

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico. Met alle gevolgen van dien: trauma's, verwaarlozing en mishandeling onder kinderen. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. Met hulp van de GZB zijn in het christelijk afkickcentrum Centro Shalom, in het zuiden van Mexico, honderden mannen afgekickt van hun verslaving. Ze kregen een nieuwe kans.

## **COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ**

### **Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:**

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is € 3.088,00 binnengekomen voor de zondagse collecten/giften in juni 2020.

Via ouderling F. Wessels is een gift ontvangen voor de kerkvoogdij. Bedrag NN

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt, Jan Geertsema

### **Kerkelijke bijdragen:**

#### **Vaste vrijwillige bijdragen**

Met de ontvangen bijdragen t/m juni liggen we op schema t.a.v. de begroting. We hebben wat extra giften ontvangen, maar met de opbrengst van de collecten lopen we iets achter. We hopen dat we met elkaar deze achterstand spoedig zullen inlopen. Dit is van des te meer van belang omdat we dit jaar ook de opbrengst van de rommelmarkt zullen missen.

#### **Bijdragen m.b.t. collecten**

Ook deze bijdragen ontvangen we vanwege de coronacrisis de laatste maanden per bank. Om onderscheid te kunnen maken tussen termijnen van de vaste vrijwillige bijdragen en de opbrengst van collecten verzoeken wij u om bij overmaking steeds te vermelden of het om collectegeld of om vaste bijdragen gaat.

Het collectegeld kunt u wekelijks overmaken, maar 1 x per maand mag natuurlijk ook. Normaal hadden we naast de diaconiecollecte per zondag **twee collecten** voor de kerkvoogdij en daarnaast ook nog maandelijks een **extra collecte** voor de instandhouding van onze predikantsplaats. We hopen dat u met dit alles rekening houdt met uw bijdragen voor de kerkvoogdij.

#### **Solidariteitsfonds**

Enkele weken geleden hebt u, via dhr. A. Verbree, een verzoek ontvangen voor betaling van uw jaarlijkse bijdrage voor het Solidariteitsfonds over 2020.

Dit is de bijdrage voor het steunfonds van de Protestantse Kerken in Nederland. Kerken met financiële problemen of speciale projecten kunnen bij de PKN aankloppen om een bijdrage uit de solidariteitskas.

De bijdrage voor de solidariteitskas bedraagt € 10,- per persoon.

Hiervan is 50% voor onze eigen gemeente, de rest gaat naar de landelijke kerk PKN.

Mocht u uw bijdrage nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u dit alsnog over te maken op de bankrekening van onze kerk, rekening nr. NL70 RABO 0375 8296 60.

Voor uw medewerking, bij voorbaat dank.

College van Kerkrentmeesters

## **UIT DE GEMEENTE**

### **HARTELIJK DANK**

Beste gemeenteleden,

Na een lang ziektebed is Arie z'n vader onlangs overleden op 14 mei.

De tekst die hij had uitgekozen voor op de rouwkaart:

'k lag machteloos gebonden: Gij komt en maakt mij vrij!

Ik was bevlekt met zonden: Gij komt en reinigt mij!

Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deed staan.

Gij doet mij schatten erven, die nimmermeer vergaan.

We willen u hartelijk danken voor het medeleven met name in de vorm van kaarten. Omdat we nog niet zo lang lid zijn van de gemeente is het extra fijn te vernemen dat er met ons is meegeleefd.

Hartelijke groeten,

Arie & Korine, Hannelien en Harjan Rietema

## DANKBETUIGING

Langs deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw, graag iedereen bedanken voor het medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en tijdens mijn revalidatieperiode in de Twaalf Hoven te Winsum.

Uw kaartjes, telefoontjes, bloemen en warme woorden van medeleven en gebed hebben ons goed gedaan.

Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

Fam. J. Knol

Baflo

## DANK

Wederom mag de fam. de Vries van de Bomsterschans (Niezijl) van zich laten horen.

Wij willen u allen langs deze weg bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en bloemen die wij mochten ontvangen met en voor de verjaardag van mijn vrouw Harma de Vries-Nieuman.

Onze hartelijke dank daarvoor.

Heb uw naaste lief, denk om elkaar en vertrouw op Hem geheel je leven lang.

Hartelijke groet,

Jaap en Harma de Vries

## ROMMELMARKT

De 34<sup>e</sup> rommelmarkt van onze gemeente Noordhorn-Saaksum gaat helaas NIET door.

Het coronavirus speelt ook ons parten.

We hopen nu op volgend jaar, en dat is op 11 SEPTEMBER 2021.

Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

Met een hartelijke groet namens de rommelmarktcommissie,

Klaas Tempel

## HULP GEZOCHT! SCHATZOEKERSDAGEN 2020

In de herfstvakantie hopen we voor de tweede keer schatzoekersdagen te organiseren. Vorig jaar waren dit twee fijne ochtenden samen met de kinderen uit de kerk en het dorp.

Dit jaar zijn de schatzoekersdagen op D.V. maandag 12 oktober van 9.45 uur tot 12.00 uur en op dinsdag 13 oktober van 9.45 uur tot 13.00 uur.



Het programma bestaat uit de volgende activiteiten:

Zingen, bijbelverhaal, sketch, knutsel- en/of spelactiviteit, samen plezier maken en de kinderen vertellen over de grootste SCHAT in ons leven en al de SCHATTEN die te vinden zijn in Gods Woord.

Om deze dagen opnieuw goed te laten verlopen, zijn wij op zoek naar volwassenen en jongeren die het leuk vinden om te komen helpen in welke vorm dan ook.

Voor de volgende taken zoeken we hulp:

- Flyeren
- Catering/boodschappen
- Helpen bij knutselactiviteit
- Spelbegeleiding
- Decoratie en aankleding
- Beameren

Wil en kan je meehelpen, laat het weten: C. Bos (06 42507772), cgrashuis@hotmail.com

## 12+ CLUB

Het werd echt tijd dat we weer eens bij elkaar kwamen. Dat is zaterdag 26 juni dan ook gebeurd. We hebben samen een fijne namiddag en avond gehad bij de familie Kleefman. Er was van alles georganiseerd, zoals o.a. een woordspel. Ondertussen werd er een BBQ klaar gemaakt en konden we allemaal genieten van een heerlijke maaltijd in de schuur. Want het regende zo af en toe flink. We werden daarna weer actief door met een gestrekt lijf achterover onder een gespannen touw door te lopen. De langste man onder ons hield het heel lang vol.

Toen het touw was gezakt tot ruim een meter liep onze dominee er nog als een atleet onder door. Alleen Frances kon het nog lager voor elkaar krijgen. Echt lenige mensen dus. Dat je zoveel wasknijpers op je gezicht kunt krijgen, zoals aan de neus, wangen, oren, wimpers, was echt verbazingwekkend. Mark kwam zelfs tot 40 stuks. Je kon een uur daarna nog zien waar ze gezeten hadden. Wat dacht je van aardappel



schillen. De bedoeling was om een zolang mogelijke krul aan elkaar eraf te schillen. Een bijna nooit kokende man, met weinig ervaring, kreeg dat voor elkaar. En vuurtje stoken in groepjes.

Wie heeft het hout het snelst aan het branden. Nou er waren heel wat pyromanen onder ons. En met klompen aan, zwembandje en duikbril de dijk op rennen en daarna uit een emmer een snoepje happen was het klapstuk van de dag. Naast natuurlijk niet te vergeten de knakworstjes aan het spit boven het vuur.

En Hanna, Sjoerd, Harm Jan, Jorik, Mark, Lydian en Frances jullie hebben, naast Hennie, Jan, Cocky en Dominee er wel een zeer geslaagde namiddag en avond van gemaakt. Het was fijn om na zo'n lange tijd elkaar weer te zien.

Daar hebben we de Heere God voor gedankt!!

Rinus



## **INGEKOMEN BERICHTEN**

### **VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR BIJBELUURTJE IN ZONNEHUIS**

Er is een tweewekelijks Bijbeluurtje voor de bewoners van het ZONNEHUIS op de dinsdagochtend. Regionale predikanten stellen zich hiervoor beschikbaar, maar het aantal vrijwilligers is drastisch terug gelopen...

De vrijwilligers halen en brengen de bewoners en ze worden ontvangen met een kopje koffie...

Het is voor zo'n 15 – 20 bewoners een heel belangrijk uurtje, waar echt naar wordt uitgekeken.

Het is voor de vrijwilliger heel dankbaar "werk" en wij vragen met klem of degene, die zich op een dinsdagochtend wel eens vrij kan maken ons hierbij wil helpen.

In de Zomervakantie is er geen Bijbeluurtje, we hopen weer te beginnen vanaf 1 september a.s.

Aanmelden kan bij Korrie Pettinga via e-mail: [kf.pettinga@gmail.com](mailto:kf.pettinga@gmail.com) of via tel. 0594-506362

en ook bij Gertrud Prenger via e-mail: [gertrudprenger@gmail.com](mailto:gertrudprenger@gmail.com) of via tel. 0594-500055

Bel gerust als je er iets meer over wilt weten.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



### **TUSSENJAAR BIJ 'DE HERBERG', OOSTERBEEK**

Je bent een tijdje uit je vertrouwde omgeving en kunt ontdekken wie je bent, wie anderen zijn en bovenal wie God is. Je krijgt tijd om je te bezinnen op de toekomst. Je wordt toegerust en mag werken aan

eigen doelen, terwijl je de handen uit de mouwen steekt. Je gaat een (half) jaar werken vanuit je hart en ontdekt dat je van geven en delen rijker wordt. Is dat niet iets voor jou?

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg heeft in september 2020 plaats voor jou en drie andere jongeren om een diaconaal (half)jaar te doen. Je hebt een eigen kamer en bent 36 uur per week beschikbaar voor verschillende soorten werkzaamheden. Je ontvangt zakgeld en reiskosten om het weekend naar huis te gaan.

Veel jongeren zijn je voorgegaan en hebben ontdekt hoe waardevol zo'n jaar is.

Kijk eens op onze website en neem contact met ons op om een dagje mee te lopen. [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl) of 026-3342225

### **ZOMERGEZINSBOEKJE HGJB**

Door het coronavirus stond alles de afgelopen periode op z'n kop! Ook in de zomer zal nog steeds niet alles normaal zijn. Maar er komt wel een vakantieperiode aan! Voor deze periode hebben de GZB, HGJB en IZB een speciaal zomergezinsboekje ontwikkeld. Een boekje - voor kinderen in de basisschoolleeftijd - vol met gezinsmomenten, vieringen, puzzels en leuke opdrachten om samen als gezin te doen.

Het boekje en extra materialen daarbij zijn te downloaden via <https://www.zomergezinsboekje.nl/>

### **OPROEP WOONRUIMTE, STICHTING 'BRIGHT FAME'**

De kerkenraad kreeg de volgende vraag voor oproep woonruimte:

De stichting Bright Fame is een organisatie die vrouwen helpt om uit de prostitutie te stappen. Door de coronacrisis zijn vele vrouwen werkloos geworden en tot de ontdekking gekomen dat ze niet meer willen terugkeren naar de prostitutie.

Velen van hen kunnen de hoge huur van hun huidige woning niet meer betalen. Naast dat Bright Fame actief op zoek is naar nieuw werk voor deze vrouwen doet Bright Fame er alles aan om zo spoedig mogelijk betaalbare woonruimte te vinden. Dit gaat om individuele gevallen, vrouwen met een partner maar ook complete gezinnen die dreigen op straat te komen staan met alle gevolgen van dien.

Bent u op de hoogte van een beschikbare en betaalbare woning, zou u dat dan aan Bright Fame door willen geven? [info@brightfame.nl](mailto:info@brightfame.nl) of tel.nr. 020-8201171

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

Vanaf D.V. 5 juli mogen er weer erediensten worden belegd voor meerdere personen. Dus er kunnen ook weer kinderen naar de oppas in de Wegwijzer. Het aantal was al niet groot en zal nu dan nog kleiner zijn. Toch is het goed dat er wel, voor het geval dat, 2 oppassers zijn. Mocht de oppasser niet kunnen, dan kan er natuurlijk altijd onderling geruild worden.

De crèche is uiteraard alleen bedoeld voor kinderen van de gezinnen die aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan !!

### OPPAS 1

### OPPAS 2

### JEUGDOPPAS

12 juli	M. v.d. Brug	06-11494715	N. Noorman	548350	Jorik
19 juli	W. Fokkinga	06-20288090	M. Rozema	050-4031843	Enzo
26 juli	L. Frankenhuis	06-21278626	C. Bos	750885	Lydian
2 aug.	G. v. Gosliga	050-4032038	M. v.d. Brug	06-11494715	Frances
9 aug.	M. Meijndert	507468	W. Fokkinga	06-20288090	Jorik
16 aug.	N. Noorman	548350	L. Frankenhuis	06-21278626	Enzo
23 aug.	K. Rietema	06-29505576	G. v. Gosliga	050-4032038	Lydian
30 aug.	C. Bos	750885	M. Meijndert	507468	Frances
6 sept.	M. v.d. Brug	06-11494715	N. Noorman	548350	Jorik

### VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **september-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 29 augustus 2020, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

# Saaksom

### KERKDIENTEN SAAKSOM

IN SEPTEMBER : ONDER VOORBEHOUD

IN JULI/AUG. : DIENSTEN IN NOORDHORN

6 sept.	9.30 uur	Ds. M. Krooneman
---------	----------	------------------

### BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten (in Noordhorn) wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

Onderstaande speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

26 juli	Extra collecte voor de predikantsplaats
2 aug.	Diaconiecollecte: GZB collecte voor Deelgenoten Lichtendonk/Bosnië
16 aug.	Diaconiecollecte: GZB zomercollecte, perspectief voor de Roma in Slowakije
23 aug.	Extra collecte voor de predikantsplaats
30 aug.	Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
6 sept.	Diaconiecollecte bestemd voor opvangcentrum voor verslaafden, Project 10 27

## JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

2 juli mw. M. Scholtens, (Ezinge)  
21 juli mw. A. Offringa-Kok, (Leens)  
30 juli dhr. J.J. Tempel, (Noordhorn)

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

## MEDELEVEN

Br. S.J. Drijfhout (Feerwerd) heeft een moeilijk bericht gekregen: hij is hoogstwaarschijnlijk uitbehandeld. We bidden hem, samen met zijn vrouw en (klein)kinderen, van harte Gods troostende nabijheid toe. Al moeten aardse dokters soms helaas zeggen 'ik kan niets meer voor u doen', de hemelse Dokter zegt dat nooit. In de grootste moeite en pijn wil Hij ons nabij zijn. 'Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven!' (Psalm 68:10 berijmd)

Onlangs overleed de vader van onze organist Paul Biester op 88-jarige leeftijd. Vader Biester was zelf voor ons ook geen onbekende, hij viel (tot vrij recent nog) soms in achter het orgel voor zijn zoon. Wij wensen Paul en Dingena en verdere familie van harte sterkte en Gods nabijheid toe in dit verlies.

## COLLECTEN VAN DE DIACONIE

### Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:

22 mei- 1 juni Giften € 640,00  
22 mei -1 juni Collecten € 1542,50

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Overgemaakt aan :

GZB steun aan Cuba € 300,00  
GZB steun aan Egypte € 150,00

## COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

### Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is € 3.088,00 binnengekomen voor de zondagse collecten/giften in juni 2020.

Via ouderling F. Wessels is een gift ontvangen voor de kerkvoogdij. Bedrag NN

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt, Jan Geertsema

## GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

## BIJBELLEESROOSTER JULI 2020

woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
vrijdag	3 juli	Psalm 27	Niet bang
zaterdag	4 juli	Zacharia 9:1-8	Verdediging
zondag	5 juli	Zacharia 9:9-17	Doel: vrede
maandag	6 juli	Zacharia 10:1-5	De goede herder komt
dinsdag	7 juli	Zacharia 10:6-12	Het komt goed
woensdag	8 juli	Zacharia 11:1-14	Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
donderdag	9 juli	Zacharia 11:15-17	Herderlijk vermaan
vrijdag	10 juli	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
zaterdag	11 juli	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof

zondag	12 juli	Romeinen 11:1-12	Gods volk
maandag	13 juli	Romeinen 11:13-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
dinsdag	14 juli	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
woensdag	15 juli	Matteüs 12:1-21	Sabbatsdebat
donderdag	16 juli	Matteüs 12:22-37	Onvergeeflijk
vrijdag	17 juli	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol
zaterdag	18 juli	Matteüs 13:1-23	Open je ogen en je oren
zondag	19 juli	Matteüs 13:24-35	Groei
maandag	20 juli	Matteüs 13:36-46	De oogst komt
dinsdag	21 juli	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld
woensdag	22 juli	Zacharia 12:1-8	Kracht van God
donderdag	23 juli	Zacharia 12:9-13:1	Wasgelegenheid
vrijdag	24 juli	Zacharia 13:2-6	Einde van de valse profetie
zaterdag	25 juli	Zacharia 13:7-9	Loutering
zondag	26 juli	Zacharia 14:1-11	Toekomst voor Jeruzalem
maandag	27 juli	Zacharia 14:12-21	Aan de HEER gewijd
dinsdag	28 juli	Exodus 25:1-9	Vrijwillige bijdrage
woensdag	29 juli	Exodus 25:10-22	Verbondskist
donderdag	30 juli	Exodus 25:23-30	Broodtafel

## BIJBELLEESROOSTER AUGUSTUS 2020

zaterdag	1 augustus	Matteüs 14:1-12	Luguber verjaardagsfeest
zondag	2 augustus	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud
maandag	3 augustus	Psalms 78:1-16	Doorgeven
dinsdag	4 augustus	Psalms 78:17-31	Leer uit de geschiedenis
woensdag	5 augustus	Psalms 78:32-51	Hardleers
donderdag	6 augustus	Psalms 78:52-72	Keuze
vrijdag	7 augustus	Matteüs 14:22-36	Oversteek
zaterdag	8 augustus	Matteüs 15:1-20	Lippendienst
zondag	9 augustus	Psalms 29	Natuurgeweld
maandag	10 augustus	Exodus 26:1-14	Heilige tent
dinsdag	11 augustus	Exodus 26:15-37	Precisiewerk
woensdag	12 augustus	Exodus 27:1-8	Altaarstuk
donderdag	13 augustus	Exodus 27:9-21	Afgeschermdde ruimte
vrijdag	14 augustus	Psalms 45:1-8	Gedicht voor de koning ...
zaterdag	15 augustus	Psalms 45:9-18	... en de prinses
zondag	16 augustus	Exodus 28:1-14	Kledingvoorschrift
maandag	17 augustus	Exodus 28:15-30	Op het hart gedragen
dinsdag	18 augustus	Exodus 28:31-43	Maatwerk
woensdag	19 augustus	Psalms 17	Is Davids gebed ook jouw gebed?
donderdag	20 augustus	Exodus 29:1-14	Ingewijd
vrijdag	21 augustus	Exodus 29:15-30	Bloedserieus
zaterdag	22 augustus	Exodus 29:31-37	Verzoening is niet goedkoop
zondag	23 augustus	Exodus 29:38-46	Gezonde lucht
maandag	24 augustus	Psalms 138	Recht uit het hart
dinsdag	25 augustus	Matteüs 15:21-39	Hondenbrood en wonderbrood
woensdag	26 augustus	Matteüs 16:1-12	Raak niet onder invloed
donderdag	27 augustus	Matteüs 16:13-28	Rotsvast geloof
vrijdag	28 augustus	Matteüs 17:1-8	Top-ervaring
zaterdag	29 augustus	Matteüs 17:9-13	Zwijgtekst
zondag	30 augustus	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten



# Jeugdneis

Juli - Augustus 2020

Beste jongens en meisjes,

Ja, vakantie! Even uitrusten van de rare maanden. Thuis les krijgen, quarantaine, Lock down, 1,5 m afstand, veel handen wassen, niezen en hoesten in je ellenboog. Soms toch best moeilijk als je een arm om iemand heen wilt slaan of juist een arm om je heen wilt ontvangen. En zeker met de personen waar je van houdt. Weet je, onlangs ontdekte ik

een groot roofvogelnest in de top van een hoge boom. De mamavogel had mij allang gezien en ze hield mij goed in de gaten wat ik daar deed en of ik ook een gevaar was voor de kleintjes in haar nest. Ze was op haar hoede en waakzaam. Ik weet niet of het een buizerd was of een kiekendief, maar ik moest denken aan wat de Heere God tegen Mozes zei op de berg Sinaï. Mozes moest tegen het volk zeggen (na al vele malen gemopper); dat zij gezien hebben wat Hij gedaan heeft met de Egyptenaren en hoe Hij het volk op **arendsvleugels** gedragen heeft en bij Hem gebracht heeft. De Heere God zorgt voor Zijn volk! En dat geldt niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor ons. Vul je eigen naam maar in! De Heere zegt ook vandaag tegen ons: Vertrouw op Mij, bij Mij ben je veilig en Ik zorg voor jou je hoeft het niet alleen te doen. Zoals de arend voor de jongen zorgt, zo zorgt de Heere voor ons.



Vul de zin aan door de juiste optie te kiezen. Zet vervolgens de letters die erachter staat onder in de hokjes. Wat hier komt te staan is de oplossing van deze puzzel! Mail de oplossing naar: [JeugdneisNoordhorn@gmail.com](mailto:JeugdneisNoordhorn@gmail.com)  
Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon.

Succes en een fijne vakantie gewenst!  
Hartelijke groet, Alexandra

## Oplossingen puzzels Jeugdneis 2020:

Maart: Barmhartigheid

April: mijn toevlucht is God en de Heer is waarlijk opgestaan

Mei: De Heilige Geest en 1 lichaam

## Puzzel juli/ augustus

1.	Zij zullen hun vleugels uitslaan als.....	Arenden (H) vlinders (H)	Jesaja 40: 31b
2.	Hij zal de ..... in Zijn armen bijeenbrengen	Lammetjes (ij) vogeltjes (i)	Jesaja 40:11
3.	Hoe Ik u op .....gedragen hebt	Buizerdvleugels (j) arendsvleugels (d)	Exodus 19:4
4.	Zelfs vindt de mus haar huis en de .....haar nest	ooievaar (i) zwaluw (r)	Psalm 84:4
5.	Ik zal mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder .....	Uw armen (s) Uw vleugels (aa)	Psalm 61:5
6.	De Heere is mijn .....	Leider (n) Herder (g)	Psalm 23
7.	Huil niet. Zie de ..... die uit de stam van <u>Juda</u> is	Leeuw (t) beer (a)	Openbaring 5:5
8.	Johannes ziet Jezus en zegt: Zie het ..... van God dat de zonden der wereld wegneemt	Leeuw (b) Lam (o)	Johannes 1:29
9.	Zie de Geest neerdalen als een.....uit de hemel.	Duif ( n) vlam (i)	Johannes 1: 32
10.	Zoals een .....zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft	Kiekendief (j) arend (s)	Deuteronomium 32 : 11

Oplossing:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



  
**'k Stel mijn ver - trou - wen op de Heer, mijn God.**

  
**Want in zijn hand ligt heel mijn le - vens - lot.**

  
**Hem heb ik lief, zijn vre - de woont in mij.**

  
**'k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds na - bij.**