

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

November 2020

42^e Jaargang, nr. 11

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

Diaconie:
* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
Telefoon: 06-53529283 Email: wd.vandijken@outlook.com

* Penningmeester:
(ook voor kerkradio/CD's) diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Autodienst / Bloemendienst: diaken G.A. v.d. Akker, Telefoon: 06-15053119
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken G.A. v.d. Akker,
Telefoon: 06-15053119 Email: rinusvdakker@home.nl

* Banknummer kerk: NL70 RABO 03758 29660, *let op nieuw bankrekeningnr.*

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Kerkdienst via internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

'Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE.'
Spreeken 16:33

'Kop of munt?' Dat wil een scheidsrechter nog wel eens vragen aan de aanvoerders van beide teams, voorafgaand aan de wedstrijd. Zo wordt op een eerlijke wijze besloten wie er af mag trappen. Op een eerlijke wijze, want de uitkomst van het werpen van het muntstuk is volkomen toevallig. Zowel de sporters als de scheidsrechters hebben er geen enkele invloed op. Het kan twee kanten op, beiden hebben 50% kans. Dat is wat we noemen: toeval. Welke kant van de munt valt je toe?

Toeval, wat betekent dat eigenlijk? Dat iets 'gewoon' gebeurt: zonder aanwijsbare reden, zonder dat u (of iemand anders) erop uit was dat dit zo zou gaan. Het gaat gewoon zo. Bijvoorbeeld wanneer je 'toevallig' een bekende tegenkomt op vakantie in het buitenland. Een aantal jaar geleden kwamen wij tijdens een bergwandeling in Oostenrijk ineens de buurman tegen. Is dat even toevallig! Je staat wel even raar te kijken, kan ik u vertellen. Misschien hebt u zoiets zelf ook wel eens meegemaakt. Geen van beiden was naar de ander op zoek, we hadden geen idee dat de ander ook maar in de buurt was. Er zit geen enkele oorzaak achter dat we elkaar nu juist daar moesten treffen. Het gebeurt gewoon, 'toevallig'. Het valt je toe. Dat is hoe wij toeval zien en ervaren.

Maar: Salomo bekijkt het vanuit een ander perspectief. Een groter perspectief. Het klopt natuurlijk dat wij dingen in ons leven ervaren als toevallig. Dat is simpelweg omdat wij geen reden kunnen ontdekken. Er is geen enkele reden die verklaart waarom wij elkaar daar en toen precies moesten treffen. En bij heel veel 'toevallige' dingen heeft het ook helemaal geen zin die reden te zoeken. Het is alleen maar heel vermoeiend om je bij elke gebeurtenis en ontmoeting te moeten afvragen: waarom moest dit zo gaan, wat zit hierachter, wie heeft dit bedacht?

Het is vermoeiend om je dat steeds af te vragen. In andere gevallen kan het heel pijnlijk zijn. Waarom moest mijn man nu juist 'toevallig' op die plek zijn, toen die dronkeman door rood reed en het kruispunt over vloog? Waarom moest ik nu juist 'toevallig' diegene zijn die op de operatietafel lag, toen die chirurg een grote fout maakte? Enzovoort. Dat soort 'toevalligheden' verklaren, dat lukt ons niet. Je kunt er moedeloos van worden.

Wij kunnen heel vaak geen redenen vinden voor 'toevallige' gebeurtenissen. En toch, niet voor niets schrijf ik de woorden 'toeval' en 'toevallig' tussen aanhalingstekens. Want wat de wijze Salomo hier zegt, is dat toeval helemaal niet bestaat! 'Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE.' Er is er Eén Die de uitkomst van het lot niet alleen van tevoren heeft *gezien*, maar zelfs heeft *bepaald*. Dat is nu Gods voorzienigheid.

(Tussen haakjes: het woord voorzienigheid kun je ook op die twee manieren lezen: God heeft het voorzien, dat is *van tevoren gezien*. En Hij heeft erin voorzien, d.w.z. Hij is Degene Die het *geeft*. Het Bijbelse woord voorzienigheid gaat niet alleen over het eerste maar ook over het tweede!)

U denkt misschien: daar wordt het allemaal niet makkelijker van. Daar hebt u wel gelijk in. Als we weten dat de HEERE over alle dingen regeert, wordt de vraag des te klemmender waarom bepaalde zaken dan gaan zoals ze gaan. We komen er dan niet meer met een beroep op het lot, op toeval. We stellen de bange vraag: waarom, God?

En toch, uiteindelijk is het ook een troost, de wetenschap dat elke beslissing van het lot van de HEERE komt. Er gaat dus niets buiten Hem om. Er is niets dat ons niet van Zijn hand toekomt. En die hand is... een Vaderlijke hand! Voor Zijn kinderen laat Hij alle dingen meewerken ten goede, hoe pijnlijk die dingen ook zijn. Hoe schijnbaar toevallig ook. Geen meedogenloos lot, geen stom toeval, maar Gods Vaderlijke hand die ons leidt.

Ds. M. Krooneman

KERKDIENTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 7)

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>

1 nov.	09.30 uur	Ds. G. Oberink (Urk)
	19.00 uur	Ds. J.A. Mol (Driesum)
4 nov.	19.30 uur	Ds. M. Krooneman, Dankdag voor gewas en arbeid, inleveren voor de voedselbank vanaf 19.00 uur in de Wegwijzer
8 nov.	09.30 uur	Ds. J.A.A. Geerts (Zalk)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman, <i>gebedskring na de dienst in de Wegwijzer</i>
15 nov.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Vorbereiding Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Dhr. L. Blees (Wouterswoude)
22 nov.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal
29 nov.	09.30 uur	Dhr. J.D. Scherphof (Elburg)
	19.00 uur	Ds. J.A.A. Geerts (Zalk)
6 dec.	09.30 uur	Prop. H.A. Neervoort (Ijsselmuiden)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

1 nov.	GZB Najaarscollecte: verspreid het evangelie in de Himalaya
4 nov.	Alleen collecte kerkvoogdij.
8 nov.	Diaconiecollecte voor Dorcas: Voedselactie voor de allerarmsten in Oost-Europa
22 nov.	Extra collecte voor de predikantsplaats
29 nov.	Alleen collecte voor de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE

GEDEELTELIJKE LOCKDOWN

...en toen viel weer het gevreesde woord: lockdown. Mijn eerste gedachte was eerlijk gezegd: alsjeblieft, niet wéér! Gelukkig bleek er, ook voor ons als kerk, meer mogelijk dan in maart, april en mei. We mogen nog steeds met een deel van de gemeente samenkomen. Ik ben blij dat we een aantal weken geleden besloten hebben *De Wegwijzer* tijdens de erediensten open te stellen voor een deel van de gemeente om de dienst op die wijze op afstand mee te maken. Natuurlijk zijn we allemaal liever in de kerk, maar in de eerste lockdown hebben we wel gemerkt hoezeer je de gemeenschap met elkaar mist wanneer je thuis zit te luisteren. Bovendien geeft het voor (jonge) gezinnen ook nog hele praktische problemen. En wat is het fijn dat deze mogelijkheid ook gewaardeerd wordt. Op een zondagavond was ik er zelf ook en het deed goed om op die manier met een deel van de gemeente toch 'erbij' te zijn. Gelukkig is de HEERE niet aan één plaats gebonden, en kan Hij Zijn zegen schenken in de kerk en *De Wegwijzer* beide (en natuurlijk thuis)!

Laten we in deze tijd, nu sommige mensen (opnieuw) dreigen te vereenzamen, naar elkaar omzien. Binnen de gemeente, maar ook in de buurt/het dorp waar we wonen. Het gaat erom dat wij niet alleen hoorders van het Woord zijn, maar ook daders, was de boodschap onlangs. Dan ben je als de man die op de Rots bouwde! Het begint niet met onze acties en initiatieven; het begint bij het kijken naar de ander met de ogen van Jezus. Moeilijk genoeg! Maar wel onze opdracht, onze roeping. En dan komt er vanzelf de mogelijkheid om die ander met Woord en/of daad nabij te zijn. Dan komen er, om met Christus in de brief aan Filadelfia te spreken, vanzelf 'geopende deuren'.

WAT VOOR ONS LIGT

Dankbaar ben ik dat het winterwerk doorgang kan vinden, al moeten sommige dingen anders (of op een andere plaats) georganiseerd worden. Ook doordeweeks mogen we zo gemeenschap met elkaar ervaren. Ondertussen verkleuren en vallen de eerste bladeren, en mijn gedachten zijn – hoewel het nog een poos duurt – al een paar keer gegaan naar de vraag: hoe zal het in de ‘feestmaand’ december zijn? Dan denk ik vooral aan het feest van de geboorte van onze Redder en Zaligmaker: Kerst. Bij uitstek een moment waarop veel mensen in de kerk komen die er anders niet zijn. Het aantal kerkgangers is dus in normale jaren groter dan gebruikelijk op zondagmorgen. Kerst is daarna bij uitstek een moment om samen te zingen. Geen enkel christelijk feest kent zoveel bijpassende liederen als het Kerstfeest.

Maar... dit jaar is alles anders. De gedachte aan Kerst in coronatijd doet bij voorbaat al pijn, moet ik zeggen. Maar we kunnen er ook voor kiezen om ons daar niet bij neer te leggen, en te zoeken naar nieuwe wegen. Hoe kunnen we wél samenkomen, hoe kunnen we wél zingen rondom Kerst? Ik werp het balletje op deze plaats maar even op, misschien hebt u wel goede ideeën. Dan hoor ik het graag!

In de achterliggende tijd hoorden we verschillende keren de woorden van de Koning van de kerk aan Zijn gemeenten in Klein-Azië. Inmiddels hebben we nog een brief tegoed: die aan Laodicea (Opb. 3:14-21), en die volgt D.V. deze maand. In die brief zegt Jezus: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop’. Die klop op de deur van ons hart mogen we horen, op zondag en doordeweeks, telkens als we Zijn Woord horen of lezen. En ook in het Heilig Avondmaal, dat we deze maand hopen te vieren, horen we deze klop. Van nature is ons hart gesloten voor de Heere Jezus. Maar God zij dank dat Hij onze gesloten deuren opent door Woord en Geest!

DsMK

VAN DE KERKENRAAD

OVERLEDEN

Op zaterdag 24 oktober kregen we het verdrietige bericht van br. J. Knol uit Baflo dat in de achterliggende nacht zijn vrouw, zr. C. Knol-Huisman, is overleden. Ondanks haar 81-jarige leeftijd verlangde ze ernaar weer eens in de kerk van Noordhorn te kunnen komen, als hun beider gezondheid het weer zou toelaten. Zo mocht het niet meer zijn, maar wat troost is haar vaste vertrouwen op de Heere Jezus Christus.

Op donderdag 29 oktober vindt in besloten kring de rouwdienst plaats vanuit de Immanuelkerk te Baflo, en aansluitend de begrafenis op de begraafplaats aldaar. We bidden br. Knol, die nu voor de tweede keer weduwnaar is geworden, van harte de troostende nabijheid van de Heere God toe. Ook denken we aan hun beider kinderen en kleinkinderen. Dat zij allen hun hoop mogen stellen op Hem, en dat het getuigenis van zr. Knol voor hen tot zegen mag zijn.

ZIEKTE EN ZORG

- We leven mee met het gezin Van der Wal (Oldehove). Wim werd een aantal weken geleden opgenomen bij Lentis in Groningen i.v.m. psychische problematiek. Gelukkig mocht hij snel weer naar huis, waar de behandeling werd voortgezet. Deze maand is Jan opgenomen, ook hij mocht gelukkig weer naar huis. We wensen het hele gezin Gods kracht en nabijheid toe in alle moeite die er is.
- Zr. G.R. Span-van der Tuin heeft te horen gekregen dat ze helaas niet meer terug kan naar haar eigen huis in Niekerk. Ze heeft te veel zorg nodig. Vrijdag 30 oktober krijgt zij een kamer in De Nieuwe Wierde te Grijpskerk. Ze kan hier definitief blijven, maar er is ook nog de mogelijkheid terug naar Zuidhorn te gaan als daar een meer geschikte kamer vrijkomt. We wensen zr. Span in Grijpskerk van harte de zegen van de HEERE toe.

Psalm 88 is wel getypeerd als de donkerste psalm; er lijkt geen enkel lichtpuntje in voor te komen. Behalve dan de aanhef! De dichter begint zo: 'HEERE, God van mijn heil...' Al lijken er dan geen lichtpuntjes te zijn, is het diep-donker, hij gaat ermee tot de God van zijn heil. Wij kunnen met onze pijn altijd bij Hem terecht. De ene keer ervaren we Hem dichtbij, dan weer verder weg. Toch: Hij is er en Hij hoort (jo)uw roepen, al lijkt het zo stil. We wensen allen die worstelen met ziekte en zorg overgave toe aan deze 'God van mijn heil'.

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

1 nov. Dhr. J. Korthuis, Groningen

2 nov. Mw. H.M. Koopman-van der Veen, Oldehove

6 nov. Dhr. A. Solle, Grijpskerk

23 nov. Dhr. L. Rodenhuis, Noordhorn

29 nov. Dhr. J.J. de Vries, Niezijl

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

HUWELIJKSJUBILEUM

Op D.V. 20 november mag het echtpaar Zijderveld-van Mourik (Oldehove) gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. In die 40 jaar mochten zij veel zegeningen ontvangen, maar ook diep verdriet werd hen niet bespaard. In alles heeft de HEERE betoond de Getrouwe te zijn, zo mogen zij zelf getuigen. Die trouwe hulp van Hem wensen en bidden wij het echtpaar ook voor de toekomst toe. 'De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.' (Deut. 33:27a)

BINNENGEKOMEN

- Zr. Marlijn Boersma (Niezijl) heeft aangegeven zich te willen aansluiten bij onze gemeente. Ze komt als belijdend lid over vanuit de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Grijpskerk-Niezijl. We hopen dat ze zich binnen onze gemeente snel thuis voelt, en bovenal dat ze gezegend mag worden door de verkondiging van Gods Woord.
- Zr. A. Sikma-van der Ploeg kwam over uit de protestantse gemeente Leek-Oldebert wegens haar verhuizing naar het Zonnehuis in Zuidhorn. Op afstand is zij met de gemeente door het Woord verbonden, en we bidden haar van harte Gods zegen toe binnen onze gemeente.

BEZINNINGSMOMENTEN

In het voorjaar, tijdens de 'eerste golf' van de coronapandemie, hielden collega Van Heijningen en ondergetekende bezinningsmomenten vanuit de kerk van Noordhorn en Dorkwerd. Dit werd, aan de reacties te merken, breed gewaardeerd. Nu we opnieuw zeer beperkt zijn in onze bewegingsvrijheid en de regering spreekt van een 'gedeeltelijke lockdown' willen we weer een aantal keren een doordeweeks bezinningsmoment organiseren. Omdat in het winterseizoen de avonden gevuld zijn (en veel dingen gelukkig door kunnen gaan) nemen we **elke woensdagmorgen om 11.00 uur** een bezinningsmoment op. U kunt dat live meeluisteren en -kijken, maar uiteraard ook net als eerder op de avond dit moment terugkijken. De kerk van Noordhorn is te vinden op kerkdienstgemist.nl, die van Dorkwerd op kerkomroep.nl. We kijken ook of het ons lukt de opgenomen bezinningsmomenten op beide pagina's te plaatsen, zodat u het ook kunt vinden als u alleen de weg weet naar de kerkdienstgemistpagina van onze gemeente.

De eerste keer zal zijn vanuit onze kerk, op D.V. woensdag 28 oktober om 11.00 uur. Wilt u voorbedepunten aandragen dan kan dat! In de week van dankdag slaan we over omdat er die woensdag al een kerkdienst is. De weken daarna hopen we elke woensdag een bezinningsmoment te verzorgen. We hopen dat het in een behoefte voorziet en dat er veel zegen uit mag voortvloeien tot eer van onze God.

DsMK

GEWIJZIGDE WIJKINDELING

Door de binnenkomst van nieuwe leden is de omvang van beide pastorale wijken uit elkaar gegroeid. Daarom hebben we besloten dat het dorp Oldehove niet langer onder wijk 2 maar voortaan onder wijk 1 valt. Het aantal pastorale eenheden van beide wijken komt door deze wijziging meer in balans. Voor de duidelijkheid hieronder een overzicht:

Wijk 1 – ouderlingen J.R. Feitsma en J.W. Kleefman

Den Ham, Grootegast, Grijskerk, Houwerzijl, Kommerzijl, Oldehove, Niehove, Niezijl, Noordhorn.

Wijk 2 – ouderlingen J. Top en (nog te bevestigen) G.A. van den Akker

Aduard, Baflo, Briltill, Den Horn, Enumatil, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Groningen, Hoogkerk, Leek, Niekerk, Oldekerk, Oostwold, Pieterzijl, Zuidhorn.

CATECHESE

Omdat voor verschillende jongeren de dinsdagavond minder goed uitkwam dan vorig jaar, is de catechese verzet naar de maandagavond. Hierbij de data voor dit najaar: 2, 9, 16 en 30 nov; 7 dec. De eerste groep begint om 18.30 uur, de tweede om 19.30 uur. Wil je nog aanhaken, dat kan! Neem dan gerust contact op met ds. Krooneman.

AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN NOORDHORN

Vanwege de sterk toegenomen corona-besmettingen zijn we al weer enkele weken gebonden aan een maximum van 30 kerkgangers per gebouw. Gelukkig kunnen we ook gebruikmaken van de Wegwijzer waar de diensten kunnen worden gevolgd met beeld (groot scherm) en geluid. En daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt. We hopen natuurlijk dat deze beperking niet erg lang zal duren.

Wij vinden het fijn gemeenteleden en eventuele gasten weer te ontmoeten onder het Woord. Al zijn de mogelijkheden vanwege de maximum aantallen momenteel niet zo groot.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar eredienstnoordhorn@gmail.com Vermeld het aantal personen waarmee u de diensten hoopt te bezoeken. (Wanneer mailen niet lukt kan het telefonisch bij br. R. Koopman: 0594-591410.)

De aangemelde kerkgangers zijn ingedeeld in groepen. De groepen krijgen wekelijks bericht met de indeling voor de kerk en de Wegwijzer, waarbij er steeds wordt gerouleerd. Als uw groep naar de kerk mag en u komt niet, meldt u dan even af via het emailadres: eredienstnoordhorn@gmail.com

Bent u geen lid van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen als gast? Ook dan kunt u zich aanmelden op de hierboven aangegeven manier.

Alle maatregelen om vanwege corona alles in goede orde en veilig te laten verlopen, kunt u vinden in eerdere nummers van Kerkneis en op onze website.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 168

Aantal doopleden: 106

Mutaties van 25 september tot 25 oktober:

- Vanuit de PKN Leek / Oldebert werd ingeschreven: mevr. A. Sikma- van der Ploeg, (Zuidhorn).
- Van de Gereformeerde kerk van Grijskerk / Niezijl kwam over: mevr. A.M. Boersma, (Niezijl).
- Op 24 oktober overleed zr. C. Knol-Huisman, (Baflo).

Met broedergroet,

A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Oktober: Giften € 270,00
 Collecten € 1113,50

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting speciale diaconiecollecten:

GZB Najaarscollecte: verspreid het evangelie in de Himalaya (**collecte 1 november**). In het hindoeïstische Noord-India trekken evangelisten op hun fiets van dorp naar dorp om mensen te vertellen over Jezus Christus. In India is hooguit 2 procent van de bevolking christen. Maar in Noord-India is dat aantal nog minder! Dat ze een kleine minderheid zijn, houdt hen niet tegen. Ze delen het Evangelie met hen die nog nooit van Christus hebben gehoord. Ondanks tegenwerkingen gaan ze door. Maar financiële middelen zijn gering en er zijn weinig mensen om naar de dorpen te gaan. Met de najaars-collecte steunen we de kleine kerk in India.

Collecte voor Dorcas, project Oost-Europa (**collecte 8 november**). Er is word ook dit jaar weer een voedselactie georganiseerd voor de allerarmsten in Oost-Europa. Veel mensen leven daar, vooral in de winter onder erbarmelijke omstandigheden. Straks als het heel koud wordt komen veel mensen, vooral de ouderen, de deur niet meer uit. We willen hen blijven laten zien dat we om hen geven. Daarom gaan we door met de voedselactie. Hoe, is door de crisis nu nog niet helemaal duidelijk, maar er zal alles aan gedaan worden om de mensen te helpen.

Inzameling voor de voedselbank Westerkwartier :

Op D.V. woensdag 4 november, dankdag voor gewas en arbeid, kunnen we weer goederen inbrengen voor de voedselbank vanaf 19.00 uur in de Wegwijzer. Voor Saaksum is de inzameling op D.V. zondag 8 november.

De voedselbank is ons zeer dankbaar voor de ingebrachte hoeveelheid aan goederen die wij voor hen inzamelen tijdens onze biddag en dankdagen in Noordhorn en Saaksum. Laten wij ook met de mensen delen die minder te besteden hebben, om wat voor oorzaak dan ook. Zeker in deze coronacrisis tijd is het voor veel mensen steeds moeilijker om rond te komen.

Wat is er zoal nodig: in ieder geval houdbare producten, o.a. blik- of potgroenten, pasta, shampoo.

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank !

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is in oktober 2020 binnengekomen:
Collecten/giften vanaf 29 september 2020: € 2.198,00

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 25,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Herhaaldelijk worden bedragen op één rekening geboekt die bestemd zijn voor de diaconie en de kerkvoogdij. Het doorstorten van deze bedragen kost de kerk en diaconie geld. Graag de bedragen naar de juiste bankrekeningen boeken.

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt!
Jan Geertsema

Bankrekeningen kerkvoogdij : NL70 RABO 0375 8296 60 / NL33 INGB 0000 8957

Kerkelijke bijdragen:

Stand kerkelijke bijdragen

In onze begroting voor 2020 is een bedrag opgenomen aan opbrengst vrijwillige bijdragen, collecten en giften van totaal € 85.000,--. Momenteel is de stand van deze ontvangsten ruim € 68.000,--. Dit betekent dat we t.a.v. deze inkomsten aardig op schema zitten. Helaas missen we dit jaar wel ca. € 10.000,-- aan opbrengst van de rommelmarkt.

Dankdag collecte:

Woensdag 4 november a.s. is het weer dankdag voor gewas en arbeid.

De dankdagcollecte in onze gemeente is altijd een zeer welkome bijdrage voor onze kerkelijke huishouding. In dit bijzondere jaar vanwege het corona-virus, waarin we ook de opbrengst van de rommelmarkt gemist hebben, willen wij deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen.

Herinnering Solidariteitsfonds:

Enkele mensen hebben hun bijdrage voor het solidariteitsfonds nog niet overgemaakt. De bijdrage voor de solidariteitskas bedraagt € 10,- per belijdend lid. Hiervan is 50% voor onze eigen gemeente, de rest gaat naar de landelijke kerk PKN. Kerken met financiële problemen of speciale projecten kunnen bij de PKN aankloppen om een bijdrage uit de solidariteitskas.

Bent u misschien ook vergeten uw bijdrage over te maken?

Voor uw medewerking, bij voorbaat dank.

College van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE

BEDANKJE

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bezoekjes, bloemen etc., tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna in het Zonnehuis in Zuidhorn. Het was troostend en bemoedigend!

Dankbaar ben ik dat ik zover ben hersteld, het is echter niet genoeg om zelfstandig te blijven wonen.

Vanaf 30 oktober a.s. ga ik daarom verhuizen naar de Nieuwe Wierde in Grijskerk.

Ook daar is bezoek natuurlijk van harte welkom!

***In goede en slechte tijden
Altijd mag je vertrouwen op God
Als Hij je kracht is, kun je leven met
een hart vol dankbaarheid!***



Met vriendelijke groet,

Mevr. G.R. Span-van der Tuin, (Grijskerk)

KAARTENACTIE

Graag willen we opnieuw de kaartenactie onder de aandacht brengen. Door de verscherpte coronamaatregelen krijgen ouderen en zieken in de gemeente minder bezoek.

Wilt u / wil jij iemand blij maken met post of een telefoontje?

Vraag dan contactgegevens op bij Hennie Kleefman (famkleefman@gmail.com; 06-81686653) of bij Corina Bos (cgrashuis@hotmail.com; 06-42507772) zodat dit zo goed mogelijk verdeeld wordt.

Groot en klein kunnen hieraan meedoen!

JEUGDCLUB 12+

Afgelopen periode hebben we elkaar al weer twee keer ontmoet. De eerste keer hebben we teruggekeken op het Bijbelverhaal dat Samuel wordt geroepen door God. Wat hebben we nog onthouden van de preek die hierover ging? En wat was hierover op catechisatie besproken? Hoe kan God ons roepen? Daarna hebben we een vragenspel gedaan om elkaar beter te leren kennen. De tweede avond heeft Hanna voor ons ingevuld met een leuk en actief spel!

De volgende datum dat we bij elkaar zitten is **woensdag 18 november om 19.15 uur** in de Wegwijzer. Woensdag 4 november gaat niet door in verband met dankdag. Je bent altijd welkom een keer aan te schuiven!

Groeten van de jeugdclub 12+

Vragen? Vragen! - 0621618141 (Judith Weststrate)

JEUGDCLUB 16+

Wij verlangen ernaar om jullie weer eens allemaal te zien en met elkaar om de tafel te zitten. Het kan natuurlijk helaas niet bij ons thuis. We hebben de grote zaal van de Wegwijzer gereserveerd op **D.V. vrijdag 20 november om 18.30 uur**. Wij zorgen voor eten. Daarna zullen we weer een gedeelte uit de bijbel met elkaar bespreken. Waarover het gaat sturen we via de groep app.

Allemaal welkom !!

Rinus en Wilma van den Akker

ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

GZB dagboek Een handvol koren 2021

Een dagelijks moment van bezinning, voor jong en oud

Dit Bijbels dagboek is een uitgave ten behoeve van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Elke dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Het dagboek biedt leuke extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.

Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema.

Heeft u interesse voor deze fraaie uitgave?

De prijs is dezelfde gebleven als in voorgaande jaren. Voor slechts **€ 12,50** bent u eigenaar van dit waardevolle dagboekje en ... u levert door de aanschaf tevens een bijdrage aan het zendingswerk. **Van elk verkocht boekje gaat 8 euro naar het zendingswerk!** .

U kunt bestellen via de intekenlijst die te vinden is in de hal van de kerk (*zowel in Noordhorn als Saaksum*) of telefonisch bij mevr. Wil Schaap (0594)-502276.

Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie, Wil Schaap.

VROUWENVERENIGING 'IN LIEFDE DIENENDE'

Gedicht n.a.v. de bijbelstudie over Prediker

Voor alles is een tijd. (Naar Prediker 3:1-15)

Voor alles is een tijd
en alles heeft zijn uur
De mens denkt in te delen,
maar God bepaalt de duur

Je wordt een keer geboren
en eens zul je weer gaan
daar is tijd voor gegeven
ook dat heeft God gedaan

Er is tijd om te planten,
maar oogsten mag je ook,
een tijd om op te bouwen,
of op te gaan in rook

Neem tijd om goed te lachen
maar erken ook je verdriet,
Soms komt er tijd van rouwen,
maar vergeet je vreugde niet

Omhels elkaar geregeld
maar keer je soms ook af,
daarvoor is tijd gegeven
soms moedig, soms ook laf

Je zult soms tijden zoeken,
maar vinden zul je weer,
bewaren zul je zeker,
maar je verliest ook een keer

Beminnen zul je vast wel
en ook haten zul je ooit,
Soms lijkt het hier wel vrede,
maar stopt die oorlog nooit?

God regelt het voortreffelijk,
alles gaat op Zijn tijd,
de mens is niet bij machte,
dat hij dat ooit begrijpt

M.C. Stierman-Bernouw

SCHATZOEKERSDAGEN! DUIK ERIN!

In de herfstvakantie waren maandag en de dinsdag twee prachtige Schatzoekersdagen in de Dörpsstee van Noordhorn. Het thema deze dagen was: Duik erin! Elke dag stond er een ander Bijbelverhaal en dagthema centraal.

Maandag was het dagthema: Kopje onder.

Na de ontvangst van meer dan 50 kinderen hebben we met elkaar gezongen.

Gekeken naar een sketch waarin 'Britt' en 'Maud' meededen aan een opdrachterspel. Hierin stond 'vertrouwen' centraal. Soms moet je iets doen net zoals we



hoorden bij het Bijbelverhaal van Naäman, ook al zie je het nut er misschien niet zo van in.

Na de vertelling zijn de kinderen in groepjes uiteen gegaan en is er doorgepraat n.a.v. het Bijbelverhaal. Daarna konden de mouwen worden opgestroopt voor de knutsel- en spelactiviteiten.

De jongste kinderen gingen taartjes maken van sponsjes op een versierd gebaksbordje.

Naäman moest zich wassen in de rivier de Jordaan. Wij gebruiken voor het wassen van ramen of onszelf een spons. Jezus wil ook ons schoonwassen.

Ook konden de kinderen een proefje doen met water zuiveren. De bovenbouw kinderen hadden zowel binnen als buiten spelactiviteiten. Deze spellen hadden ook allemaal een link met het Bijbelverhaal over Naäman, zoals het 'schoonwassen', 'de Jordaan over' of 'kopje ondergaan'.

Dinsdag was het dagthema: stap uit je boot!

Vandaag waren wederom meer dan 50 kinderen present. Wat een feest om zoveel kinderen te verwelkomen. Na wat drinken en wat lekkers konden we weer kijken en luisteren naar een sketch en een Bijbelverhaal over Petrus. Na de vertelling werd er weer doorgepraat met de kinderen over het Bijbelverhaal. De kinderen hebben ook hun geloofsvragen over de Bijbel opgeschreven. De dominee beantwoordde deze vragen later op de morgen.

De onderbouw kinderen hebben geknutseld en spelletjes gedaan. De bovenbouw kinderen zijn aan de slag gegaan met het maken van bootjes. Ze konden kiezen wat ze graag wilden maken:

bootje van sprokkelhout, spijkerbootje op een plank, klompjesboot of een echte catamaran. Natuurlijk zijn de bootjes allemaal getest in het water!

Met elkaar hebben we de dag afgesloten met zingen en gebed, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd van heerlijke pannenkoeken. Er zijn meer dan 200 pannenkoeken gebakken en verorberd.

We mogen terugkijken op twee mooie en gezegende dagen waarin het Evangelie verkondigd mocht worden.

Dank ook voor uw financiële bijdrage en ook dank aan alle vrijwilligers: flyerers, fotografen, baksters, spelbegeleiders, zang, creatievelingen, verteller, catering, tentbouwers en gitaarmuziek van Hans de Liedjesman. Wat een mooie samenwerking!



Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

Oppas tijdens de ochtend erediensten : De crèche is uiteraard alleen bedoeld voor kinderen van de gezinnen die aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan !!

OPPAS 1 **OPPAS 2** **JEUGDOPPAS**

1 nov.	M. Meijndert	0594-507468	K. Rietema	06-29505576	Lydian
8 nov.	N. Noorman	0594-548350	M. Rozema	050-4031843	Frances
15 nov.	L. Frankenhuys	06-21278626	C. Bos	0594-750885	Jorik
22 nov.	G. v. Gosliga	050-4032038	M. v.d. Brug	06-11494715	Mariëlle
29 nov.	W. Fokkinga	06-20288090	M. Meijndert	0594-507468	Enzo
6 dec.	M. Rozema	050-4031843			Lydian

DEURDIENST

EHBO

1+4 nov.	Mevr. G. Zuidema	06-42377120	Mevr. W. Schaap	502276
8 nov.	Mevr. G. Allersma	505739	Dhr. H. Verkade	050-5566219
15 nov.	Mevr. A. Kiekebeld	507012	Mevr. F. Verbree	506075
22 nov.	Dhr. H. Verkade	050-5566219	Dhr. H. Verkade	050-5566219
29 nov.	Mevr. D. Hofman	213717	Mevr. M. Bolt	504885
6 dec.	Mevr. C. den Besten	505035	Mevr. W. Schaap	502276

BLOEMENGROET

1 nov.	Mevr. M. Buffinga	699754
8 nov.	Mevr. G. v. Gosliga	050-4032038
15 nov.	Mevr. J. de Boer	503520
22 nov.	Mevr. H. IJbema	500981
29 nov.	Mevr. H. Koopman	591401
6 dec.	Mevr. A. Kiekebeld	507012

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN NOVEMBER 2020

(Deze vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders aangegeven)

maandag	2 nov.	18.30 / 19.30	Catechese
woensdag	4 nov.	19.30 uur	Dankdag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk/Wegwijzer. Vanaf 19 uur inleveren voedselbank in de Wegwijzer.
zondag	8 nov.	20.30 uur	Gebedskring na de avonddienst
maandag	9 nov.	18.30 / 19.30	Catechese
dinsdag	10 nov.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 3 (Herv. Vrouw juli/aug.-nummer 2020)
woensdag	11 nov.	11.00 uur *	Bezinningsmoment via internet, *ook later te beluisteren
maandag	16 nov.	18.30 / 19.30 20.00 uur	Catechese Gesprekskring (Hfdst. 4)
woensdag	18 nov.	11.00 uur * 19.15 uur 19.30 uur 20.00 uur	Bezinningsmoment via internet, *ook later te beluisteren Jeugdclub 12+ Censura Morum Kerkenraadsvergadering
vrijdag	20 nov.	18.30 uur	Jeugdclub 16+
dinsdag	24 nov.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 4 (Herv. Vrouw sept.-nummer 2020)
woensdag	25 nov.	09.30 uur 11.00 uur *	Ochtendvrouwenkring (Hfdst. 11b) Bezinningsmoment via internet, *ook later te beluisteren
maandag	30 nov.	18.30 / 19.30	Catechese
woensdag	2 dec.	11.00 uur *	Bezinningsmoment via internet, *ook later te beluisteren

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **gecombineerde december 2020 / januari 2021 - nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 28 november 2020, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com). Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

Saaksum

KERKDIENTEN SAAKSUM

1 nov.	09.30 uur	Prop. H.A. Kramer (Urk)
8 nov.	11.00 uur	Ds. J.A.A. Geerts (Zalk), Dankdag voor gewas en arbeid, inleveren voor de voedselbank in de kerk voor de dienst
15 nov.	09.30 uur	Prop. H.A. Kramer (Urk)
22 nov.	09.30 uur	Prop. E.C. de Waard (Driesum), Vorbereiding Heilig Avondmaal
29 nov.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal
6 dec.	09.30 uur	Ds. C. Hoek (Bedum)

Voor de diensten in Saaksum hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. Volgt u in de kerk de aanwijzingen van de kerkenraadsleden om alles in goede orde en veilig te laten verlopen.

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

1 nov.	GZB Najaarscollecte: verspreid het evangelie in de Himalaya
8 nov.	Dankdag collecte: voor de kerkvoogdij Diaconiecollecte voor Dorcas: Voedselactie voor de allerarmsten in Oost-Europa
22 nov.	Extra collecte voor de predikantsplaats
29 nov.	Alleen collecte voor de predikantsplaats

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

- 4 nov. dhr. P. Helmholt, Ezinge
- 7 nov. dhr. F. Wessels, Oldehove
- 12 nov. mw. J. Guikema, Feerwerd

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

HUWELIJKSJUBILEUM

Op D.V. 12 november gedenkt het echtpaar Burgler-Huizinga uit Saaksum dat ze 55 jaar in het huwelijk verbonden zijn. Wat een gedenkwaardig jubileum, en wat een zegen om dat te mogen meemaken.

We bidden hen toe dat zij ook in de toekomst voor elkaar tot een hulp en steun mogen zijn, en bovenal dat zij hun hulp en steun mogen zoeken bij de HEERE.

'Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen.' (Jes. 46:4a)



COLLECTEN VAN DE DIACONIE

Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Oktober: Giften € 270,00
 Collecten € 1113,50

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is in oktober 2020 binnengekomen:

Collecten/giften vanaf 29 september 2020: € 2.198,00

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 25,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Herhaaldelijk worden bedragen op één rekening geboekt die bestemd zijn voor de diaconie en de kerkvoogdij. Het doorstorten van deze bedragen kost de kerk en diaconie geld. Graag de bedragen naar de juiste bankrekeningen boeken.

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt!, Jan Geertsema

Bankrekeningen kerkvoogdij : NL70 RABO 0375 8296 60 / NL33 INGB 0000 8957

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER 2020

zondag	1 nov.	Psalm 24	Koninklijke intocht
maandag	2 nov.	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
dinsdag	3 nov.	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden, niet hun daden
woensdag	4 nov.	Psalm 67	Volkenbond
donderdag	5 nov.	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid
vrijdag	6 nov.	Matteüs 23:25-39	Onwil
zaterdag	7 nov.	Daniël 7:1-14	Een blik in de hemel
zondag	8 nov.	Daniël 7:15-28	Hogere dierkunde
maandag	9 nov.	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
dinsdag	10 nov.	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
woensdag	11 nov.	Matteüs 24:1-14	Zware tijden
donderdag	12 nov.	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Mensenzoon (h)erkennen.
vrijdag	13 nov.	Matteüs 24:29-44	Laat je niet overvallen, maar verrassen
zaterdag	14 nov.	Daniël 9:1-14	Verootmoediging
zondag	15 nov.	Daniël 9:15-27	Nog zeventig weken
maandag	16 nov.	Daniël 10:1-11	Indrukwekkend
dinsdag	17 nov.	Daniël 10:12-11:2a	Krachten
woensdag	18 nov.	Daniël 11:2b-12	Opgaen, blinken en verzinken
donderdag	19 nov.	Daniël 11:13-24	De een na de ander
vrijdag	20 nov.	Daniël 11:25-35	Heilig verbond bedreigd
zaterdag	21 nov.	Daniël 11:36-45	Zelfoverschatting
zondag	22 nov.	Daniël 12:1-4	Geheimhouding
maandag	23 nov.	Daniël 12:5-13	Eindtijd
dinsdag	24 nov.	Psalm 97	Hemeltaal
woensdag	25 nov.	Matteüs 24:45-25:13	Wees goed voorbereid: controleer je oliepeil
donderdag	26 nov.	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
vrijdag	27 nov.	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
zaterdag	28 nov.	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
zondag	29 nov.	Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart!
maandag	30 nov.	Jesaja 1:21-31	Zuivering

Joh. De Heer 256 Als op 's levens zee de stormwind om u loeit.

1. Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, te ze één voor één,
en gezegd verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één
tel ze, tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

2. Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer,
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal 't harte zingen en de zorgen vlien.

Refrein

3. Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed,
weet, Uw Hemelvader geeft u overvloed.

Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

Refrein

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.

Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Refrein



Oplossing puzzel: oktober 2020: Paulus