

# KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente  
Noordhorn - Saaksum

---

*Oktober 2020*

42<sup>e</sup> Jaargang, nr. 10

NOORDHORN

SAAKSUM

## CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

**Predikant Noordhorn/ Saaksum:** Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn  
Telefoon: 0594-52 88 91  
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

### NOORDHORN

**Scriba** (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove  
Telefoon: 0594-50 21 80  
Email: scribanoordhorn@gmail.com

**Kerkelijk Bureau:** dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn  
\* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75  
Email: nohosaak@gmail.com

**Kerkvoogdij:**  
\* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

\* Kerkelijk ontvanger:  
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74  
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

\* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660  
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

**Diaconie:**  
\* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn  
Telefoon: 06-53529283 Email: wd.vandijken@outlook.com

\* Penningmeester:  
(ook voor kerkradio/CD's) diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

\* Autodienst / Bloemendienst: diaken G.A. v.d. Akker, Telefoon: 06-15053119  
\* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

\* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

### SAAKSUM

**Kerkenraad:** ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,  
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26  
Email: frits.wessels@home.nl

**Diaconie:** diaken G.A. v.d. Akker,  
Telefoon: 06-15053119 Email: rinusvdakker@home.nl

\* Banknummer kerk: NL70 RABO 03758 29660, *let op nieuw bankrekeningnr.*

### Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

\* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

\* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

**Website:** [www.hervormdnoordhorn.nl](http://www.hervormdnoordhorn.nl)

**Redactie-adres 'Kerkneis':** fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn  
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

**Kerkdienst via internet:** <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>  
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

## MEDITATIE

***Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst,  
is beter dan wie een stad inneemt.***  
**Spreuken 16:32**

We zijn nog steeds bezig met het Spreukenboek, en wat een wijsheid is erin te vinden! Na vers 31 van hoofdstuk 16, waar we in het vorige nummer bij stil stonden, lezen we een vers verder.

Wij hebben ontzag voor dappere helden, voor mannen die een stad innemen. Moedige soldaten die strijden voor hun vaderland, voor de vrede en voor het welzijn van het volk. En natuurlijk, dat is ook iets goeds. Er wordt ook veel oorlog gevoerd met verkeerde motieven, maar wie als een dappere held strijdt voor het goede, voor het recht, die is te prijzen. Toch zegt Salomo: er is iets dat uitgaat boven alle dapperheid en heldenmoed. 'Een geduldig man is *bé*ter dan een dappere held.' En een stad innemen, is dat het hoogste wat je kunt bereiken? Nee: 'wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt'.

Zoals vaker zien we dat de wijsheid van Gods Woord regelrecht tegen de ideeën in onze maatschappij, én tegen ons eigen hart ingaat. Wij kijken op tegen dappere helden: mensen die voorop lopen, die strijden en in de aandacht staan. Wij eren wie een stad inneemt.

Zo gaat het vaak in de wereld toe. Maar Salomo weet wel beter: een geduldig man is beter dan een dappere held. Dat klinkt ons vreemd in de oren. Een geduldig man valt niet zo op. Hij is rustig, eist niet dat alles en iedereen voor hem buigt, wil niet altijd in het centrum van de belangstelling staan. Heel anders dan die dappere held. En toch zegt Salomo: die geduldige man gaat boven die dappere held uit! Hij is beter, hij is krachtiger, hij is wijzer.

En dan het tweede, waarmee Salomo hetzelfde zegt in andere woorden: 'wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt'. Wij denken dat het innemen van een stad het toppunt is van kracht, moed en heldendom. Ja, zo kijkt men in de wereld. En, laten we eerlijk zijn: zo kijken wij vaak ook in de kerk, we zijn daarin wereldgelijkvormig geworden. Maar Gods Woord kijkt er anders tegenaan: niet het innemen van een stad is een teken van kracht, maar het beheersen van je geest!

Het beheersen van je geest is nodig! Want er komen van allerlei gedachten en ideeën in op. Goede, maar ook zondige. Daar weten we allemaal wel het nodige van te vertellen. Als de mensen in je bovenkamer konden kijken en alles zien wat je denkt... Als je alles zou doen of zeggen wat er in je opkomt... Maar de kunst, de kracht, de wijsheid is nu om je geest te *beheersen*. Je niet te laten gaan, maar je eerst af te vragen wat goed is, wat rechtvaardig is, wat tot opbouw is van de ander en jezelf. En om je pijn, je verdriet, je onmacht allereerst bij de HEERE neer te leggen! Hij weet toch al wat er in ons hart omgaat.

Geduld en zelfbeheersing, dus. Laten die nu (niet toevallig!) horen bij de vrucht van de Geest (zie Galaten 5:22). Van onszelf hebben we die vrucht niet. Eerder ongeduld en een gebrek aan zelfbeheersing. Maar als de Heilige Geest in ons hart gaat werken, gaat dat veranderen. Dan worden we geduldig, dan beheersen we onszelf. Want dan regeert niet meer onze, zondige geest, maar de Geest van Christus! Kortom: dan gaan we meer lijken op de Heere Jezus Christus! Want als er één is die gekenmerkt werd door geduld en zelfbeheersing, dan is Hij het. Dat bleek het meest toen Hij vernederd en verlaten werd, tot op het kruis toe. Hij was geen dappere held, Hij nam geen stad in. En toch, de ware wijsheid, de ware kracht is alleen in Hem te vinden. O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk!

Ds. M. Krooneman

## KERKDIENTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 6)

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>

4 okt.	09.30 uur	Prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman, <i>gebedskring na de dienst in de Wegwijzer</i>
11 okt.	09.30 uur	Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
18 okt.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
25 okt.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
1 nov.	09.30 uur	Ds. G. Oberink (Urk)
	19.00 uur	Ds. J.A. Mol (Driesum)

## BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

11 okt.	Diaconiecollecte voor project 10 27: Voedselprogramma voor Namibië
18 okt.	Diaconiecollecte voor de schatzoekers dagen
25 okt.	Extra collecte voor de predikantsplaats
1 nov.	Diaconiecollecte tbv GZB Najaarscollecte: verspreid het evangelie in de Himalaya

## UIT DE PASTORIE

### ONZEKERE TIJDEN

We leven nog steeds in onzekere tijden; niemand weet hoe lang we nog met het coronavirus te maken zullen hebben. We weten zelfs niet óf het überhaupt ooit zal verdwijnen... We weten niet of er een werkend vaccin zal komen, of genoeg mensen zich zullen willen laten inenten, enzovoort. De overheid roept wel om het hardst: *samen krijgen we corona onder controle*, maar misschien moeten we er mee leren leven. Misschien heeft de HEERE in dit alles wel een boodschap voor ons, en hebben wij die nog niet begrepen...

Wat mij persoonlijk raakt is de verschillende opvattingen van mensen over het virus en de maatregelen van de overheid. Je ziet in de maatschappij dat de tegenstellingen verharderen. Het ene extreem: het is allemaal een groot complot van de elite tegen de 'gewone man'. Het andere extreem: de overheid is onze hoeder en heeft altijd het goede met ons voor. En nog zo wat verschillen van inzicht, die ik nu niet noem. De duivel zit hierin, naar mijn overtuiging, ook niet stil. Het woord dat in het Nieuwe Testament voor 'duivel' gebruikt wordt is *diabolos*. Letterlijk betekent dat: door elkaar gooier, uiteen drijver. Dat is wat in onze tijd ook gebeurt. De een vindt het virus minder gevaarlijk dan gedacht en de aandacht ervoor overdreven, de ander is juist bang voor besmetting en houdt alle ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. Het gaat mij er niet om partij te kiezen, maar alleen om erop te wijzen dat dit uit elkaar gedreven worden een groot gevaar is.

Natuurlijk wordt er ook in de kerk verschillend gedacht over COVID-19 en de maatregelen van de overheid. Zoals trouwens over (bijna) alle zaken verschillend kan worden gedacht binnen de kerk, want mensen zijn en denken nu eenmaal verschillend, ook christenen. En, zolang het niet gaat om zaken waar de Bijbel duidelijk uitsluitel over geeft, kan dat ook binnen de gemeente. Dan geldt het woord van Paulus: 'eenieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd' (Rom. 14:5). Maar laten we in dat alles wel de liefde en eenheid bewaren. Begrip opbrengen voor anderen, en bidden om wijsheid en liefde. Juist Romeinen 14 en 15 zijn

trouwens heel verhelderende hoofdstukken als het gaat om kwesties van meningsverschillen binnen de gemeente.

Juist hierom zie ik uit naar het winterwerk. Op verschillende plaatsen zullen we elkaar als gemeente weer ontmoeten rondom Gods Woord. We kunnen er samen in studeren, er over doorpraten en eruit leren. Gelukkig hebben we De Wegwijzer beschikbaar voor kringen die i.v.m. de richtlijnen niet thuis kunnen of willen samenkomen. Wat fijn dat alles zoals het er nu naar uit ziet doorgang kan vinden! Hopelijk scheidt het een band in de Heere Jezus Christus.

## **VAN U IS DE TOEKOMST**

We leven in onzekere tijden, schreef ik. De toekomst is... onbekend? De algemeen secretaris van onze Protestantse Kerk in Nederland (in de praktijk het 'gezicht van de kerk') schreef een zogenaamde visienota: een document, uitgegeven in een klein en handzaam boekje, waarin hij de lijnen uitzet voor de komende jaren. Wat mij trof is de titel van deze nota: *Van U is de toekomst*.

Daar houd ik mij aan vast, juist in onzekere tijden. Dat hebben generaties christenen gedaan in andere onzekere tijden, want die zijn er al vaak geweest in de geschiedenis. En daar houden christenen vandaag zich ook aan vast, op tal van plekken op deze wereld waar de toekomst veel onzekerder is dan bij ons. *Van U is de toekomst*, dat geeft rust! Het loopt God niet uit de hand, al krijgen wij die indruk wel eens. Als ik daarop durf vertrouwen, dan leef ik een ontspannen leven. Maar dan leef ik ook, dat gaat vanzelf, een leven dat op die toekomst van God gericht is! De toekomst van God, dat is Zijn Koninkrijk, waar Hij zal heersen in vrede en gerechtigheid. Laat dat, in tijden mét en zónder crisis, steeds ons gebed zijn: Uw Koninkrijk kome.

Met een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens Berdien,  
(Jo)uw ds. M.K.

## **VAN DE KERKENRAAD**

### **ZIEKTE EN ZORG**

Zr. Koosje de Boer (Noordhorn) heeft de bestralingen achter de rug. Daarmee is een klein jaar van onderzoeken en zware behandelingen voorbij. Het stemt tot diepe dankbaarheid dat de Heere de middelen heeft willen zegenen en zij genezen is verklaard.

Zr. Janny Kruijer (Zuidhorn) herstelt thuis, we zijn dankbaar dat het stap voor stap beter mag gaan, en dat we haar inmiddels al weer in de kerk hebben mogen begroeten.

Zr. Douwina de Groot (Grijpskerk) is al bijna twee jaar aan het revalideren. Er wordt vooruitgang geboekt, maar soms is er ook tegenslag. Gelukkig mag zij weten dat de Heere in alles haar hulp wil zijn, en geeft die wetenschap haar steeds weer kracht.

Behalve de genoemde namen zijn er anderen die een verdriet met zich meedragen. Een verdriet van ziekte, van een geliefde die ons ontvallen is. Maar ook een verdriet van psychische nood, van verstoorde verhoudingen in gezin en familie, van zorgen over werk of opleiding. De woorden van Psalm 71:3 mogen tot troost zijn: 'Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan.' De HEERE wil een rots zijn, waar je veilig bent, al gaan de stormen over je leven.

### **JARIGEN**

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

17 okt.: dhr. H. Smit, Zuidhorn

18 okt.: dhr. B. Kamphuis, Noordhorn

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

## AFSCHEID BROEDER ENNO KOOI

In de vergadering van maandag 28 september hebben we als kerkenraad afscheid genomen van br. Enno Kooi als ouderling van onze gemeente. Zoals u inmiddels weet treedt hij terug i.v.m. zijn psychische situatie. Gezien het psychologische traject waar hij nu ingaat is het beter het ambtswerk, dat een grote verantwoordelijkheid inhoudt, los te laten. Br. Kooi heeft dit werk altijd met liefde en zorg gedaan, en daarom valt het afscheid zwaar. Tegelijk is het ook een zegen en bevrijding dat hij deze rust nu mag ontvangen. Br. Kooi zal uiteraard op andere manieren bij onze gemeente van harte betrokken blijven. We bidden de HEERE dat Hij snel zal voorzien in de vacature die is ontstaan, en we wensen br. Kooi het allerbeste en bovenal de zegen van onze goede God toe op zijn verdere levenspad. En zoals onze broeder het zelf aangaf: de dank komt aan de Heere toe dat Hij hem al die jaren kracht en liefde gegeven heeft, ondanks zonde en gebrek, om het mooie ambtswerk te doen. Hem alle eer!

## CATECHESE

Omdat voor verschillende jongeren de dinsdagavond minder goed uitkwam dan vorig jaar, is de catechese verzet naar de maandagavond. Hierbij de data voor dit najaar:

28 sept; 5, 19 en 26 okt; 2, 9, 16 en 30 nov; 7 dec. De eerste groep begint om 18.30 uur, de tweede om 19.30 uur. Wil je nog aanhaken, dat kan! Neem dan gerust contact op met ds. Krooneman.

## SAMENZANG IN DE EREDIENST

Op de vergadering van 28 september heeft de kerkenraad besloten dat er vanaf zondag 4 oktober in de morgendiensten niet langer gezongen wordt, terwijl we in de avonddiensten alleen het laatste lied (blijven) zingen. Vorige maand namen we als kerkenraad het besluit om het slotlied in alle diensten weer te gaan zingen. Dit besluit namen we op basis van een rekenhulp die de werkgroep 'Zingen in de kerk' aanbiedt. Daarmee rekenden we uit dat voor een beperkt aantal minuten zingen in onze kerk de lichten op groen stonden.

Wij beseffen echter ook dat er in de gemeente heel verschillend wordt gedacht over de besmettingsrisico's van COVID-19 en dus ook over het zingen. Veel mensen willen graag zingen in de erediensten, maar er is ook een groep die dat op dit moment nog niet wenst. Ook hen willen we de gelegenheid geven de kerkdiensten te bezoeken.

Daarom hebben we het besluit genomen om verschil te maken tussen de morgen- en avonddienst. Het is voor de morgendienst van belang dat er dan ook echt niet gezongen wordt. De groepsindeling blijft gelijk, evenals de oproep om u af te melden als u wel bent uitgenodigd, maar niet kunt komen.

Zowel aan de zangers als de niet-zangers vragen we: laten we elkaar respecteren en de eenheid binnen onze gemeente bewaren. 'Laat de broederlijke (en zusterlijke) liefde blijven!' (Hebr. 13:1)

## AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN NOORDHORN

Vanaf 1 juli zijn er weer meer dan 30 kerkgangers welkom in de erediensten. Wij vinden het fijn gemeenteleden en evt. gasten weer te ontmoeten onder het Woord. Gelukkig biedt ons kerkgebouw daarvoor behoorlijk ruimte, al is die ruimte niet onbeperkt. Daarom is het volgende van belang:

- Heeft u zich **nog niet aangemeld** en wilt u de diensten graag bezoeken, meld u dan aan door een mail te sturen naar [eredienstnoordhorn@gmail.com](mailto:eredienstnoordhorn@gmail.com) Vermeld het aantal personen waarmee u de diensten hoopt te bezoeken. (Wanneer mailen niet lukt kan het telefonisch bij br. R. Koopman: 0594-591410.)

- De aangemelde kerkgangers zijn ingedeeld in vaste groepen. Niet alle groepen passen (met 1,5 m. afstand) gelijktijdig in de kerk. Daarom wordt er gerouleerd. Als uw groep naar de kerk mag en u komt niet, meldt u dan even af via het emailadres: [eredienstnoordhorn@gmail.com](mailto:eredienstnoordhorn@gmail.com)

- Bent u geen lid van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen als gast? Ook dan bent u van harte welkom om u aan te melden op de hierboven aangegeven manier.

Alle maatregelen om vanwege corona alles in goede orde en veilig te laten verlopen, kunt u vinden in eerdere nummers van Kerkneis en op de website.

## **KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM**

Aantal belijdende leden: 164

Aantal doopleden: 106

### **Mutaties van 25 augustus tot 25 september:**

- Zr. K. Doff - Baar verhuisde naar een ander adres in Zuidhorn.

- Van de Gereformeerde kerk van Enumatil kwamen over: Br. W. Loonstra en zijn echtgenote zr. F. Loonstra-Sikkema.

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie

## **COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE**

### **Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:**

September 2020 Collecten: € 1024,50 / Giften: € 350,00

Overgemaakt aan de GZB voor Project 1027 voor Mexico: € 250,00

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

### **Toelichting speciale diaconiecollecte:**

Projekt 10 27 : Voedselprogramma voor kwetsbare mensen in Namibië (collecte 11 okt.). Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, 10 voedselprogramma's. Op verschillende plaatsen, zoals in scholen en op straat, worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden en/of daklozen. Ook is sociale aandacht een belangrijk onderdeel van de programma's. Een warme aanbeveling voor deze collecte op wereldvoedseldag.

Schatzoekers dagen (collecte 18 okt.). Op D.V. 12 en 13 oktober zijn er weer de Schatzoekers dagen voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in Noordhorn. Het thema dit jaar is 'Duik erin!' Samen met de kinderen willen we in de Bijbel duiken en ontdekken wie God en Jezus is. De rode draad is water. Water is van levensbelang, niemand kan zonder water. Zoals water noodzakelijk is om te kunnen leven, kan niemand zonder Jezus. Hij vergelijkt zich met 'levend water'. De prachtige boodschap die wij aan de kinderen mee willen geven is dat als je in Hem gelooft, nooit meer dorst zult hebben. Deze dagen worden georganiseerd door de Schatzoekers dagencommissie in samenwerking met de Evangelisatiecommissie. Aan het organiseren van deze dagen zijn de nodige kosten verbonden. Met de bolchrysanten actie hebben we al een mooi bedrag opgehaald, maar dat is niet voldoende om de kosten te kunnen dekken. Helpt u mee om de Schatzoekers dagen financieel te ondersteunen?

GZB Najaarscollecte: verspreid het evangelie in de Himalaya (collecte 1 nov.). In het hindoeïstische Noord-India trekken evangelisten op hun fiets van dorp naar dorp om mensen te vertellen over Jezus Christus. In India is hooguit 2 procent van de bevolking christen. Maar in Noord-India is dat aantal nog minder! Dat ze een kleine minderheid zijn, houdt hen niet tegen. Ze delen het Evangelie met hen die nog nooit van Christus hebben gehoord. Ondanks tegenwerkingen gaan ze door. Maar financiële middelen zijn gering en er zijn weinig mensen om naar de dorpen te gaan. Met de najaars-collecte steunen we de kleine kerk in India.

### **Vrijwilligersroosters:**

Vanaf deze maand treft u de roosters voor de bloemengroet, de deurdienst en EHBO dienst ook weer op de gebruikelijke pagina in Kerkneis.

## **COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ**

### **Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:**

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is binnengekomen :

Collecten/giften in september € 3662,11

Via de kerkelijk ontvanger is een gift van € 30,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 10,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Voor gederfde inkomsten rommelmarkt is een gift van € 500,00 ontvangen!

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! Jan Geertsema

## **UIT DE GEMEENTE**

### **HARTELIJK BEDANKT !**

Loof de Here want Hij is goed.

Heel veel dank voor het meeleven tijdens mijn ziekteperiode.

Na een tijd van behandelingen gaat het gelukkig goed.

Het meeleven in welke vorm dan ook, heeft mij en mijn familie heel goed gedaan.

Koosje de Boer-Hamelink

### **DANKBETUIGING**

Op deze wijze wil ik iedereen, en dat waren er heel veel, hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en andere presentjes die ik tijdens mijn verblijf in het Martini Ziekenhuis en later in het Zonnehuis mocht ontvangen. Het was in één woord geweldig.

Nu ik weer thuis ben krijg ik nog therapie vanuit het Zonnehuis. Het zal ook nog wel enige tijd duren voor ik weer helemaal zelfstandig dingen kan gaan doen. Toch overheerst dankbaarheid en houden we goede moed!

Bezoek is welkom, maar maak vooraf wel even een afspraak.

Met een hartelijke groet,

Janny Kruiger

### **DANK**

Voor de vele kaarten met de bemoedigende woorden en de gebeden, voor de onderzoeken die ik moest hebben voor mijn hart. Daar kwam ook uit dat mijn ene long niet goed is.

Nogmaals hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groeten,

A. Scholtens-Knol

### **JEUGDCLUB 12+**

Wij hopen het komende seizoen weer te starten met de clubavonden om de 2 weken. Dit hebben we met een aantal van jullie besloten. We zijn de Heere dankbaar dat het weer mogelijk is.

De eerste keer is D.V. woensdagavond 7 oktober om 19.15 uur in de Wegwijzer. En 2 weken daarna op woensdag 21 oktober, dezelfde tijd en plaats.

Alle jongens en meisjes van 12 t/m 16 jaar zijn van harte welkom.

Judith Weststrate neemt de leiding van Wilma van den Akker over.

Het tel. nummer van Judith is : 06-21618141

Rinus van den Akker

### **AUTOPUZZELTOCHT TOUR DE HAP DOOR DE PROVINCIE**

Dit jaar geen wandelpuzzeltocht maar een autopuzzeltocht door de provincie! Doet u en doe jij ook weer mee?!

Stel uw eigen team samen.

*Volgens de richtlijnen van het RIVM is het advies een mondkapje te dragen wanneer er meerdere personen uit verschillende gezinnen in één auto rijden.*

Tijdens de route zullen we een mooi deel van de provincie ontdekken en onderweg zullen er versnaperingen zijn.

**Wanneer:** zaterdagmiddag 17 oktober 2020

**Vertrekpunt:** De Wegwijzer in Noordhorn

**Tijdstip:** vanaf 14:00 uur *Vertrek is op volgorde van binnenkomst!*

**Entree:** vrij entree

U/ jij kunt zich opgeven tot en met 12 oktober bij Jan Kleefman of Corina Bos:

Famkleefman@gmail.com; 06-11227110

cgrashuis@hotmail.com; 06-42507772





## **VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE”**

Onze eerste verenigingsavond is gepland op D.V. **dinsdag 13 oktober**, aanvang **19.45 uur** in de grote zaal van de Wegwijzer. Denkt u eraan om zelf een bijbel mee te brengen?

We willen dan beginnen met de bijbelstudie over Prediker, deel 1 uit het juni-nummer 2020 van ‘De Hervormde Vrouw’. (een inleiding hierop, in het meinumner, kan eventueel erbij worden gelezen).

Bent u nog geen lid? We nodigen alle vrouwen, jong en oud, van onze gemeente uit om lidmaatschap van de vrouwenvereniging te overwegen. Kom gerust eens kijken of neem contact op met een van onze bestuursleden.

Tjaarda Meindertsma (voorzitster), tel nr 233614

Eja Tempel (penningmeesteresse), tel nr 505108

Maria van Waarde (secretaresse), tel nr 505276

## **KREA-MIDDAG ‘HERFSTDECORATIE MAKEN’**

Op D.V. **donderdag 22 oktober** willen we een herfststukje gaan maken. Kunt u zelf gereedschap meebrengen (mesje/snoeischaar), wat decoratiemateriaal (sierkalebassen/plantjes etc.) en eventueel een kistje of mand? Voor extra materiaal wordt gezorgd.

Tot donderdag 22 oktober, **om half 2** in de grote zaal van de Wegwijzer.

Eja Tempel en Maria van Waarde

## **ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE**

### **GZB dagboek Een handvol koren 2021**

#### **Een dagelijks moment van bezinning, voor jong en oud**

Dit Bijbels dagboek is een uitgave ten behoeve van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Elke dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Het dagboek biedt leuke extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.

Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema.

#### **Heeft u interesse voor deze fraaie uitgave?**

De prijs is dezelfde gebleven als in voorgaande jaren. Voor slechts **€ 12,50** bent u eigenaar van dit waardevolle dagboekje en ... u levert door de aanschaf tevens een bijdrage aan het zendingswerk. **Van elk verkocht boekje gaat 8 euro naar het zendingswerk!**

U kunt bestellen via de intekenlijst die te vinden is in de hal van de kerk (*zowel in Noordhorn als Saaksum*) of telefonisch bij mevr. Wil Schaap (0594)-502276.

Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie,  
Wil Schaap.

## **INGEKOMEN BERICHTEN**

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



We zijn heel blij dat Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg sinds juni weer gasten kan ontvangen. Mannen en vrouwen die het thuis zwaar hebben, verblijven drie of vier weken in ons huis in Oosterbeek. Een iets andere opzet dan voorheen,

maar met dezelfde dagindeling, de liefdevolle aandacht van de vele vrijwilligers en professionele pastorale zorg. Alles natuurlijk rond een open Bijbel.

Nieuw is het gebruik van de Koetshuiszaal voor maaltijden en groepsactiviteiten. Daar hebben we heerlijk de ruimte en kan de anderhalve metermaatregel goed gepraktiseerd worden. Heb je belangstelling voor een verblijf, zou je wel vrijwilligerswerk of zelfs een tussen(half)jaar willen doen? Neem contact met ons op. [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl), 026-3342225.

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

**Oppas tijdens de ochtend erediensten** : De crèche is uiteraard alleen bedoeld voor kinderen van de gezinnen die aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan !!

### OPPAS 1

### OPPAS 2

### JEUGDOPPAS

4 okt.	K. Rietema	06-29505576	M. Meijndert	0594-507468	Frances
11 okt.	M. Rozema	050-4031843	N. Noorman	0594-548350	Jorik
18 okt.	C. Bos	0594-750885	L. Frankenhuis	06-21278626	Enzo
25 okt.	M. v.d. Brug	06-11494715	G. v. Gosliga	050-4032038	Mariëlle
1 nov.	M. Meijndert	0594-507468	K. Rietema	06-29505576	Lydian

### DEURDIENST

### EHBO

11 okt.	Dhr. H. Verkade	050-5577219	Dhr. H. Verkade	050-5577219
18 okt.	Mevr. D. Hofman	213717	Mevr. F. Verbree	506075
25 okt.	Mevr. C. den Besten	505035	Mevr. M. Bolt	504885
1 nov.	Mevr. G. Zuidema	06-42377120	Mevr. W. Schaap	502276

### BLOEMENGROET

11 okt.	Mevr. T. Meindertsma	233614
18 okt.	Mevr. P. Telintel	853020
25 okt.	Mevr. M v. Waarde	505276
1 nov.	Mevr. M. Buffinga	699754

### AGENDA EN ACTIVITEITEN IN OKTOBER 2020

*(Deze vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders aangegeven)*

zondag	4 okt.	11.00 uur 20.30 uur	Start zondagsschool Gebedskring in de Wegwijzer na de avonddienst
maandag	5 okt.	18.30 uur 19.30 uur	Catechese Catechese
woensdag	7 okt.	19.15 uur 20.00 uur	Jeugdclub 12+ Kerkenraadsvergadering
dinsdag	13 okt.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Inleiding en Bijbelstudie 1 (Herv. Vrouw mei en juni-nummer 2020)
zaterdag	17 okt.	14.00 uur	Autopuzzeltocht door de provincie
maandag	19 okt.	18.30 uur 19.30 uur 20.00 uur	Catechese Catechese Gesprekskring (Hfst. 3 uit "Geloven en doen")
woensdag	21 okt.	19.15 uur	Jeugdclub 12+
donderdag	22 okt.	13.30 uur	Kreatieve middag, herfststukjes maken, vrouwenvereniging en belangstellenden
maandag	26 okt.	18.30 uur 19.30 uur	Catechese Catechese
dinsdag	27 okt.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 2 (Herv. Vrouw juni-nummer 2020)
woensdag	28 okt.	09.30 uur	Ochtendvrouwenkring (Hfst. 11)

### VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **november-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 24 oktober 2020, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

# Saaksum

## KERKDIENTEN SAAKSUM

4 okt.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, <i>Bediening Heilig Avondmaal</i>
11 okt.	09.30 uur	Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)
18 okt.	09.30 uur	Prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)
25 okt.	09.30 uur	Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
1 nov.	09.30 uur	Ds. A. van Herk (Hasselt)

**Voor de diensten in Saaksum** hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. Volgt u in de kerk de aanwijzingen van de kerkenraadsleden om alles in goede orde en veilig te laten verlopen.

## BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

11 okt.	Diaconiecollecte voor project 10 27: Voedselprogramma voor Namibië
18 okt.	Diaconiecollecte voor de schatzoekers dagen
25 okt.	Extra collecte voor de predikantsplaats
1 nov.	Diaconiecollecte tbv GZB Najaarscollecte: verspreid het evangelie in de Himalaya

## VANUIT DE PASTORIE

Op deze plaats wil ik graag nog speciaal wat schrijven voor de broeders en zusters uit Saaksum. Waar de gemeenteleden van Noordhorn tijdens de 'intelligente lockdown' nog wekelijks diensten konden volgen vanuit hun eigen vertrouwde kerkgebouw, was het in en rondom de kerk van Saaksum weken en maanden stil. Dat heeft mij, maar ook u, verdriet gedaan. Daarom was ik zo dankbaar dat ik u op de eerste zondag van september weer mocht ontmoeten. Het was fijn om elkaar weer te zien, en het deed mij deugd dat ik ook bijna alle vertrouwde gezichten weer zag. De ontmoetingen met elkaar deden goed en het was bijzonder dat de prediking na bijna een half jaar weer mocht klinken. We merkten aan elkaar dat we hadden uitgezien naar dit moment.

Ook zie ik uit naar de dienst van Heilig Avondmaal op 4 oktober. Gelukkig hebben we gezien dat het sacrament bediend kan worden op een eerbiedige manier. Laten we juist in deze tijd onze toevlucht nemen tot de Heere Jezus Die Zijn leven heeft gegeven voor zondaren die niets verdienen.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
Uw ds. M.K.

## JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

15 okt. dhr. J. Stouwie, Ezinge

16 okt. mw. K. Rinkema, Leek

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

## COLLECTEN VAN DE DIACONIE

**Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:**

September 2020:

Collecten € 1024,50

Giften € 350,00

Overgemaakt aan de GZB voor Project 1027 voor Mexico: € 250,00

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

## COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

### Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is binnengekomen :

Collecten/giften in september € 3662,11

Via de kerkelijk ontvanger is een gift van € 30,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 10,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Voor gederfde inkomsten rommelmarkt is een gift van € 500,00 ontvangen!

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt!

Jan Geertsema

Bankrekening kerkvoogdij: NL70 RABO 0375 8296 60 òf NL33 INGB 0000 8957 06

## GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

## BIJBELLEESROOSTER OKTOBER 2020

donderdag	1 oktober	Daniël 5:1-12	Een teken aan de wand
vrijdag	2 oktober	Daniël 5:13-6:1	Afgeschreven
zaterdag	3 oktober	Daniël 6:2-10	Machtsmisbruik
zondag	4 oktober	Daniël 6:11-18	Voor de leeuwen gegooid
maandag	5 oktober	Daniël 6:19-29	Wie een kuil graaft voor een ander ....
dinsdag	6 oktober	Psalm 115	De HEER leeft
woensdag	7 oktober	Matteüs 20:1-16	Goed betaald
donderdag	8 oktober	Matteüs 20:17-34	Oog voor elkaar
vrijdag	9 oktober	Psalm 122	Vredesmars
zaterdag	10 oktober	Ezra 1:1-11(-2:70)	Belofte vervuld
zondag	11 oktober	Ezra 3:1-13	Opbouwwerk
maandag	12 oktober	Ezra 4:1-16	Geen samenwerking
dinsdag	13 oktober	Ezra 4:17-5:5	Geen bouwvergunning
woensdag	14 oktober	Ezra 5:6-17	In beroep
donderdag	15 oktober	Ezra 6:1-5	Oude papieren
vrijdag	16 oktober	Ezra 6:6-12	Toestemming
zaterdag	17 oktober	Ezra 6:13-22	Oplev(er)ing
zondag	18 oktober	Matteüs 21:18-22	Vruchteloos
maandag	19 oktober	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
dinsdag	20 oktober	Matteüs 21:33-46	Wie krijgt de erfenis?
woensdag	21 oktober	Matteüs 22:1-14	Uitnodigingen
donderdag	22 oktober	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
vrijdag	23 oktober	Matteüs 22:23-33	Levensantwoord
zaterdag	24 oktober	Psalm 110	Priester-Koning
zondag	25 oktober	Nehemia 7:72b-8:12	Persoonsregister gevonden
maandag	26 oktober	Nehemia 8:13-18	Zijn de papieren in orde?
dinsdag	27 oktober	Nehemia 9:1-17	Droog je tranen
woensdag	28 oktober	Nehemia 9:18-28	Lessen trekken uit de geschiedenis
donderdag	29 oktober	Nehemia 9:29-10:1(28)	Schuldbewust
vrijdag	30 oktober	Nehemia 10:29-40	Contract
zaterdag	31 oktober	Psalm 43	Hoop op God

# Jeugdneis

Oktober 2020

Beste jongens en meisjes,

En, heb je nog naar alle sterren gekeken? Heb je ze ook geprobeerd te tellen? In de vorige Jeugdneis heb je kunnen lezen over God die een belofte aan Abram deed. Weet je het nog? Hij zou een groot nageslacht krijgen. Abram heeft jaren moeten wachten op de beloofde zoon die hij samen met zijn vrouw Sarah zou krijgen. Uiteindelijk krijgen ze een zoon. En ze noemen hem Izak. Abram is dan honderd jaar. Je kunt je vast wel



voorstellen dat hun geduld, geloof en vertrouwen in God wel op de proef werd gesteld. Misschien herken je dat ook wel. Maar God is getrouw, Zijn plannen falen niet.



## Puzzel

Hoe goed ken jij de verhalen en welke namen horen daarbij? Zoek de personen die horen bij de zinnen van 1 - 13.

Er blijft 1 naam over en dit is de oplossing van deze puzzel.

Mail deze naam door naar: [JeugdneisNoordhorn@gmail.com](mailto:JeugdneisNoordhorn@gmail.com)

Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon.

Succes.

Hartelijke groet,

Alexandra.

Hannah - Jona - Noach - Simson - Paulus - Samuël - Esther - Elia - Ezau - David - Saul - Jakob  
- Ruth - Jozef

1. Zat drie dagen en nachten in een grote vis. -----
2. Bad mompelend in de tempel om een zoon. -----
3. Hoorde tot drie keer toe zijn naam roepen. -----
4. Zat in de gevangenis bij de schenker en de bakker. -----
5. Doodde een leeuw met zijn handen. -----
6. Ging met Naomi mee en trouwde later met Boaz. -----
7. Is de eerste koning van Israël. -----
8. Is een herdersjongen en wordt koning. -----
9. Verkoopt zijn eerstgeboorterecht voor linzensoep. -----
10. Bouwde de ark. -----
11. Bouwde een altaar met een watergeul rondom en maakte het hout nat. -----
12. Trouwt met koning Ahasveros. -----
13. Werkte 7 jaar lang om met Rachel te kunnen trouwen. -----

**Oplossing:** -----

Herken je de bijbelverhalen in de plaatjes?



Gezang 130

God is ge trouw, Zijn plan nen fa len niet,  
 Hij kiest de Zij nen uit, Hij roept die al len.  
 Die 't he den kent, de toe komst o ver ziet,  
 laat van Zijn woor den geen ter aar de val len;  
 en 't werk der eeu wen dat Zijn Geest omspan t, volvoert Zijn hand.



Oplossing puzzels:  
 september 2020: Ik ben u een Schild!