

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

September 2020

42^e Jaargang, nr. 9

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com

NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

Diaconie:

* Secretaris: diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
Telefoon: 06-53529283 Email: wd.vandijken@outlook.com

* Penningmeester:
(ook voor kerkradio/CD's) diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Autodienst / Bloemendienst: diaken G.A. v.d. Akker, Telefoon: 06-15053119
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken G.A. v.d. Akker,
Telefoon: 06-15053119 Email: rinusvdakker@home.nl

* Banknummer kerk: NL70 RABO 03758 29660, *let op nieuw bankrekeningnr.*

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Kerkdienst via internet: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>
Zowel 'live' als achteraf te beluisteren.

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

Grijsheid is een sierlijke kroon, ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid.
Spreuken 16:31

Grijsheid is een sierlijke kroon... ik vermoed dat de meeste mensen vandaag dit niet met Salomo eens zijn! Grijs haren, dat is iets dat wij koste wat kost willen voorkomen! Gelukkig is er zo iets als haarverf. Want stel je voor dat we grijs haren hadden: dan zijn we oud. Oud! Het woord alleen al, vreselijk. Je zult oud zijn. Je zult grijs zijn.

Zo redeneren mensen vandaag. Nee, dan Salomo nog eens, hij redeneert totaal anders: *Grijsheid is een sierlijke kroon*. Een kroon, dat begrijpen de kinderen ook, is iets moois. Iets wat straalt, iets met uitstraling. En, nog belangrijker: een kroon geeft een zekere status, een eer, een positie, want de kroon wordt alleen gedragen door degene die een bepaald aanzien heeft.

Die beide dingen zitten er ook in de kroon van de grijsheid. Het is iets moois, Salomo zegt: een *sierlijke kroon*. Maar, meer nog: er zit iets in van aanzien, van positie. De oudere, met grijs haren, moet in ere worden gehouden. Hij/zij heeft zijn sporen in het leven verdiend. Altijd hard gewerkt, nu de welverdiende rust genietend, mag hij rekenen op respect van de jongere generaties.

Wist u dat ze dat in andere culturen veel beter doen dan in de onze? In de islamitische cultuur, daar wordt de oudere met respect bejegend. Opa, als hoofd van de familie, wordt nogal eens om advies gevraagd. De oudere generatie wordt in ere gehouden. Ouderdom, dat is ook niet iets naars of ergs of moeilijks, maar iets móóis: het staat voor levenservaring, de wijsheid van de grijsheid. Het staat voor een zekere mildheid, in contrast met de heftigheid en spontaniteit van de jeugd.

Hierin zijn wij, westerse mensen, echt het spoor bijster. Bij ons is ouderdom iets ergs. Wij willen altijd maar jónge zijn. Je komt dames tegen van in de 60 waarbij je je qua kledingstijl afvraagt of ze denken dat ze in de 20 zijn... En hebt u wel eens een reclame gezien waarin ouderen een rol spelen? (behalve dan voor Kukident, kleefpasta voor de kunstgebitten...) We doen er niet alleen alles aan om grijs haren te verbergen, maar ook de rimpels kunnen weggewerkt worden. Gelukkig is dat nog niet populair onder de gewone man en vrouw, maar in bepaalde kringen wordt elke rimpel opgevuld, met als resultaat een strak en uitdrukingsloos gezicht.

Dat alles doen we om maar niet oud te worden. Er niet oud uit te zien. Laten we dan bij Salomo in de leer gaan! *Grijsheid is een sierlijke kroon*. Een les voor de jongeren: behandel ouderen, je eigen ouders en grootouders maar ook anderen, met respect. Niet: 'hé opaatje!' Maar, net zo goed een les voor ouderen: waarom zou u eigenlijk jong willen zijn? Ja, toen had u het leven nog voor u. Maar, nu u oud geworden bent, zou u uw levenswijsheid en -ervaring niet kunnen gebruiken tot zegen voor uw kinderen, kleinkinderen, of anderen in uw omgeving? (Zie Psalm 92:14-16!)

Grijsheid is een sierlijke kroon. Ja, het is mooi als dat zo is, maar niet vanzelfsprekend. Soms kom je oude mensen tegen, zo verbitterd en teleurgesteld, dat je denkt: ik hoop niet dat ik zó oud word. Dat kan ook. Dan moeten we nog een klein stukje verder luisteren naar Salomo. Hoe komen we aan die sierlijke kroon van de grijsheid? *Ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid*. Grijsheid is alléén een sierlijke kroon als die grijsheid verworven is door een leven in gerechtigheid, een leven van recht. Geen perfect leven, wel eerlijk, tegenover de naaste en God. Ten diepste bedoelt Salomo: een leven in de *vreze des HEEREN*. Als u zo uw leven besteed hebt, dan bent u tot zegen voor uw omgeving. Maak de jonge generaties deelgenoot van uw wijsheid! En laten wij, jongeren, horen en leren. Alleen samen met alle heiligen, de oude en de jonge heiligen, leren wij de breedte, lengte, hoogte en diepte van Christus' liefde zien! (Ef. 3:18-19)

Ds. M. Krooneman

KERKDIENTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 8)

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn>

6 sept.	09.30 uur	Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
13 sept.	09.30 uur	Ds. M.G.M. Mudde (Hollandscheveld)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman
20 sept.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
	19.00 uur	Ds. Th.W.H. van der Heijden (Dirksland)
27 sept.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman, opening winterwerk, afscheid zondagsschool
	19.00 uur	Dhr. J.D. Scherphof (Elburg)
4 okt.	09.30 uur	Prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)
	19.00 uur	Ds. M. Krooneman, <i>gebedskring na de dienst</i>

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

Onderstaande speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

6 sept.	Diaconiecollecte voor Project 10 27: Opvangcentrum voor verslaafden - Mexico
27 sept.	Extra collecte voor de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE

Als ik dit schrijf vanuit de studeerkamer is het buiten rustig en droog, maar we hebben in de achterliggende twee weken ineens heel ander weer gekregen. Van bloedheet naar fris, van gortdroog naar stortbuien en wolkbreuken. Niets zo veranderlijk als het weer! We zien de herfst al een klein beetje om de hoek kijken misschien, al hopen we op een mooie septembermaand. De wisselingen van de seizoenen, ze bepalen ons ook bij de vergankelijkheid van het leven. Wat in de lente tevoorschijn kwam aan de bomen, jong en groen en fris, dat heeft nu z'n langste tijd al gehad. Nog een paar weken, en dan begint het verval.

De seizoenen, het bepaalt mij bij de belofte van Noach. Voor de cursus *Theologische Vorming Gemeenteleden* in Onstwedde (zie verderop in *Kerkneis*) mag ik stilstaan bij Gods verbond in het Oude Testament. Ook het verbond met Noach komt aan de orde. Na de zondvloed belooft de HEERE: 'Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.' (Gen. 8:22) Als je het zo bekijkt zijn de seizoenen een teken van de trouw van God! Hoewel Hij ons al lang zat had kunnen zijn, komt er geen tweede zondvloed. De seizoenen gaan door, de tijden veranderen maar God blijft trouw – tot de dag van Jezus Christus.

*Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.*

SAAKSUM

In de achterliggende weken hebben we beseft dat de diensten in de kerk van Noordhorn *gezamenlijke* diensten waren van Noordhorn én Saaksum. Zo kondigden we ze ook steeds aan. We weten dat vele Saaksumers ook via kerkradio of internet met ons verbonden zijn geweest. Toch ben ik dankbaar dat we D.V. op 6 september weer samen hopen te komen in het kerkje van Saaksum. We hebben het gemist! Fijn is het dat ik deze eerste dienst na bijna een half jaar (!) zelf mag voorgaan. Uiteraard zal ook in Saaksum de dienst plaatsvinden in lijn met de coronamaatregelen.

COLUMN

Een poos geleden las ik onderstaande column van ds. W. Pieters uit Elspeek in het gezinsblad *Terdege*. Ik deel het met u:

“Bij Duitse les leerde ik op de middelbare school de uitdrukking: ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’, in de beperking herken je de meester. Weinig catechisanten zijn het hiermee oneens, vermoed ik. En zo is het met artikelen in kranten en weekbladen. Wie leest er nog een artikel van een hele bladzijde in de krant? Wie leest er ooit nog een boek als *Redelijke Godsdienst* van Wilhelmus à Brakel?

Vroeger was dat anders. Niet alleen artikelen in een naslagwerk, maar ook voorwoorden in een boek waren destijds veel langer dan nu. Een voorwoord van meer dan anderhalve bladzijde? Dat vind je bijkans nergens meer. Maar Theodorus van der Groe, een 18e-eeuwse predikant in Kralingseveer, schreef in prekenboeken van de gebroeders Erskine voorwoorden die tientallen bladzijden lang waren.

We hebben tegenwoordig talloze tijdsbesparende hulpmiddelen, zodat we, vergeleken met een eeuw geleden, aan allerlei werkzaamheden minder tijd kwijt zijn. Toch blijkt dat we onrustiger leven en minder tijd hebben. Deze houding heeft haar weerslag op de tijd die we menen te kunnen besteden aan de dingen van God. Zijn Woord lezen we dagelijks. Maar hoe kort moet het zijn? Hoe weinig tijd hebben of maken we ervoor?

Gelukkig hebben we nog één dag in de week de tijd. Die dag staat immers apart. Dan kunnen we – zonder op ons horloge te hoeven kijken – met de dingen van God bezig zijn. Dan hebben we het ontspannen besef dat we niet zo nodig iets anders moeten. We hebben de tijd om rustig naar de kerk te gaan, om ruimschoots de tijd te nemen om de uitleg en toepassing van Gods eigen Woord tot ons te nemen en in ons op te nemen. Dan mag de dienaar van het Woord het ‘zandglas’ (de zandloper) nog wel een keer omkeren. Op zondag hoeft het niet kort te zijn. Immers, we hebben de tijd.

Bovenstaande alinea is voor velen helaas niets anders dan ironie: ook op deze dag zijn we zo geïnfecteerd met haast dat we geen tijd hebben om rustig naar Gods huis te gaan. Als student hoorde ik een toespraak van ds. W.L. Tukker. Hij vertelde: om het Woord ook maar enigszins recht te doen én om aan de geestelijke behoeften van de gemeente daarbij ook maar enigszins te kunnen voldoen, moeten we niet minder dan een vol uur uittrekken voor de preek. Maar tijden veranderen. Het moet kort zijn. De eredienst aan God, waarbij we de onderlinge band (de gemeenschap der heiligen) versterken en onze zielen geestelijk voeden, moet niet te lang duren... Of bent u wel eens de tijd vergeten omdat God binnentrad? Straks is er geen haast meer of tijdgebrek: eeuwig eredienst! Eindeloos Hem aanbidden en genieten!”

NA 2004

Tot zover de column van ds. Pieters. Nu ik toch een hersteld hervormde collega heb aangehaald: onlangs heb ik een ontmoeting gehad met drie collega's, één die een hervormde gemeente binnen de PKN zoals de onze dient, en twee uit de Hersteld Hervormde Kerk. U weet, de kerk die ontstond na de droevige kerkscheuring van 2004. Een kerkscheuring die in onze gemeente niet zo veel opschudding veroorzaakte als in sommige andere hervormde gemeenten, maar die ook ons zeker niet onopgemerkt voorbij ging.

Met de collega's aan beide kanten van de scheuring hebben we samen gebeden, uit Gods Woord gelezen en gepraat. Vooral gepraat over ons gezamenlijk verlangen, nl. dat we elkaar weer zullen vinden, over kerkmuren heen. Want zo hoort het niet te zijn in het lichaam van Christus, dat we gescheurd en gescheiden zijn. Ik hoop dat dat ook voor u en jou een gebedspunt is. Het is aan een buitenstaander al helemaal niet uit te leggen dat er zoveel verschillende kerken zijn. Persoonlijk is het mijn verlangen dat er op onze kansel eens een hersteld hervormde collega zal voorgaan, en dat ik op een hersteld hervormde preekstoel het Woord mag verkondigen. Wat zou dat een mooi teken van eenheid zijn. Zoals Jezus gebeden heeft tot Zijn Vader: ‘dat zij allen één zijn, zoals Wij één zijn.’ (Joh. 17)

Een hartelijke groet uit de pastorie, ook namens Berdien,
Uw ds. M. Krooneman

VAN DE KERKENRAAD

OVERLEDEN

Op dinsdag 14 juli overleed br. Mekke Tempel, laatst gewoond hebbend in zijn appartement in Zuidhorn. Hoewel hij kort daarvoor de leeftijd van 81 jaar bereikte, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht. Wat troost is dat hij bij leven ervan mocht getuigen te verlangen (zoals Paulus het zegt in Fil. 1) ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Op vrijdag 17 juli vond de rouwdienst plaats waarna we het lichaam van br. Tempel naar zijn laatste rustplaats begeleidden. Boven de rouwkaart prijkten de woorden van het bekende gezang Vaste rots van mijn behoud. We bidden om kracht en Gods nabijheid voor zijn kinderen en kleinkinderen, en boven alles dat ook zij hun vaste Rots in Hem mogen vinden.

ZIEKTE EN ZORG

Zr. Kooze de Boer (Noordhorn) is begonnen aan het laatste deel van de behandelingen: een serie van 20 bestralingen. Al met al heeft ze een lang en zwaar traject om door te maken.

Zr. Wina Fokkinga (Grijpskerk) is tweemaal opgenomen geweest in het ziekenhuis i.v.m. een niersteen. De niersteen is operatief verwijderd, het is nu afwachten of de problemen en pijn hiermee zijn opgelost.

Zr. Olga Top (Noordhorn) is geopereerd aan een liesbreuk. De operatie is geslaagd.

Zr. Janny Kruijer (Zuidhorn) is in het ziekenhuis opgenomen geweest i.v.m. een herseninfarct. Gelukkig is er, zoals het er nu naar uit ziet, geen blijvende schade. Na een poos in het Zonnehuis gerevalideerd te hebben hoopt ze begin september thuis te komen.

Br. Enno Kooi (Niezijl) is gestart met een traject van psychologische gesprekken bij stichting Eleos.

Onlangs kwam in een van de erediensten Psalm 86:3 (berijmd) voorbij. Wat een treffende woorden, juist wanneer je in pijnlijke, verdrietige of zorgvolle omstandigheden verkeert: *Wie U aanroept in de nood, vindt Uw gunst oneindig groot.* We bidden allen die te maken hebben met ziekte en zorg (ook degenen wier naam niet genoemd is) van harte toe dat ze mogen ervaren dat Gods gunst oneindig groot is, ook voor hen.

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

11 sept. dhr. R. Koopman, Oldehove

13 sept. mw. H.C. Renkema-Bakker, Grijpskerk

20 sept. dhr. J. Knol, Baflo

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

BINNENGEKOMEN

Het echtpaar Jan en Janny Korthuis (Groningen) hebben aangegeven zich te willen aansluiten bij onze gemeente. Ze komen vanuit de GKV te Hoogkerk. Inmiddels zijn zij in een eredienst al officieel welkom geheten. Wij bidden hen een goede tijd in ons midden toe onder de zegen van de HEERE.

CATECHESE

Op zondag 27 september hopen we in de morgendienst het winterseizoen te openen. Ook zal dan, zoals het er nu naar uitziet, het afscheid van de zondagschool plaatsvinden. I.v.m. corona kon dat aan het eind van het vorig winterseizoen niet plaatsvinden. En daarna beginnen de catechisaties weer! Het vorige seizoen eindigde door de coronacrisis wel heel abrupt, dus ben ik extra blij jullie, jongeren, weer te mogen ontmoeten. We maken eerst het boekje van afgelopen jaar af, waarna we met het vervolgdeel verder gaan. Ik zal zorgen dat jullie die krijgen, maar neem dus eerst nog het boekje (*Leer & Leef*) van vorig jaar mee.

De catechisaties zijn op dinsdagavond, te beginnen op 29 september. De andere data van dit kalenderjaar zijn: 6, 20 en 27 oktober; 10, 17 en 24 november; 1 en 8 december. De eerste groep begint om 18.30 en duurt tot 19.15-19.30. De tweede groep begint aansluitend om 19.30 uur. Hoe de indeling precies wordt hoor je nog nadat de aanmeldingen binnen zijn. Wil je komend seizoen catechese volgen, dan kun je je opgeven tot en met 19 september bij ds. Krooneman.

Tot ziens in De Wegwijzer!

BELIJDENISCATECHESE

Ook dit winterseizoen is er weer de mogelijkheid tot het volgen van belijdeniscatechisatie. God heeft al bij onze doop beloofd dat Hij onze Vader wil zijn, dat Hij onze zonden wil afwassen door het bloed van Zijn Zoon, dat Hij ons leven wil heiligen door Zijn Heilige Geest. Maar: deze belofte van God vraagt wel om een antwoord! Het antwoord van het geloof. Gods *beloven* roept om ons *geloven*. En dat geloof mogen we uitspreken, dat is: belijden! Als je goed bedenkt wat de HEERE ons allemaal geschonken heeft, dan wil je Hem daarvoor toch openlijk belijden en danken?

Belijdenis doen is dus niet iets van: dat hoort er gewoon bij. Ook niet: het kan wel zonder, ik kom toch in de kerk en doe toch mee? Nee, wij worden geroepen om belijdenis te doen. Want wat zegt het als wij géén belijdenis doen? Dat is óók een belijdenis, nl. dat God onze belijdenis blijkbaar niet waard is. En de tafel van de Heere blijft voor ons dan gesloten. De Heere Jezus zegt: 'Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.' (Mattheüs 10:32) Voelt u/jij zich geroepen?

Bovenstaande oproep geldt voor jongeren, die van de gewone catechese afkomen. De belijdeniscatechese is dan een afronding van jarenlang onderwijs in de gemeente, maar meer nog een nieuw begin in het leven met de Heere God. Tegelijk wil ik ook een oproep doen aan oudere doopleden van onze gemeente. Wat weerhoudt u om alsnog belijdenis af te leggen? De HEERE is ook uw, jouw belijdenis zo waard! Van jong & oud. U/jij kunt vrijblijvend contact opnemen met ds. Krooneman met vragen over het belijdenstraject.

BIJBELKRING

Dit seizoen willen we ons op de Bijbelkring opnieuw buigen over het Woord van onze God en dat samen bestuderen. In *De Wegwijzer* is ruimte om dit veilig en op afstand te doen, gelukkig. Op een van de laatste Bijbelkringavonden van vorig seizoen hebben we besloten te beginnen met het boekje *Uw dienaar luistert* over Samuel.

Ds. Krooneman heeft geïventariseerd hoeveel boekjes nodig waren, maar nog niet iedereen heeft zijn boekje bij hem opgehaald en betaald (€7). Wilt u dat alsnog doen?

De Bijbelkring vindt dit seizoen D.V. plaats op de volgende donderdagavonden: 1 en 22 oktober, 12 november, 3 december, 7 en 28 januari, 18 februari, 11 maart, 8 en 29 april.

Aanvang 20.00 uur. Welkom!

**'SPREK HEER, UW
DIENAAR LUISTERT'**



AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN NOORDHORN

Vanaf 1 juli zijn er weer meer dan 30 kerkgangers welkom in de erediensten. Wij vinden het fijn gemeentelieden en evt. gasten weer te ontmoeten onder het Woord. Gelukkig biedt ons kerkgebouw daarvoor behoorlijk ruimte, al is die ruimte niet onbeperkt. Daarom is het volgende van belang:

- Heeft u zich **nog niet aangemeld** en wilt u de diensten graag bezoeken, meld u dan aan door een mail te sturen naar eredienstnoordhorn@gmail.com Vermeld het aantal personen waarmee u de diensten hoopt te bezoeken. (Wanneer mailen niet lukt kan het telefonisch bij br. R. Koopman: 0594-591410.)
- De aangemelde kerkgangers zijn ingedeeld in vaste groepen. Niet alle groepen passen (met 1,5 m. afstand) gelijktijdig in de kerk. Daarom wordt er gerouleerd. Als uw groep naar de kerk mag en u komt niet, meldt u dan even af via het emailadres: eredienstnoordhorn@gmail.com
- Bent u geen lid van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen als gast? Ook dan bent u van harte welkom om u aan te melden op de hierboven aangegeven manier.

Wat betreft de diensten in Saaksum : daarvoor hoeft niet aangemeld te worden. Volgt u in de kerk de aanwijzingen van de kerkenraadsleden.

Alle maatregelen om vanwege corona alles in goede orde en veilig te laten verlopen, kunt u vinden in eerdere nummers van Kerkneis en op de website.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM

Aantal belijdende leden: 164

Aantal doopleden: 108

Mutaties van 2 juli tot 25 augustus:

Per 1 augustus is de fam. Kremer, Oldehove naar Belum (BRD) verhuisd.

Op 14 juli overleed br. Mekke Tempel, Zuidhorn.

Op 23 augustus werd gedoopt Foeke Job Rozema, Aduard.

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:

1 - 30 juli :	Collecten	€ 1007,50
	Giften	€ 235,—
1 - 30 aug. :	Collecten	€ 1121,50
	Giften	€ 260,—

Overgemaakt: GZB Noodhulp Libanon €250,—

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting speciale diaconiecollecte:

Project 10 27 : Opvangcentrum voor verslaafden. (collecte 6 sept.)

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico. Met alle gevolgen van dien: trauma's, verwaarlozing en mishandeling onder kinderen. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. Met hulp van de GZB zijn in het christelijk afkickcentrum Centro Shalom, in het zuiden van Mexico, honderden mannen afgekickt van hun verslaving. Zeker kregen ze een nieuwe kans.

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is binnengekomen:

Collecten/giften in juli € 2.770,35

Collecten/giften in augustus € 2.486,00

Via ouderling F. Wessels is driemaal een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Via diaken R. van den Akker is een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Via de heer L. Rodenhuis is een gift van € 50,00 ontvangen voor Kerkneis.

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt!

Jan Geertsema

Bankrekening kerkvoogdij: NL70 RABO 0375 8296 60 òf NL33 INGB 0000 8957 06

Overmaken collecten vergeten?

De opbrengst van de collecten waren in het begin van de coronatijd ongeveer gelijk aan normaal. Helaas de laatste maanden blijven de opbrengsten aan overgemaakt collectegeld voor de kerkvoogdij nogal wat achter. Mogelijk speelt ook de vakantie hierbij een rol. We horen het elke zondag bij de afkondigingen, maar het overmaken in de week die volgt wordt zo gemakkelijk vergeten. Is dat ook bij u het geval? U kunt het nog goedmaken!!

UIT DE GEMEENTE

HARTELIJK DANK

Langs deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw, graag iedereen bedanken voor het medeleven na mijn heupoperatie.

De kaartjes en de bezoeken hebben ons goed gedaan.

Kees den Besten

DANK

Wij willen u als gemeente danken voor het medeleven tijdens mijn ziek zijn; in welke vorm dan ook, een kaartje, een belletje, een bloemetje maar vooral ook de gebeden.

Hier hebben wij de gemeenschap der heiligen ervaren (als een lid lijdt, lijden alle leden mee).

Nogmaals dank daarvoor.

Wina en Roelf Fokkinga-Mollema

MEELEVEN

Tijdens mijn verblijf van 7 weken in de Nieuwe Wierde vanwege mentale en lichamelijke problemen, heb ik ontzettend veel meeleven vanuit de Gemeente van Noordhorn - Saaksum mogen ontvangen.

Vertroosting en bemoediging vanwege onnoemelijk veel kaarten, bezoeken (toen het weer mocht) en ook telefoontjes. Zelfs de laptop voor het kunnen luisteren naar de kerkdiensten werd door Eddy Meindersma geregeld. In alles een sterk gemeenschapsgevoel en zin!

Ook ontving ik kaarten en telefoontjes van buiten onze kerkelijke Gemeente vanuit de lande ! Erg gewaardeerd ! Ook na mijn thuiskomst alweer bezoek gehad. Zeer welkom, vooraf wel even contact met mij opnemen. Ik hoop dat de medicijnen welke ik moet gebruiken, tot zegen mogen zijn en blijven. Opnieuw las ik de kaart waar op de achterkant o.a. geschreven stond : Hij is een sterke toren, de rechtvaardige snelt daarheen (Psalm 61) Tegelijk las ik op de voorkant : Kom naar Mij, dan zal IK je rust geven.(Matth.)

11 : 28) Dat geldt voor mij , en hopelijk voor ons allemaal. Voor ons allen de enige troost !

Hartelijke groet,
Enno Kooi

HARTELIJK DANK

Rondom onze verjaardag kregen we veel felicitaties via WhatsApp, mail, kaartjes, en bezoeken. Ook via deze weg willen we nog graag iedereen van harte bedanken.

Allert en Anki Riepma

STARTWEEKEND 26 EN 27 SEPTEMBER



Op D.V. zaterdag 26 en zondag 27 september willen we als gemeente van Noordhorn en Saaksum een begin maken met ons kerkelijk seizoen. Deze keer anders dan andere jaren.

In de openingsdienst van zondagmorgen hoopt ds. M. Krooneman voor te gaan. In deze dienst willen we stilstaan bij het jaarthema van de HGJB: Goed om te horen! aan de hand van Samuel 3;1-10.

Met dit thema gaan we ook zaterdag aan de slag. We hebben een programma samengesteld dat rekening houdt met het coronavirus. De middag begint voor de kinderen en ouderen om 15.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. Alle activiteiten zijn buiten. Alleen bij droog weer gaat het door. We zouden het fijn vinden u deze middag te ontmoeten.

Op pagina 12 van deze Kerkneis is een strookje waarmee je je kunt opgeven.

Het antwoordstrookje kunt u inleveren achter in de kerk in de melkbus of bellen naar Cocky den Besten tel. 06 42720966.

JEUGDCLUB 13 – 17 JAAR

Lijkt het je ook leuk om de komende winterperiode te komen op jeugdclub?

Samen praten over God, de bijbel lezen en natuurlijk als afsluiting een spel of puzzel.

We willen jullie uitnodigen op maandag 28 september 2020. We kunnen dan met elkaar overleggen wat de beste avond is om daarna één keer in de 3 weken bij elkaar te komen.

Welkom maandagavond 28 september om 19.15 uur in de Wegwijzer.

Namens de jeugdraad,
Rinus van den Akker

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Op D.V. zondag 4 oktober willen we weer gaan starten met de zondagsschool. We vinden het belangrijk dat het zondagsschoolwerk door kan gaan en met inachtneming van de regels voor corona is dat ook mogelijk.

We zullen starten met 2 groepjes. Ongeveer 7 kinderen komen in de onderbouwgroep en 6 kinderen gaan naar de bovenbouw.

Petra is gestopt als juf en heeft het stokje overgedragen aan Gea Zuidema. We zijn dankbaar en blij dat zij wil meehelpen bij de zondagsschool.

We hopen op een gezegende, maar ook gezellige tijd met de kinderen en zien uit naar jullie komst.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud en wil je ook graag naar de zondagsschool, dan ben je van harte welkom!

De zondagsschool begint om 11.00 uur en is tot 12.00 uur in de Wegwijzer.

Groeten van de juffen Tjaarda, Jacobine, Marte, Gea en Hennie

SCHATZOEKERSDAGEN 2020

In de vorige Kerkneis hebben we een oproep gedaan om te komen helpen tijdens de Schatzoekersdagen. Er hebben zich al verschillende mensen aangemeld. Hier zijn we erg blij mee. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u/jij ook meehelpen, dat kan nog steeds!



Ter afsluiting van de Schatzoekersdagen willen we de kinderen trakteren op pannenkoeken!

We zoeken dan ook pannenkoeken-baksters en bakkers!

Help je mee om er een pannenkoekenfeest van te maken?

Je kunt je opgeven bij Corina Bos

(06-42507772), cgrashuis@hotmail.com

Het Schatzoekersteam



EEN VREEMD GEVOEL

Een vreemd gevoel overheerste mij de afgelopen dagen. Voorgaande jaren al volop bezig met onze jaarlijkse rommelmarkt die wij de 12^e september zouden houden.

En nu een bepaalde stilte, die mij doet beseffen dat niet alles normaal is, zoals wij wel eens denken.

Geen 34^e editie van de rommelmarkt.

Geen tent opzetten met elkaar.

Geen spullen uitstallen in de tent.

Geen gesputter en (gezellig) gemor.

Geen gezamenlijke gezellige rommelmarktweek.

Geen boekenmarkt.

Geen gebakken cake, enzovoort.

Geen € 10.000

Maar wat dan wel:

Wel een rommelmarkt op de 11^e september 2021 ?

Wel hopen en bidden dat we het coronavirus met z'n allen onder de knie krijgen.

Wel Gods zegen vragen voor de toekomst.

Misschien wel een gift geven, voor inkomsten die we missen dit jaar.

Wel de saamhorigheid van onze gemeente, die er altijd was ook tijdens de betreffende week.

Ik hoop dat wij met Gods onmisbare zegen mogen toeleven naar de 11^e september van 2021.

Met een hartelijke groet,

Klaas Tempel

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,
engelen noch machten noch krachten,
heden noch toekomst, hoogte noch diepte,
of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus,
onze Heer.

Romeinen 8:38-39

INGEKOMEN BERICHTEN

THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN (TVG)

In het komend seizoen gaat er weer een cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) van start. Het is een cursus waar je meer leert van de Bijbel, de theologie, en bovenal meer zicht krijgt op Wie de Heere is! In een reeks donderdagavonden (vanaf 17 september) in Onstwedde worden vakken behandeld als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, zending en evangelisatie, enzovoort. Voor meer informatie: <https://www.tvg-onstwedde.nl/> of neem contact op met ds. Krooneman, die dit jaar ook een van de docenten is.

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

OPPAS TIJDENS DE OCHTEND EREDIENSTEN

Mocht de oppasser niet kunnen, dan kan er natuurlijk altijd onderling geruild worden.

De crèche is uiteraard alleen bedoeld voor kinderen van de gezinnen die aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan !!

OPPAS 1

OPPAS 2

JEUGDOPPAS

6 sept.	M. v.d. Brug	06-11494715	N. Noorman	548350	Jorik
13 sept.	M. Rozema	050-4031843	K. Rietema	06-29505576	Mariëlle
20 sept.	L. Frankenhuis	06-21278626	C. Bos	750885	Enzo
27 sept.	G. v. Gosliga	050-4032038	M. v.d. Brug	06-11494715	Lydian
4 okt.	K. Rietema	06-29505576	M. Meijndert	507468	Frances

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER 2020

(Deze vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders aangegeven)

zaterdag	26 sept.	15.00 uur	Startweekend
zondag	27 sept.	09.30 uur	Openingsdienst winterwerk in de kerk van Noordhorn
maandag	28 sept.	19.15 uur	Jeugdclub 13-17 jaar
dinsdag	29 sept.	18.30 uur 19.30 uur	Catechese Catechese
woensdag	30 sept.	09.30 uur	Ochtendvrouwenkring (Hfdst. 10 uit "Gefeliciteerd")
donderdag	1 okt.	20.00 uur	Bijbelkring
zondag	4 okt.	11.00 uur 20.30 uur	Start zondagsschool Gebedskring in de kerk na de avonddienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het **oktober-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 26 september 2020, uiterlijk 18.00 uur.** U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

OPGAVE-STROOK GEMEENTEDAG ZATERDAG 26 SEPTEMBER

Naam:

Adres:

Doe deze strook in de melkbus achter in de kerk.
Of geef je op bij Cocky den Besten, telefoon 06 42720966

Saaksum

KERKDIENTEN SAAKSUM

6 sept.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman
13 sept.	09.30 uur	Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
20 sept.	09.30 uur	Ds. Th.W.H. van der Heijden (Dirksland)
27 sept.	09.30 uur	Dhr. J.D. Scherphof (Elburg)
4 okt.	09.30 uur	Ds. M. Krooneman

Voor de diensten in Saaksum hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. Volgt u in de kerk de aanwijzingen van de kerkenraadsleden om alles in goede orde en veilig te laten verlopen.

BESTEMMING COLLECTEN

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.

Onderstaande speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten.

6 sept.	Diaconiecollecte voor Project 10 27: Opvangcentrum voor verslaafden - Mexico
27 sept.	Extra collecte voor de predikantsplaats

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

2 september mw. G. van Dijk-Homan, Ezinge

7 september mw. M.J. Burgler-Huizinga, Saaksum

20 september dhr. S. Drijfhout, Feerwerd

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN VAN DE DIACONIE

Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum:

1 - 30 juli : Collecten € 1007,50

Giften € 235,—

1 - 30 aug. : Collecten € 1121,50

Giften € 260,—

Overgemaakt: GZB Noodhulp Libanon €250,—

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is binnengekomen:

Collecten/giften in juli € 2.770,35

Collecten/giften in augustus € 2.486,00

Via ouderling F. Wessels is driemaal een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Via diaken R. van den Akker is een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.

Via de heer L. Rodenhuis is een gift van € 50,00 ontvangen voor Kerkneis.

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! Jan Geertsema

Bankrekening kerkvoogdij: NL70 RABO 0375 8296 60 òf NL33 INGB 0000 8957 06

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2020

dinsdag	1 september	Exodus 30:11-16	Inkomens-onafhankelijke belasting
woensdag	2 september	Exodus 30:17-21	Wasvoorschrift
donderdag	3 september	Exodus 30:22-38	Geurig
vrijdag	4 september	Matteüs 17:24-27	Belastingformule
zaterdag	5 september	Matteüs 18:1-9	Groot en klein
zondag	6 september	Matteüs 18:10-20	Zoeken en redden
maandag	7 september	Matteüs 18:21-35	Vergeef van harte, niet uit berekening
dinsdag	8 september	Matteüs 19:1-9	Trouw
woensdag	9 september	Matteüs 19:10-15	Kinderlijk eenvoudig?
donderdag	10 september	Matteüs 19:16-22	Wil jij volmaakt zijn?
vrijdag	11 september	Matteüs 19:23-30	Durf rijk te worden
zaterdag	12 september	Exodus 31:1-18	Creativiteit
zondag	13 september	Exodus 32:1-14	Gaan voor goud ...
maandag	14 september	Exodus 32:15-35	Vernietigend
dinsdag	15 september	Exodus 33:1-11	De HEER trekt zich terug
woensdag	16 september	Exodus 33:12-23	God laat zich zien
donderdag	17 september	Exodus 34:1-18	Kopie
vrijdag	18 september	Exodus 34:19-35	Verbondsregels
zaterdag	19 september	Psalm 145	Loflied
zondag	20 september	Daniël 1:1-21	Gezond gedrag
maandag	21 september	Daniël 2:1-12	Wie helpt de koning uit de droom?
dinsdag	22 september	Daniël 2:13-23	Droom-oplossing
woensdag	23 september	Daniël 2:24-35	Tekst ...
donderdag	24 september	Daniël 2:36-49	... en uitleg
vrijdag	25 september	Daniël 3:1-12	Uitkomen voor je geloof
zaterdag	26 september	Daniël 3:13-23	Laaiende woede
zondag	27 september	Daniël 3:24-30	Wie gaat voor jou door het vuur?
maandag	28 september	Daniël 3:31-4:14	Droomleven ...
dinsdag	29 september	Daniël 4:15-24	... wordt nachtmerrie
woensdag	30 september	Daniël 4:25-34	Bij de beesten af



Jeugdneis

September 2020

Hallo allemaal,

De vakantie zit er op en je bent vast alweer naar school geweest. Dat was vast best spannend! Misschien ben je op vakantie geweest, maar wij hadden even een tentje in de achtertuin staan. En op een nacht liep ik door de tuin naar de tent. Best donker en ik keek naar de hemel en wat zag ik veel sterren. En hoe donkerder het is hoe meer en beter je de sterren kunt zien. Wat prachtig is dat! Wat zou Abram gedacht hebben, toen de Heere in een visioen, tegen hem zei hoe groot zijn nageslacht zou zijn. Tel de sterren, als je ze kunt tellen, Abram! (Genesis 15). Pffff. Ze zijn niet te tellen! Heb jij het al eens geprobeerd? Wat een belofte deed de Heere hè! Abram hoefde niet bang te zijn, de Heere zei: "Ik ben voor u een schild!" En Abram geloofde in de Heere! En wij? We mogen ook weten dat wat de Heere belooft en zegt de Heere dat ook doet! Zowel aan Abram maar ook aan ons. Ook als het 's morgens weer vroeger donker wordt en de herfst weer voor de deur staat, als je bang of verdrietig bent. Fijne gedachte toch om zo het nieuwe schooljaar weer in te gaan! Ik Ben met je.



Hieronder staan woorden uit Genesis 15. Zet ze op de juiste plaats in de puzzel. En zet vervolgens de letters die op de grijze vlakjes staan op de juiste plek in de oplossingsbalk eronder.

Mail dit door naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com

Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon. Succes.
Hartelijke groet, Alexandra.

15 Woorden uit Genesis 15

- talrijk
- Abram
- hemel
- sterren
- nageslacht
- belofte
- gerechtigheid
- erfgenaam
- visioen
- schild
- loon
- Damascus
- lichaam
- kijk
- geloof

Oplossing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Liedtekst

Abram, ga eens mee naar buiten,
zie je al die sterren staan?
Toe, probeer ze eens te tellen
Abram zegt: Dat zal niet gaan.
God zegt: Veel meer dan die sterren
wordt uw volk; een groot getal.
Ook de Heere Jezus komt dan;
't Kindeke in Bethlehems stal.



Oplossing puzzels Jeugdneis:

Juni 2020: Heb uw naaste lief als uzelf / Juli/Augustus 2020: Hij draagt ons