

KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente
Noordhorn - Saaksum

November 2018

40^e Jaargang, nr. 11

NOORDHORN

SAAKSUM

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Predikant Noordhorn/ Saaksum: vacant

Consulent: ds. C. Hoek, St. Hubertusholt 16, 9781 KB Bedum
Telefoon: 050-5532514 Email: dominee@hervormdbedum.nl

Pastoraat en Catechese: ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude, Telefoon: 0511-42 13 88

NOORDHORN

Scriba (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com

Kerkelijk Bureau: dhr. L. Rodenhuis, Borgweg 41, 9804 RW Noordhorn
* Ledenadministratie: Telefoon: 0594-50 60 77
Email: L.Rodenhuis@kpnplanet.nl

Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

Diaconie:

* Secretaris: diaken H.M. Bos, Aalsumerweg 8, 9883 TA Oldehove
(ook voor kerkradio/CD's) Telefoon: 06-13387436

* Penningmeester: diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14

* Autodienst / Bloemendienst: diaken K. Tempel, Telefoon: 0594-50 51 08
* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM

Kerkenraad: ouderling F. Wessels, Englumstr. 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie: diaken K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08 Email: ktempel@ziggo.nl

* Banknummer kerk: NL47 RABO 03182 08679

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

* Contactpersoon: dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com

* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

Website: www.hervormdnoordhorn.nl

Kerkdienst via internet: kerkdienstgemist.nl (zowel 'live' als achteraf te beluisteren)

Redactie-adres 'Kerkneis': fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

MEDITATIE

'En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.'
'En de twaalf poorten waren twaalf paarden: iedere poort afzonderlijk was uit één parel, en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.'
Openbaring 21: 10,11 en 21

PAARLEN POORTEN EN GOUDEN STRATEN

Als predikant maak je soms dingen mee waarvan je weet dat je ze nooit meer zal vergeten. Eén zo'n moment speelde zich af bij een begrafenis. We hadden zojuist een oude moeder en oma begraven. Kinderen en kleinkinderen stonden rond het geopende graf. De kist was gedaald en de mensen liepen nog één keer langs om afscheid te nemen. De naaste familie bleef staan om daarna als laatste van deze plaats te gaan.

Daar stond ook een meisje van een jaar of vijf. Toen de meeste mensen naar de uitgang van de begraafplaats liepen en ook de naaste familie zich los maakte van het graf, aarzelde het meisje. Ze stond bij het graf. Ze had een boekje bij zich. Het was een kinderbijbeltje. Ik ging bij haar staan en ik zag hoe ze aan het zoeken was. Op de laatste bladzijde vond ze wat ze zocht; een mooie tekening van het nieuwe Jeruzalem; de stad met de paarlen poorten en de gouden straten. 'Kijk', zei ze, 'daar woont oma nu'. Ze keek het graf in. Daarna keek ze weer in haar kinderbijbel. 'Ja', zei ik. Oma hield veel van de Here Jezus. Nu mag oma bij de Here Jezus zijn in die mooie stad; het nieuwe Jeruzalem.'

We liepen samen met de naaste familie de begraafplaats af.

Warme hoop leefde in onze harten.

Ds. C. Hoek.



NAJAARSLAAN

(Jacqueline E. van der Waals)

Ik keek in de gouden heerlijkheid
van een najaarslaan,
het was of ik de goudene deuren wijd
zag openstaan,
het werd mij, toen ik binnen ging,
of ik door gouden gewelven liep:
ik aarzelde even, ik ademde diep,
diep van verwondering.
Ik voelde mij eerst als een kindje, dat stout
doet wat verboden is;
ik sprak: "Zijn voor mij die gewelven
gebouwd?
ben ik zoo rijk, dat van louter goud
de gang mijner woning is?"
Toen sprak ik: "Deze gouden grot
is immers geen menschenpaleis."
Ik sprak: "Het is een betooverd slot,
dat lang op sprookjeswijs
geslapen heeft en stil gewacht,
op één, die de poorten ontdekken zou,
de doode gewelven wekken zou
van 't huis, dat ieder menschenhuis
te boven gaat in pracht."

Ik sprak: "Hoe ben ik zoo rijk, zoo rijk!
Hoe ben ik zoo rijk, mijn God!
Welke aardsche woning is gelijk
aan dit, mijn sprookjesslot?"
Trotsche, of ik een prinsesje waar,
ging ik door 't goud;
aan beiden zijden stond daar,
schraged de gangen, hoog en zwaar,
de zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan 't einde van mijn pad
een kleine ronde poort,
als blauw saffier in goud gevat,
en haastig, vol verlangen trad
ik door de gangen voort.
Ik sprak: "Als bij mijn aankomst wijd
die poorten openstaan,
in welk een groote heerlijkheid
zal ik dan binnegaan,
indien van goud de gangen zijn,
hoe groot moet mijn verlangen zijn,
de zalen in te gaan!"

KERKDIENTEN NOORDHORN

4 nov.	09.30 uur	Ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld)
	19.00 uur	Ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
7 nov.	19.30 uur	Ds. A. van Herk (Hasselt), Dankdag voor gewas en arbeid, inleveren voor voedselbank vanaf 19.00 uur
11 nov.	09.30 uur	Evang. J. de Vries (Urk)
	19.00 uur	Ds. C. Hoek (Bedum-Onderdendam)
18 nov.	09.30 uur	Prop. F. Pierik ('t Harde), Voorbereiding Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
25 nov.	09.30 uur	Ds. H.J.T. Lubbers (Ijsselmuiden), Bediening Heilig Avondmaal
	19.00 uur	Ds. W.J. Bakker (Noordscheschut), Dankzegging Heilig Avondmaal
2 dec.	09.30 uur	Ds. M. Goudriaan (Ede), Koffiedrinken na de kerkdienst
	19.00 uur	Ds. J. Hoekman (Urk)

BESTEMMING COLLECTEN

Iedere zondag vinden er 2 collecten plaats tijdens de dienst voor achtereenvolgens de diaconie en de kerkvoogdij, gevolgd door een collecte voor de kerkvoogdij bij de uitgang.

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

4 nov.	Diaconiecollecte: GZB najaarszendingscollecte voor Azië
7 nov.	Dankdag: Alleen collecte voor de kerkvoogdij
25 nov.	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

VAN DE KERKENRAAD

MEDELEVEN

Douwina de Groot is samen met haar zus Anneke en zwager Henk betrokken geraakt bij een zeer ernstig auto ongeluk. Een jonge man van 22 jaar is op hun weghelpt gekomen en frontaal op hun auto gebotst en hierbij om het leven gekomen.

Douwina is met zeer ernstige verwondingen op de IC terecht gekomen en is ondertussen geopereerd aan haar bovenarm. Haar zus Anneke heeft haar pols en onderarm gebroken en is hier ook aan geopereerd en is ondertussen weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Haar zwager heeft nog last van verschillende kneuzingen. Inmiddels ligt Douwina op de verpleegafdeling van het UMCG en heeft nog veel pijn aan de kneuzingen en de 7 gebroken ribben. We hopen en bidden dat ze kracht mag krijgen om hier doorheen te komen.

Jan Bert en Alexandra van Dijken hebben te horen gekregen dat hun zoontje Jurje diabetes type 1 heeft. Dit is een hele schrik en er komt ineens heel veel op hun af als gezin. Vanaf nu moeten ze dag in dag uit rekening houden met Jurje wat betreft voeding en medicatie in de vorm van injecties. We bidden dat de Heere jullie als gezin nabij wil zijn.

Bernard Noorman is donderdag 25 oktober aan zijn knie geopereerd. Enige tijd geleden heeft hij zijn kruisband gescheurd en is nu hieraan geopereerd. We hopen dat ook op langere termijn deze operatie succesvol mag zijn geweest en wensen je van harte beterschap.

Niek de Boer kreeg een tijdje geleden te horen dat er vlekken te zien waren op een long. De artsen vreesden dat dit ernstige gevolgen zou hebben, maar dit kreeg ineens een andere wending. Tijdens de voorbereiding van de operatie bleek dat de vlekken verdwenen waren. Dit was voor hem en zijn ouders een wonder. We zijn de Heere hier dankbaar voor en willen hem de lof en de eer geven.

Ook willen we in dit rubriekje noemen br. H. Smit. die lange tijd de kerkdiensten niet kon bijwonen vanwege vervelende rugklachten en het aanbrengen van een pacemaker. Het gaat nu, ondanks zijn hoge leeftijd, weer aardig goed met hem en hij bezoekt op zondag weer de morgendienst.

We wensen alle ouderen, zieken en rouwdragenden Gods onmisbare zegen toe.

Al enige tijd hebben we Willem Wierenga, zoon van Egbert en Margareth en Kees Kleefman, zoon van Jan en Hennie in de kerk gemist. Dat klopt ook wel, want deze beide jongens verblijven vanaf 30 augustus een ieder op een agrarisch bedrijf in Schotland om daar stage te lopen. Leerzaam en een heel avontuur. Op 6 november hopen zij weer onder ons te mogen verkeren en bij hun ouders. Het ga jullie, ook bij de voortgaande studie, onder de zegen van de Heere voorspoedig.

EMMA

In het gezin van Klaas Anne en Wendy van Gosliga mocht op 30 september een dochter geboren worden. Een rijk wonder dat alles voorspoedig mocht verlopen. Dat is nooit vanzelfsprekend. Hiermee van harte gefeliciteerd

OVERLEDEN

Op donderdag 4 oktober is door de Heere uit dit leven weggenomen ons oudste gemeentelid zr. Siementje de Haan-Haaima op de leeftijd van 99 jaar. Sinds haar huwelijk met Johannes de Haan heeft ze altijd in Noordhorn gewoond en is lid geweest van onze gemeente. Ze was altijd een betrokken en meelevend gemeentelid. De laatste jaren verbleef zij op de verpleegafdeling van het Zonnehuis omdat thuis wonen te zwaar werd. De begrafenis heeft plaats gevonden op maandag 8 oktober vanuit de Hervormde Kerk van Noordhorn. De begrafenis werd geleid door ds. K.H. Bogerd. Vanuit Psalm 23 werd de familie en ook de vele aanwezigen troost en bemoediging aangeboden. We bidden de kinderen en verdere familie de kracht en bijstand van de Heere toe. In het bijzonder voor Coby en haar broer Gert die samen in het ouderlijk huis wonen aan de Rijksstraatweg te Noordhorn en voor wie het gemis extra gevoeld zal worden. We wensen jullie als gezin Gods onmisbare zegen toe, ook voor de toekomst.

HUWELIJKSJUBILEUM

Br. en zr. v/d Akker-Douma, hopen DV zaterdag 3 november hun 40 jarig huwelijksjubileum te gedenken. Dit is iets om dankbaar voor te zijn, dat je dat samen mag beleven met je kinderen en kleinkinderen. We wensen jullie een gezegende dag toe met ieder die jullie lief en dierbaar zijn. Ook voor de toekomst wensen we jullie Gods zegen.

Br. en zr. Kleefman-Benschop zijn DV maandag 19 november 25 jaar getrouwd. Jullie hebben 25 jaar samen lief en leed gedeeld. We wensen jullie een fijne en gezegende dag toe met jullie kinderen. Blijf het van de Heere verwachten, die hemel en aarde geschapen heeft. We wensen jullie Gods zegen toe voor de jaren die nog komen.

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

6 nov.	Dhr. A. Solle
11 nov.	Dhr. E. Kiekebeld
13 nov.	Mw. A. Dijkstra-Steegstra
23 nov.	Dhr. L. Rodenhuis

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

BEROEPINGSWERK

Uit heel veel reacties vanuit onze gemeente van Noordhorn en Saaksum blijkt iets van de vreugde, en dankbaarheid, dat binnenkort de periode van "vacant zijn" ten einde komt.

Vrijdagmiddag 26 oktober heeft Prop. M. Krooneman onze kerkenraad en beroepingscommissie telefonisch meegedeeld, dat hij het beroep dat onze gemeente op hem uitbracht, aanneemt. In de officiële aannemingsbrief schrijft hij mede namens zijn vrouw: in dit beroep

"... hebben wij een bevestiging mogen zien van de roepstem van de HEERE waarmee Hij mij heeft geroepen tot Zijn dienst. De achterliggende weken mochten we steeds duidelijker Gods stem horen in het beroep naar Noordhorn-Saaksum."

De kerkenraad zal nu samen met Prop. Krooneman afspraken maken over het te volgen tijdpad. We danken God, en vragen Hem om Zijn zegen voor de toekomst van onze gemeente en het gezin Krooneman.

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE DIACONIE

7 oktober	€ 148,80	
14 oktober	€ 263,55	Werelddiaconaat project 1027 in Indonesië
21 oktober	€ 123,75	
28 oktober	<u>€ 115,05</u>	
Totaal	€ 651,25	

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:

Op zondag 4 november is de diaconiecollecte de najaarscollecte van de GZB, die is bestemd voor predikanten en kerkelijk werkers in Azië. De kerk groeit hier. Zoals op de Filipijnen, een land met meer dan 7.000 eilanden en een prachtige natuur. Maar ook een land waar regelmatig natuurrampen plaatsvinden, zoals aardbevingen, tyfoons en vulkaanuitbarstingen. Het grootste deel van de bevolking is rooms-katholiek, maar dat is vaak alleen in naam. Samen met de ABCCOP – een alliantie van bijbelgetrouwe christelijke gemeenten – steunt de GZB initiatieven om nieuwe gemeenten te stichten. In één jaar tijd zijn er maar liefst 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Het werk wordt gezegend! Met zo'n grote toename van kerken groeit ook de vraag naar predikanten en kerkelijk werkers.

Voedselbank:

Op woensdag 7 november (DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID) houdt de diaconie van Noordhorn en Saaksum een inzameling voor de voedselbank. **Vanaf 19.00 uur** kunt u de producten inleveren bij de Wegwijzer. De inzameling in Saaksum is op zondag 11 november. Deze keer is het wensenlijstje van de Voedselbank:

- Koffie
- Koffiemelk
- Thee
- Ontbijtkoek
- Ook andere producten zijn van harte welkom

Laten wij ook aan deze groep mensen gehoor geven, die minder te besteden hebben.

Namens de voedselbank hartelijk dank,
K. Tempel

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ

7 oktober	€ 401,05
14 oktober	€ 270,55
21 oktober	€ 293,24
28 oktober	<u>€ 419,60</u>
Totaal	€ 1.384,44

Onderstaande giften zijn vorige maand abusievelijk niet gemeld:

Via dhr. L. Rodenhuis is een gift van € 50,00 ontvangen voor de rommelmarkt.

Via dhr. L. Rodenhuis is een gift van € 50,00 ontvangen voor Kerkneis.

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

Dankdagcollecte:

Naast de dankzegging voor gewas en arbeid hebben we als gemeente dit jaar ook alle reden om dankbaar te zijn nu we op korte termijn weer de komst van een eigen predikant tegemoet mogen zien.

De dankdagcollecte in onze gemeente is bestemd voor de kerkvoogdij. Het is een extra opbrengst om onze kerkelijke huishouding draaiende te houden. Met onze inkomsten lopen we nog steeds wat achter ten aanzien van de begroting, terwijl ons dit jaar nog extra uitgaven staan te wachten.

Wij willen de dankdagcollecte op 7 november a.s. dan ook van harte bij u aanbevelen.

College van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE

DANKBETUIGING

“Hij heeft ons, in Zijn Zoon alles geschonken.”

En toen werd het stil; maar ik ben niet alleen. Ik weet me gedragen door de Heere God. Hij is bij mij, door middel van de vele kaarten met de vele mooie lieve bemoedigende woorden.

Hartelijk dank daarvoor !!

Ik weet mijn geliefde Ritske bij de Vader.

Ik moet hier alleen verder, met Hem !

En nu is het stil.

Dini Zijlstra-Steenbergen



KREA-MIDDAG OP DONDERDAG 22 NOVEMBER, HALF 2



Op donderdag 11 oktober hadden we weer onze eerste krea-middag van het nieuwe seizoen.

Bij het plannen van deze datum in het voorjaar (toen we de laatste krea-middag vóór de vakantie aflasten vanwege de warmte) konden we niet vermoeden dat we half oktober nog steeds zulk prachtig weer hadden.

We hebben de stoelen buitengezet en hebben vóór de Wegwijzer zitten haken, heel gezellig!



Op de kreamiddag van 22 november a.s. hopen iets te gaan maken m.b.t. het komende seizoen (herfst / Kerstmis). Diny Hofman zal deze middag voorbereiden. Degenen die liever willen breien of haken zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Tot **donderdag 22 november, om half 2** in de Wegwijzer.

Eja Tempel en Maria van Waarde

ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE



SING IN OP 16 NOVEMBER

De Evangelisatiecommissie nodigt u en jullie weer uit voor een te houden ZANGAVOND, ook wel een Sing In genoemd, op DV **vrijdagavond 16 november 2018** in de Hervormde Kerk van Noordhorn. We willen God eren door Zang, Muziek en Declamatie.

We beginnen om **half acht** en het duurt ongeveer een uur.

Neem gerust je burens, vriendjes en/of vriendinnetjes mee. We willen er een prachtige avond van maken. Noteer het alvast in je/uw agenda!

Graag tot dan!

Met een hartelijke groet,
Having Kruiger

GZB DAGBOEK EEN HANDVOL KOREN 2019

Een dagelijks moment van bezinning, voor jong en oud

Dit Bijbels dagboek is een uitgave ten behoeve van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Elke dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren.

Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema.

Heeft u interesse voor deze fraaie uitgave?

De prijs is dezelfde gebleven als in voorgaande jaren. Voor slechts **€ 10,90** bent u eigenaar van dit waardevolle dagboekje en ... u levert door de aanschaf tevens een bijdrage aan het zendingswerk. **Van elk verkocht boekje gaat 7 euro naar het zendingswerk!**

U kunt bestellen via de intekenlijst die te vinden is in de hal van de kerk (zowel in Noordhorn als Saaksum) of telefonisch bij mevr. Wil Schaap (telefoonnummer (0594)-502276).

Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie, Wil Schaap

VERSLAG WANDELPUZZELTOCHT, 26 OKTOBER 2018

Als vanouds was het weer een geweldige happening. Deze keer zaten we bij de Drentsche Aa in de buurt van Schipborg. Daar werden we ontvangen met een kop koffie, fris ed.. We waren allemaal direct al goed gemutst, mede omdat we die dag hoorden dat proponent M. Krooneman het beroep heeft aangenomen.

Het weer was gelukkig na een regenachtige dag opgeknapt. De maan scheen soms door de bomen nu het heerlijke avondje was gekomen. De commissie en een paar actieve gemeenteleden hadden weer een voortreffelijk mooie route uitgezet. En daarbij passende opdrachten bedacht.

Rond half 8 vertrok de eerste groep. We kregen per groep natuurlijk weer een route beschrijving mee, altijd verrassend, voorzien van (strik) vragen. Ook kregen we een ei mee die nadien weer heel moest worden ingeleverd. Zo gingen we op pad met o.a. de opdracht een eikenblad, eikel, dennennaalden, dennenappel, hulstblad en een schelp te verzamelen. Dit was redelijk te doen, alleen een schelp heeft niet elke groep kunnen vinden.



Wat kun je tijdens zo'n wandeling toch een plezier hebben met elkaar. Vooral als je een schreeuwende zwerver tegen komt in het bos en verschillende postende gemeenteleden, van jong tot oud. Wat is het elke keer toch weer prachtig dat er zoveel mensen meedoen.



Na de wandeling werd iedere deelnemer een kom snert en roggebrood met spek aangeboden. Dit gaat er natuurlijk altijd in na zo'n intensieve wandeling. Zeker wanneer onze hersens ook nog eens werden vermoeid door het beantwoorden van de vragen die op de lijst stonden. Natuurlijk hadden de wandelgroepen weer een toepasselijk lied bedacht, wat na iedere prijsuitreiking luidkeels werd gezongen.

De winnende groep kreeg tot onze grote verrassing een wisselbeker en iedereen van deze groep een medaille.

We mogen weer terug zien op een zeer geslaagde avond en zijn daar de mensen die dit hebben voorbereid dankbaar voor !! De Heere God siert onze gemeente met prachtige gaven. Hem zij alle eer !!!!!!!!!!!!!!!

Eén van de medailledragers.

INGEKOMEN BERICHTEN

MIRAKELS EIGENWIJS CONCERT

Jong en oud samen dat kan!

Het *Gereformeerd Seniorenkoor* te Zuidhorn geeft samen met jongeren op **zaterdag 3 november** een uitvoering in de Gastkerk aan De Gast te Zuidhorn.

Op dat concert zullen de *kinderkoren Mirakel uit Zuidhorn en Eigenwijs uit Assen* een eigen geluid laten horen. Een jong geluid. Het seniorenkoor brengt met een doorleefd geluid een achttal liederen. Binnen dit koor is er een *mannenensemble*, dat eveneens een lied uitvoert. De dirigente van het seniorenkoor Aly Mosselaar geeft eveneens leiding aan een *gemengd dubbelkwartet*, dat met het zingen van muziekstukken het concert nog meer kleur geeft. En dat is nog niet alles. De *tenor* Barend Wiltjer zal met zijn hoge stemgeluid de kerkzaal weten te vullen. Het geluid van *twee dwarsfluiten* zal een aantal liederen klankvol begeleiden. Zij worden bespeeld door Matthea Esink en Marijke Glas. Marnix Onrust begeleidt de koren op het orgel en Naval Fatalieva op de piano.

Het is een mirakel, dat senioren nog zo zingen op hun zo eigen wijze. Kom toch naar deze zangavond en zing met de koren samen ook enkele liederen.

Mis 3 november 2018 niet.

De Gastkerk, de Gast 58a, Zuidhorn is open om 19.15 uur. Het concert begint om 19.45 uur. Toegangskaart aan de kerk (achteringang) € 6,50, in de voorverkoop € 5,00 en voor kinderen onder de 12 jaar € 2,50.

Verkoop mevr. C. Schep tel. 050-4031005.

LUSTRUMCONCERT



Vanwege haar 55 bestaan geeft het Christelijk mannenkoor "Laudate Dominum" o.l.v. Robert Koolstra op **zaterdag 10 november** aanstaande een concert in de Gastkerk aan de Gast 58a in Zuidhorn.

Als gasten hebben zij Tymen Jan Bronda (orgel), Tom Vink (trompet) en Joske van der Hoeven (sopraan) uitgenodigd om naast het optreden van het mannenkoor ook enkele

werken samen uit te voeren. Onder andere werken uit *The Messiah* van Händel, Fauré, Bach en *Negrospirituals* staan op het programma. De algehele leiding is in handen van de dirigent van het mannenkoor.

Dit is "de" gelegenheid om in uw eigen regio, voor weinig geld, van een mooi concert te genieten. Het belooft een programma te worden dat u niet mag missen.

Het concert begint om **20.00 uur**. Een kaart hiervoor kost € 7,50 in de voorverkoop en aan de deur € 10,-- Dit is inclusief een kopje koffie. Voor reservering en informatie kunt u contact opnemen met Mail: d.stuitje@gmail.com of tel.0594-503146, of in de voorverkoop bij Delicatessenzaak 't Kappertje, Hoofdstraat 29b Zuidhorn. Dit kan uiteraard ook bij één van de leden. (ongetwijfeld kent u wel iemand)

Namens de voorbereidingscommissie,

Bert Jansma

TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN

Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op **woensdag 14 november 2018 om 20.00 uur** weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn. De spreker van deze avond is ds. H. de Jong uit Drachten. Het onderwerp is "Als de kinderen andere wegen gaan." Iedereen is van harte welkom.

H.J. Feitsma (secretaris), tel. 0594-502226, feitsma4444@gmail.com

UITNODIGING REGIONALE BIJEENKOMST GEREFOMEERDE BOND



Geachte broeders en zusters,

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op **D.V. donderdag 15 november 2018**.

Prof. Dr. W. Verboom uit Harderwijk hoopt deze avond te spreken over zijn boek dat hij geschreven heeft. "De gouden oogst".

Kort samengevat door dr. Verboom: In mijn boek **Gouden oogst. Een halve eeuw theoloog in pastoraat en universiteit**, dat dit voorjaar uitkwam bij het Boekencentrum, vertel ik op een persoonlijke manier wat de betekenis is van het **verbond van God** voor het geloofsleven en voor de kerk. Ik doe dat door te beschrijven hoe ik vanuit de gedachte van Gods verbond mijn werk mocht verrichten als predikant en docent/hoogleraar in Leiden. Het geheel vormt een terugblik op vijftig jaar ambtelijk werk en is doorstraald van de trouw en de genade van God. Met deze God kunnen we verder, ook vandaag en mogen we vooruit zien om de oogst te ontdekken die de Heere ons beloofd heeft en die we zien in Openbaring 7: de schare die niemand tellen kan voor de troon van het Lam. Dat de Heere mij en ons daarvoor wil gebruiken, is een wonder om stil van de te worden.

Locatie : De open Poort Kerkweg 3 Tiendeveen

Aanvang : 20.00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 uur)

H. van der Haar, secretaris Regionale Afdeling Groningen-Drenthe

Tel: 0592-399805 ; E-mail: Henkvdhaar@home.nl

DIACONAAL MEDEWERKER GEZOCHT

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een

enthousiaste jongere met een flexibele instelling. Kijk voor meer informatie voor de functie diaconaal medewerker op www.pdcdeherberg.nl/vacatures.

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET

4 nov.	mevr. T. Meindertsma	233614	dhr. E. Kooi	213019
7 nov.			dhr. E. Meindertsma	233614
11 nov.	mevr. P. Telintel	853020	dhr. R. Noorman	548350
18 nov.	mevr. M. v. Waarde	505276	dhr. L. Rodenhuis	506077
25 nov.	mevr. M. Buffinga	699754	dhr. A. v. Waarde	505276
2 dec.	mevr. J. de Boer	503520	mevr. D. Hofman	213717

AUTODIENST

OPPAS 1

4 nov.	mevr. W. Fokkinga	06-20288090	Jorik Telintel	853020
11 nov.	mevr. G. v. Gosliga	050-4032038	Lydian Kleefman	0595-438946
18 nov.	mevr. M. Meijndert	507468	Frances Kleefman	0595-438946
25 nov.	mevr. N. Noorman	548350	Jorik Telintel	853020
2 dec.	mevr. M. Rozema	050-4031843	mevr. C. Bos	750885

OPPAS 2

DEURDIENST

4 nov.	mevr. G. Allersma	505739	mevr. F. Verbree	506075
7 nov.	mevr. D. Hofman	213717	mevr. M. Bolt	504885
11 nov.	mevr. C. den Besten	505035	mevr. M. Meijndert	507468
18 nov.	mevr. A. Kiekebeld	507012	mevr. W. Schaap	502276
25 nov.	mevr. F. Verbree	506075	mevr. F. Verbree	506075
2 dec.	mevr. G. Allersma	505739	mevr. M. Bolt	504885

EHBO

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN NOVEMBER 2018

(Deze vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders aangegeven)

maandag	5 nov.	20.00 uur	Gesprekskring bij fam. A. Riepma, Kerkpad 11, Oldehove (H2)
woensdag	7 nov.	19.30 uur	Dankdag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk. Vanaf 19 uur inleveren voedselbank
dinsdag	13 nov.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 4 (Herv. Vrouw sept.-nummer 2018)
woensdag	14 nov.	20.00 uur	Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn, spreker ds. H. de Jong, Drachten
donderdag	15 nov.	18.30 uur 19.15 uur 20.15 uur 20.00 uur	Catechese 12 t/m 14 - jarigen Catechese 15 - jarigen en ouder Bijbeluur (Exodus 6) Regionale bijeenkomst Geref. Bond in Tiendeveen
vrijdag	16 nov.	19.30 uur	Sing In in de kerk
woensdag	21 nov.	19.30 uur	Jeugdvereniging 16+
donderdag	22 nov.	13.30 uur 18.30 uur 19.15 uur 20.00 uur	Kreatieve middag, vrouwenvereniging en belangstellenden Catechese 12 t/m 14 - jarigen Catechese 15 - jarigen en ouder Censura Morum
zondag	25 nov.	20.30 uur	Gebbedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag	27 nov.	19.45 uur	Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 5 (Herv. Vrouw okt.-nummer 2018)
woensdag	28 nov.	09.30 uur	Ochtendvrouwenkring bij mevr. F. Verbree, Kruiser 8, Zuidhorn (H6)
donderdag	29 nov.	18.30 uur 19.15 uur	Catechese 12 t/m 14 - jarigen Catechese 15 - jarigen en ouder
zondag	2 dec.	10.45 uur	Koffiedrinken na de kerkdienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het gecombineerde December 2018 / Januari 2019-nummer van Kerkneis is **Zaterdag 24 november 2018, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com). Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.

BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER 2018

donderdag	1 november	Openbaring 3:1-6	Schone schijn
vrijdag	2 november	Openbaring 3:7-13	Weinig invloed, grote kracht
zaterdag	3 november	Openbaring 3:14-22	Lauwheid
zondag	4 november	Openbaring 4:1-11	Open deur
maandag	5 november	Psalm 21	Koningslied
dinsdag	6 november	Marcus 11:27-33	Legitimatie
woensdag	7 november	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
donderdag	8 november	Marcus 12:13-17	Ieder het zijne
vrijdag	9 november	Marcus 12:18-27	Onderschatting van Gods macht
zaterdag	10 november	Marcus 12:28-34	Dicht bij Gods nieuwe wereld
zondag	11 november	Openbaring 5:1-14	Wie verbreekt de zegels?
maandag	12 november	Openbaring 6:1-8	Vier paarden
dinsdag	13 november	Openbaring 6:9-17	Hoe lang nog?
woensdag	14 november	Openbaring 7:1-17	Ontelbaar
donderdag	15 november	Rechters 17:1-13	Godsdienstwaanbeeld
vrijdag	16 november	Rechters 18:1-10	God wil het?
zaterdag	17 november	Rechters 18:11-31	Roofoverval
zondag	18 november	Psalm 16	Levenslied
maandag	19 november	Marcus 12:35-44	Vader en zoon
dinsdag	20 november	Marcus 13:1-13	De onderste steen boven
woensdag	21 november	Marcus 13:14-27	De Mensenzoon komt
donderdag	22 november	Marcus 13:28-37	De les van de vijgenboom
vrijdag	23 november	Rechters 19:1-10a	Waar gaat dat heen?
zaterdag	24 november	Rechters 19:10b-30	Sodom in Israël
zondag	25 november	Rechters 20:1-11	Mobilisatie
maandag	26 november	Rechters 20:12-28	Links tegen rechts
dinsdag	27 november	Rechters 20:29-35	Krijgslit
woensdag	28 november	Rechters 20:36-48	Geweldsspiraal
donderdag	29 november	Rechters 21:1-25	Vrouwenhandel
vrijdag	30 november	Lucas 1:1-25	Elia komt



Saaksom

KERKDIENTEN SAAKSOM

4 nov.	9.30 uur	Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)
11 nov.	11.00 uur	Evang. J. de Vries (Urk), Dankdag voor gewas en arbeid, inleveren voor voedselbank (zie onder Berichten Diaconie Noordhorn)
18 nov.	9.30 uur	Ds. T.T.J. Pleizier (Groningen), Vorbereiding Heilig Avondmaal
25 nov.	9.30 uur	Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen), Bediening Heilig Avondmaal
2 dec.	9.30 uur	Ds. W. van der Wind (Onstwedde)

BESTEMMING COLLECTEN

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

4 nov.	Diaconiecollecte: GZB najaarszendingscollecte voor Azië
11 nov.	Dankdag: Alleen collecte voor de kerkvoogdij

JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

- 4 nov. Dhr. P. Helmholt
- 7 nov. Dhr. F. Wessels
- 12 nov. Mw. J. Guikema
- 12 nov. Mw. B.J. Hommes-Dikken

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN SAAKSOM VAN DE DIACONIE

7 oktober	€ 20,45	
14 oktober	€ 16,97	Werelddiaconaat project 1027 in Indonesië
28 oktober	<u>€ 15,80</u>	
Totaal	€ 53,22	

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindersma, penningmeester

COLLECTEN SAAKSOM VAN DE KERKVOOGDIJ

7 oktober	€ 59,30	
14 oktober	€ 50,55	
21 oktober		geen dienst
28 oktober	<u>€ 47,35</u>	
Totaal	€ 157,20	

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters,

Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Jeugdneis

November 2018

Beste jongens en meisjes,

Het is alweer herfst. En dat kunnen we ook wel weer merken. De bladeren vallen weer van de bomen, de regen en de wind. Soms ruik je al de frisse geur van vorst. Het is eerder donker en later licht. Elk jaargetijde heeft iets bijzonders. En in deze novembermaand is het ook weer dankdag! Soms kan het zijn dat er wat in je leven gebeurt wat je helemaal niet had verwacht. Een soort omweg. Net als het volk Israël dat weer terug moest de woestijn in. Ze wisten toen nog niet dat dit 40 jaar ging duren. Maar ze mochten weten, net als wij, dat God met hen was. Een wolkkolom ging hen voor. Hij is getrouw. Ja, je kunt soms hobbels, kuilen, diepe dalen op je levenspad tegenkomen en het niet begrijpen of bevatten, maar onthoudt maar Hij gaat met ons mee. En dat kun je soms merken in die 'kleine' fijne dingen als je vriendje je een kaart stuurt, of zegt ik bid voor je of een lieve buurvrouw die even met je speelt. Dan zie je ook weer zegeningen en kunnen we daar God voor danken en loven. Lees het gedicht met de titel: **Bidden mag altijd** maar eens.



Hieronder zie je delen uit Psalm 65 waar alleen de medeklinkers staan weergegeven. Deze moet je aanvullen met de ontbrekende klinkers die erachter staan (pak psalm 65 er maar eens bij). De aangevulde zinnen mag je mailen naar : JeugdneisNoordhorn@gmail.com. Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon. Succes!

Groetjes van Alexandra van Dijken

couplet 7.	D. G.dsr.v..r d..t G' .v.rvl....n	(ontbrekende: e, o, i, ie, oe, o, e, oeie)
	.n .p 't b..d. l.nd	(ontbrekende: e, o, e, ei, e, a)
	h.t n.tt.g k.r.n w.l.g gr....n	(ontbrekende: e, u, i, o, e, e, i, oeie)
couplet 8.	.w g..dh..d kr..nt d. j..rg.t..d.n	(ontbrekende: U, oe, ei, oo, e, aa, e, ij, e)
	w..r G.. .w v..tst.p z.t	(ontbrekende: aa, ij, U, oe, a, e)

Bidden mag altijd

Voor de zon en voor de regen
En al 't goede dat wij kregen;
Voor de dieren en de bloemen,
Veel te veel om op te noemen,
Willen wij U danken Heer,
En U brengen lof en eer

Wij weten dat U bij ons bent
In blijdschap en verdriet;
Uw liefde die geen grenzen kent,
Ons steeds bescherming biedt.
Wij weten dat wij elke dag
Weer tot U mogen gaan;
Dat ieder tot U bidden mag,
U hoort ons altijd aan.
Wij knielen daarom voor U neer
En danken U tesaam
Voor al Uw trouwe liefde Heer.
Wij loven steeds Uw naam.

Help mij Vader om te leven
Steeds gehoorzaam aan Uw wil.
Leer mij ook naar U te luisteren,
Heel aandachtig en heel stil.
Leer mij anderen te helpen,
Altijd opgewekt en blij.
Wees o Vader, alle dagen
Alle kinderen nabij.

Dank Heer voor Uw trouwe liefde
Die U elke dag mij geeft.
Voor de vruchten, bloemen, bomen,
Voor de dieren- al wat leeft.
Maar het boze hier op aarde,
Al de angst en het verdriet,
Waarom dat óók kan gebeuren,
Vader, dat begrijp ik niet.
God, U bent oppermachtig
En Uw liefde is zo groot.
Daarom wil ik U nu bidden:
Helpt U hen die zijn in nood.

DE OOGST



Dank U voor deze morgen,
dank U voor deze dag,
dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag