

# KERK NEIS

Hervormde Streekgemeente  
Noordhorn - Saaksum

---

*Juni 2017*

39<sup>e</sup> Jaargang, nr. 6

NOORDHORN

SAAKSUM

## CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE

**Predikant Noordhorn/ Saaksum:** Ds. M. Kreuk, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn  
Telefoon: 0594-52 88 91  
Email: m.kreuk@kliksafe.nl

### NOORDHORN

**Scriba** (contactpersoon): ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove  
Telefoon: 0594-50 21 80  
Email: scribanoordhorn@gmail.com

**Kerkelijk Bureau:**  
\* Ledenadministratie: dhr. L. Rodenhuis, Borgweg 41, 9804 RW Noordhorn  
Telefoon: 0594-50 60 77  
Email: L.Rodenhuis@kpnplanet.nl

**Kerkvoogdij:**  
\* Ouderling-kerkrentmeester: dhr. G.D. Geertsema, Langestraat 83, 9804 PJ Noordhorn  
Telefoon: 0594-50 55 29 / Email: g.d.geertsema@ziggo.nl

\* Kerkelijk ontvanger:  
(ook voor *collectebonnen*) dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74  
bestellen *collectebonnen* via: *collectebonnen@ziggo.nl*

\* Bank- /gironummer kerk: Banknummer NL70 RABO 03758 29660  
Gironummer NL33 INGB 0000 895 706

**Diaconie:**  
\* Secretaris: diaken H.M. Bos, Aalsumerweg 8, 9883 TA Oldehove  
Telefoon: 06-13387436  
(ook voor *kerkradio/CD's*)

\* Penningmeester: diaken C.M. den Besten, Langestraat 102,  
9804 PM Noordhorn, Telefoon: 0594-50 50 35

\* Autodienst / Bloemendienst: diaken K. Tempel, Telefoon: 0594-50 51 08  
\* Email diaconie: diaconienoordhorn@gmail.com

\* Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

### SAAKSUM

**Kerkenraad:** ouderling F. Wessels, Englumstr. 18,  
9883 PE Oldehove Telefoon: 0594-59 14 26  
Email: frits.wessels@home.nl

**Diaconie:** diaken K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn  
Telefoon: 0594-50 51 08 Email: ktempel@ziggo.nl

\* Banknummer kerk: NL47 RABO 03182 08679

### Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn

\* Contactpersoon: dhr. G.D. Geertsema, Langestraat 83, 9804 PJ Noordhorn  
Email: g.d.geertsema@ziggo.nl

\* Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423

**Website:** [www.hervormdnoordhorn.nl](http://www.hervormdnoordhorn.nl)

**Kerkdienst via internet:** [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) (zowel 'live' als achteraf te beluisteren)

**Redactie-adres 'Kerkneis':** fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn  
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een **gift** overmaken op het bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van 'gift Kerkneis'.

# MEDITATIE

## HEMELVAART

***'En het geschiedde, toen Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.'***  
**Lucas 24:51**

Hemelvaart is het meest onbegrijpelijke wonder dat er is. Het gaat dwars tegen de wet van de zwaartekracht en andere voorstellingen en theorieën van ons mensen in. Toch is het een feest. Waarom? Omdat Jezus zegenend ten hemel vaart. Dat betekent allereerst, dat Hij daar waar Hij heengaat, de Zijnen niet vergeet, maar hun Hogepriester en Koning is. Hij regeert hen. Hij bidt voor hen. Hij zegent hen. Gods kracht komt door Zijn handen op hen neer.

Tien dagen na Hemelvaart is het Pinksteren. Dan wordt die zegen concreet: ze ontvangen de Geest en de gaven van God. Zo gaan ze de wereld in, en het Evangelie, dat ze brengen, is sterker dan alle weerstand. Wanneer straks de wereld ten einde loopt, dan worden ze 'gezegenden' genoemd. Jezus is met hen gebléven en Zijn zegen is gebléven. *'Komt in, gij gezegenden van Mijn Vader....'*

Bent u een gezegende? Leeft u onder Jezus' biddende en zegenende handen? Dan gaat u er van zingen. Want het werkwoord voor 'zegenen' betekent ook 'loven' en 'danken'. Zie Lukas 24:53: *'En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl zij God loofden en dankten'*. En Hemelvaart wordt een feest in uw hart en uw mond. Een feest dat nooit meer eindigt, want Zijn handen blijven met u!

Dr. C.A. Tukker

Overgenomen uit *Kerkneis*, jaargang 1, nummer 2, mei 1979

### KERKDIENTEN NOORDHORN

4 juni	09.30 uur	Ds. M. Kreuk, <b>1<sup>e</sup> Pinksterdag</b>
	19.00 uur	Ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
5 juni	09.30 uur	Ds. M. Kreuk, <b>2<sup>e</sup> Pinksterdag, zangdienst</b>
11 juni	09.30 uur	Ds. J.J.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
	19.00 uur	Ds. C. Hoek (Bedum-Onderdendam)
18 juni	09.30 uur	Prop. H.J. van der Wal (Groningen)
	19.00 uur	Ds. M. Kreuk
25 juni	09.30 uur	Ds. M. Kreuk, <b>waarna gezamenlijk koffiedrinken in de Wegwijzer</b>
	19.00 uur	Ds. M. Kreuk
2 juli	09.30 uur	Ds. M. Kreuk, <b>Vorbereiding Heilig Avondmaal</b>
	19.00 uur	Ds. M. Kreuk
9 juli	09.30 uur	Ds. M. Kreuk, <b>Bediening Heilig Avondmaal</b>
	19.00 uur	Ds. M. Kreuk, <b>Dankzegging Heilig Avondmaal</b>

### BESTEMMING COLLECTEN

Iedere zondag vinden er 2 collecten plaats tijdens de dienst voor achtereenvolgens de diaconie en de kerkvoogdij, gevolgd door een collecte voor de kerkvoogdij bij de uitgang.

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

4+5 juni	Diaconiecollecte: GZB Pinksterzendingscollecte: gemeentestichting Europa
11 juni	Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat van Project 10 27 voor Mozambique
25 juni	Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

## **UIT DE PASTORIE**

### **MEDELEVEN**

In onze medeleven denken we aan zuster Ritzema-Hamming. Zij heeft de laatste weken last gehad van een zware hoest, en kwam verzwakt op bed te liggen. Gelukkig is de hoest inmiddels geweken, en mag zij ook al weer wat vaker op de been zijn. Het is wonderlijk om te zien hoe zij toch weer wat lijkt te herstellen. Onze tijden zijn in Gods hand, en in Gods hand mogen we ons door het geloof ook geborgen weten, voor tijd en eeuwigheid beide. In dat geloof mag ook onze zuster leven, samen met haar man, en dat geeft rust! Graag bidden we u beiden de gedurige nabijheid toe van de Heere Jezus Christus, door Zijn Woord en door Zijn heilige Geest in het hart. Moge onze God u beiden ook alles geven wat u ook in de avond van het leven nodig hebt!

### **OVERLEDEN**

Op 13 mei is in de leeftijd van 85 jaar overleden zuster Frouke de Groot-Renkema. Hoewel voor haar gezondheid al geruime tijd werd gevreesd, kwam haar overlijden toch nog vrij onverwacht. Zuster de Groot had een sterk vergroot hart en kampte met veel vocht dat in haar leden achterbleef, en langzaam ging ook de conditie van haar nieren achteruit. En toen opeens kwam alles in een stroomversnelling. Maar haar heengaan mocht heel zacht zijn, en het moment van sterven bracht een heerlijke, hemelse glans op haar beminde gelaat, waarom de kinderen ook zeer dankbaar zijn. We mogen geloven dat de Heere Jezus haar in Zijn liefde en genade tot Zich heeft genomen!

Zuster de Groot heeft een bewogen leven gehad. In haar jeugd overleed onverwacht haar lieve vader, en toen zij een jonge moeder was van vier zeer jonge kinderen, overleed ook haar lieve man. Wie zal zeggen hoe peilloos diep het leed is dat zij toen heeft geleden? Het is niet te zeggen, het is ook voor een buitenstaander niet in te denken, wat er dan met je gebeurt. En zuster de Groot is daarna ook ruim 51 jaren weduwe geweest. Zij bleef alleen, zij het natuurlijk altijd omringd door de vier dochters die ze in haar hart mocht sluiten, en die ook haar steeds in hun hart hebben gesloten, samen met allen die zich later bij hen voegden. Een kleine kring van zeer innig verbonden mensen, onder wie zij leefde met haar verdriet.

Al zou je dat verdriet niet altijd gewaar worden, wanneer je haar bezocht. Want – en wat is dát gelukkig! – zuster de Groot had van onze God een heel blijmoedige en opgeruimde geest ontvangen. Vaak heb ik me er over verbaasd hoe het toch kon zijn, dat iemand die zoveel had meegemaakt, dan toch nog zo heel sterk uit de strijd is gekomen. Sterk op een heel aangename manier, naar de geest. Ik denk dat iedereen die haar bezocht wel eens een opwekkend woord van haar heeft meegekregen. Zelf altijd vol goede moed, probeerde ze ook anderen aan te moedigen en een hart onder de riem te steken.

Het geheim daarvan is ongetwijfeld dat onze God Zijn Heilige Geest in haar hart heeft uitgestort. Opgevoed bij Zijn Woord en dienst, heeft zuster Frouke zich altijd aan het Evangelie van de Heere Jezus Christus mogen vasthouden. Ook in de moeilijkste tijden van haar leven was er het nuchtere besef: wij krijgen op al onze vragen geen antwoord, gij zult het na dezen verstaan. En tot die tijd mogen wij met alles van ons leven gaan tot de getrouwe Zaligmaker, de Heere Jezus Christus.

In de dienst van Woord en gebed, gehouden op zaterdag 20 mei, hebben we samen geluisterd naar het heerlijk Woord van de Heere Jezus uit Johannes 14:2, over het Vaderhuis met de vele woningen. Het was haar verlangen om naar de Heere Jezus toe te gaan, om Zijn heerlijkheid te mogen zien, en God te danken en te loven om al het goede dat zij in haar leven ook veel heeft mogen ontvangen. En wij geloven dat zij haar wens heeft verkregen, dat God haar tranen heeft gedroogd, en dat zij mag juichen voor de troon!

Intussen zien wij met een diep gevoeld gemis achterom. Groot is het verdriet voor de vier dochters met allen die bij hen horen. In het bijzonder denken we aan onze zuster Douwina, wier leven de laatste jaren zo zeer met dat van moeder was verstrengeld, en die haar met zoveel zorg heeft begeleid. Graag wensen we jullie allemaal van harte veel vertroosting toe. Moge de gedachtenis van jullie geliefde moeder en oma jullie allen tot zegen zijn!

## GEBOREN

Op 13 mei is in het gezin van Hilko en Corina Bos een zoontje geboren. Het jongetje kreeg de namen Aron Jan en zal Aron worden genoemd. Hij is het broertje van Corree, Mariëlle en Ilse. Graag willen we jullie allemaal hartelijk feliciteren met deze blijde gebeurtenis! Het is zeer bijzonder wanneer er nieuw leven mag worden ontvangen. Ook mogen jullie jezelf zeer rijk weten met je aangroeiende gezinnetje. Ook jullie hebben inmiddels wel ontdekt wat een bijzondere schatten zulke hummeltjes voor je kunnen zijn! Daar spreekt ook het geboortekaartje van. Er staat op geschreven: *'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je'*. Het geeft weer wat er in je hart is, als ouders. Ook zijn deze woorden geënt op Jesaja 43:4, waar ze klinken uit de mond van de HEERE! Wat een diepe gedachte is dat: dat ook onze God een grote liefde heeft, voor al Zijn kinderen. In Gods liefde ben je goed geborgen! Graag wensen we jullie toe, dat ook Aron op een dag mag weten wie toch die God is, Wiens grote liefde ook tot hem uitgaat. Moge onze God jullie kracht geven, helpen en zegenen, bij alles wat zo als vader en moeder met je kinderen op je weg komt. Wij loven Hém!

## JUBILEUM

Op 30 juni hopen broeder en zuster Kruiger-Spanninga 50 jaren getrouwd te zijn. Het is zeer bijzonder dat u dit zult mogen beleven! Altijd zijn wij niet meer dan broze mensen, maar de laatste jaren hebt u beiden als het over uw gezondheid gaat spannende tijden gekend! Maar uw tijden zijn in Gods hand, en het heeft God behaagd om u nog met en voor elkaar te sparen. We zijn hierom met u verblijd en danken Hem! Ook spreekt het vandaag de dag om andere redenen niet meer vanzelf dat huwelijken zo lang mogen standhouden. Ook hierin mogen wij wel belijden dat het onze God is Die uw harten bijeen heeft gehouden, en er Zijn diepe liefde ingelegd! Wat is God goed! Bovenal, omdat u ook beiden een blijmoedig geloof hebt ontvangen en hebt mogen behouden. Het geloof dat maar aldoor mag zien op de hemelse Bruidegom, de Heere Jezus Christus, Die Zijn bruidsgemeente zozeer heeft liefgehad dat Hij het uiterste voor haar heeft gedaan, en Wiens trouw standhoudt, dwars door haar ontrouw heen. Hoe heerlijk, wanneer je in het geloof de liefde van deze heerlijke Bruidegom hebt mogen opmerken, en je er over verwondert, elke dag opnieuw! Heb ik nog niet genoemd: de rijke kinderzegen, het goede en versterkende contact met zeer veel mensen om u heen. God heeft zich niet onbetuigd gelaten. *Dag bij dag draagt Hij ons! Die God is ons heil!* Of, om het met een u welbekend lied te zeggen: *'Mijn Redder, mijn Goël, mijn Zondenvernieler, mijn Meester, mijn Heiland, mijn Heer en mijn God! Mijn Onheilverwinner, mijn Levensbezieler! Gezegend, geheiligd, beslist is mijn lot!*'. Wat wilt u nog meer? Soli Deo Gloria! En ook zeggen we: een heel fijne dag gewenst, en graag ook nog veel goede jaren samen, met allen die u lief zijn!

## JARIG

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

- 1 juni: mw. B.H. Lania-Luth
- 10 juni: dhr. H.J. Kruiger
- 16 juni: mw. T. de Boer-Offringa
- 21 juni: mw. W. Hamelink-Lamper
- 22 juni: mw. W.J. Rodenhuis-Heesen
- 29 juni: mw. K. Doff-Baar

We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

## VERKONDIGING

Als deze kerkbode verschijnt, hopen we binnenkort Pinksterfeest te vieren. Ik denk dat we ons op de **Eerste Pinksterdag** gaan bezighouden met het feit dat onze God door middel van de Heilige Geest Zijn grote daden laat verkondigen *'in onze eigen taal'*. Overal ter wereld mag en

moet de naam van de Heere Jezus worden genoemd, opdat velen overal ter wereld, evenzeer door het werk van de Heilige Geest in het verborgene, ertoe worden gebracht om Hem in het geloof te aanbidden! Op de **Tweede Pinksterdag** hopen we als vanouds een zangdienst te houden. Deze zal deze morgen gaan over Handelingen 2:36, met als thema: Zeker weten!

Na het Pinksterfeest hopen we dan terug te keren naar de prediking vanuit het Oude Testament. Ik zie ernaar uit om wat in het verlot is opgedaan, in de praktijk te gaan beproeven. Vorig jaar zijn we uitgekomen bij Jozua 10, dat is het hoofdstuk waarin Jozua zijn bijzondere gebed bidt: *Zon sta stil in Gibeon!* De Bijbel merkt er zelf bij op: *'Er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de HEERE de stem van een mens zó verhoorde'*. Waarbij het accent eigenlijk nog meer ligt op de verhooring dan op het gebed zelf: *'De HEERE streed immers voor Israël!* (Joz. 10:14).

## **LAAT DE LEEUW MAAR LOS!**

Mijn verlot vervolgde met het allernieuwste handboek over de prediking uit protestantse kring, getiteld: *'Ontvouwen, protestantse prediking in de praktijk'* (2017). Ik vond de lectuur van dit boek teleurstellend. Het bleek terug te gaan op een theologie die helaas niet de mijne is, en daardoor kon ik er uiteindelijk ook maar weinig ten positieve uit meenemen.

Meer vreugde vond ik in het lezen van het boek van **Tim Keller**, *'Preken, geloof overbrengen in een sceptische tijd'* (2015, vertaling: 2016). Keller is een bijzondere predikant, wiens bediening zozeer is gezegend dat er een grote kerkgemeenschap omheen is ontstaan, in de stad New York. Het bijzondere is dat Tim Keller door de HEERE wordt gebruikt om ook veel zogenaamde yup-pen aan te spreken, young urban people, en met name de intelligenten onder hen. Het geloof, zo blijkt ook in dit boek, is iets waar je je ook als intelligent mens niet voor hoeft te schamen, maar waardoor je zeer zeker kunt worden aangesproken. Keller doet in zijn boek allerlei voorstellen voor hoe wij ook in de sceptische tijd waarin wij leven, het geloof op een adequate wijze kunnen overbrengen. Het zeer weldadige van zijn boek is dat hij – anders dan het eerder genoemde boek uit protestantse kring – uitgaat van Gods Woord als van een gezaghebbend boek, dat ook op al zijn bladzijden getuigt van Hem Die er de kern van is, Jezus Christus en Die gekruisigd! Op de vraag of een prediking waarin Gods gezaghebbende Woord wordt verklaard nog wel effectief kan zijn in een cultuur die zich steeds meer afkeert van (godsdienstige) autoriteit, voert Keller een citaat in ván? **C.H. Spurgeon!** Ik neem het citaat hier graag over, omdat het de gehele teneur van het boek dat ik las ongeveer weergeeft: *'Mij schijnt het toe, dat er in sommige tijden twee keer zoveel wordt gedaan om de Bijbel te verdedigen als om de Bijbel uit te leggen. Maar als we al onze krachten vanaf nu gaan besteden aan de uitleg en verspreiding ervan, dan kunnen we de verdediging ervan wel aan de Bijbel zelf overlaten. Ik weet niet of u die leeuw ook ziet – mij staat hij helder voor ogen: een paar mensen lopen op hem af om hem aan te vallen, terwijl een menigte van ons hem wil verdedigen.... Vergeef me als ik een rustig voorstel doe. Open de poort en laat de leeuw eruit: hij zal wel voor zichzelf zorgen. Hé, ze zijn weg! Zo gauw hij iets van zijn kracht laat zien, gaan zijn aanvallers op de vlucht. De manier om ontrouw tegen te gaan is de Bijbel te verkondigen. Het antwoord op elke tegenwerping tegen de Bijbel is de Bijbel!'*

En dan sluit Keller zijn hoofdstuk af met de opmerking dat wanneer we de mensen blootstellen aan de Bijbel in zijn helderste en meest levendige vorm, de buitengewone kracht en autoriteit van het Woord zich zullen manifesteren – zelfs in de meest anti-autoritaire omgeving en onder de meest sceptische mensen. *'Ik weet uit ervaring dat dit waar is'* (Keller).

Kortom: Gods gezaghebbend Woord is als een krachtige Leeuw. Waar prediking niets anders doet dan deze Leeuw de ruimte laten, zal Gods Woord zijn levens-veranderende werk in de harten kunnen doen. Stel je vóór.....

Met hartelijke groet, ook van Gerdine en de meisjes,  
MK

## COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE

7 mei	€ 148,85
14 mei	€ 150,75
21 mei	€ 162,70
25 mei	<u>€ 96,90</u>
Totaal	€ 559,20

Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

### **Toelichting diaconiecollecte:**

Op de **Eerste en Tweede Pinksterdag** is de diaconiecollecte de Pinksterzendingscollecte van de GZB. Voor verdere toelichting: zie het mei-nummer van Kerkneis.

Op **11 juni** is de diaconiecollecte de werelddiaconaatcollecte van Project 10 27. Die is bestemd voor de zorg voor kwetsbare mensen in Mozambique. In het noordwesten van Mozambique leven veel mensen in zeer arme omstandigheden en zonder goede gezondheidszorg. Via een thuiszorgprogramma van de kerk worden zij door vrijwilligers bezocht, bemoedigd en zo mogelijk geholpen met medicatie of vervoer naar het ziekenhuis.

Een hartelijke groet van de diaconie

## COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

30 april	€ 393,20	
7 mei	€ 295,70	
14 mei	€ 303,80	
19 mei	€ 278,60	Trouwdienst Michel en Petra de Man
21 mei	€ 268,17	
25 mei	€ 150,77	
28 mei	<u>€ 404,99</u>	
Totaal	€ 2.095,23	

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

## UIT DE GEMEENTE

### BEDANKJE

Langs deze weg wil ik u allemaal hartelijk bedanken voor uw medeleven tijdens mijn ziekenhuisopname en herstelperiode thuis.

Gelukkig gaat het nu met mij weer redelijk goed. Daarvoor zijn we de Heere zeer dankbaar.

Met een hartelijke groet,  
W.J. Rodenhuis-Heesen

### DANKBETUIGING



Lieve broeders en zusters,  
We willen u hartelijk danken voor de vele gelukwensen en kaarten die we mochten ontvangen voor, op en na onze bruiloft.

De jaren dat wij in uw midden waren (Michel minder frequent vanwege de reisafstand) hebben wij als zeer bijzonder ervaren. De gemeente is hecht, trouw en de onderlinge liefde is zichtbaar op vele manieren.

We wensen en bidden u Gods onmisbare Zegen en Liefde toe.

Een warme groet,  
Michel en Petra de Man

### REISJE OUDEREN



We hopen **donderdag 22 juni** naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen te gaan. U wordt om 9.30 uur in de "Wegwijzer" verwacht waar we beginnen met koffie, vervolgens gaan we naar Veenhuizen en zullen rond half 5 terug zijn. Iedereen van harte hiervoor uitgenodigd. Opgave kunt u doen bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.

De damesbezoekgroep



### SING IN



Beste broeders en zusters,  
Wij zijn D.V. op vrijdag 30 juni 50 jaar getrouwd.

Op **zaterdag 1 juli** gaan we dit heugelijke feit met onze kinderen en kleinkinderen, onze broers en zussen vieren in de Wegwijzer.

Omdat we God ook graag zingend willen danken voor al zijn zegeningen houden we om **19.00 uur** in de kerk een **Sing In**. En daarvoor willen we U ook graag uitnodigen om met ons te komen zingen. Het zal ongeveer een uur duren waarna u met ons nog een kop koffie, thee of fris kunt komen drinken in de Wegwijzer. We zouden het heel fijn vinden als u mee komt zingen.

Met een hartelijke groet,  
Having & Janny Kruiger



## WERKGROEP STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN NOORDHORN



We hebben weer een groep Wit-Russische kinderen uitgenodigd uit het besmette gebied door de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl. Deze groep van 25-30 kinderen zal 7 weken in gastgezinnen logeren. Ze komen op zaterdag **6 januari 2018** aan en vertrekken weer op maandag **26 februari**.

Dit is ons achtste project!

We nodigen deze kinderen uit omdat een verblijf in Nederland wezenlijk bijdraagt aan hun gezondheid. In deze periode vertellen we hen ook over het Evangelie.

De stichting heeft in haar naam de plaatsnaam Noordhorn, maar gastouders en werkgroepleden komen uit diverse plaatsen daarom heen (zoals Zuidhorn, Oldehove, Aduard, Brittil en Grijpskerk).

We zijn al gestart met de voorbereidingen maar kunnen daar nog wel wat hulp bij gebruiken. Onze werkgroep is opgedeeld in allerlei commissies die elk concrete taken hebben. De commissies zijn:

**Bijbelcommissie:** verzorgen van de welkomst- en afscheidsdienst en elke week een bijbelles aan de kinderen op school.

**Gastoudercommissie:** werven en begeleiden van de gastouders.

**PR-commissie:** zorgen voor de PR, werven van sponsors, opzetten van de geldinzameling-acties.

**Activiteitencommissie:** organiseren van de activiteiten en het werven van vrijwilligers en chauffeurs voor die activiteiten zoals b.v. bezoek zwembad en crea- en sportlessen.

**Kledingcommissie:** zorgen voor een welkomsttasje met basisspulletjes, regelen van nieuwe schoenen voor de kinderen.

In elke commissie zitten al ervaren werkgroepleden. Wie wil hen helpen? Wil je liever niet in een commissie maar wel wat doen? Meld je dan aan als fotograaf of chauffeur of vrijwilliger voor een of meerdere activiteiten.

Verder kun je je ook al aanmelden als gastgezin!

We hebben 25-30 gastgezinnen nodig. Dus meld je aan!

Mocht je nog twijfelen, dan willen we graag met je meedenken.

Je kunt je opgeven of meer informatie vragen bij Arina Havinga ah@planet.nl 06-51526891

## BIJBELLEESROOSTER JUNI 2017

do 1	Ezechiël 10:1-22	vr 16	Matteüs 9:1-8
vr 2	Ezechiël 11:1-13	za 17	Matteüs 9:9-17
za 3	Ezechiël 11:14-25	zo 18	Psalm 41
zo 4	Psalm 87	ma 19	Matteüs 9:18-26
ma 5	Romeinen 9:1-18	di 20	Matteüs 9:27-34
di 6	Romeinen 9:19-33	wo 21	Matteüs 9:35-10:4
wo 7	Romeinen 10:1-13	do 22	Matteüs 10:5-15
do 8	Romeinen 10:14-21	vr 23	Matteüs 10:16-23
vr 9	Romeinen 11:1-24	za 24	Johannes 3:22-36
za 10	Romeinen 11:25-36	zo 25	Matteüs 10:24-33
zo 11	Johannes 2:23-3:13	ma 26	Jesaja 28:1-13
ma 12	Johannes 3:14-21	di 27	Jesaja 28:14-29
di 13	Matteüs 8:2-13	wo 28	Jesaja 29:1-8
wo 14	Matteüs 8:14-22	do 29	Jesaja 29:9-16
do 15	Matteüs 8:23-34	vr 30	Jesaja 29:17-24

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

## BLOEMENGROET

4 juni	mevr. H. IJbema	500981	dhr. R. Noorman	548350
5 juni			dhr. A. v. Waarde	505276
11 juni	mevr. A. Kiekebeld	507012	dhr. L. Rodenhuis	506077
18 juni	mevr. H. Koopman	591410	mevr. D. Hofman	213717
25 juni	mevr. T. Meindersma	699776	dhr. S. Hooijenga	504808
2 juli	mevr. P. Telintel	853020	dhr. E. Kiekebeld	507012
9 juli	mevr. M. v. Waarde	505276	dhr. E. Kooi	213019

## AUTODIENST

## OPPAS 1

4 juni	mevr. G. v. Gosliga	050-4032038	Francis Kleefman	0595-438946
5 juni	mevr. N. Noorman	548350	Tim Noorman	548350
11 juni	mevr. M. Meijndert	507468	Helene Kreuk	528891
18 juni	mevr. G. Kreuk	528891	Benedicte Kreuk	528891
25 juni	mevr. M. Rozema	050-4031843	Lydian Kleefman	0595-438946
2 juli	mevr. W. Fokkinga	06-20288090	Francis Kleefman	0595-438946
9 juli	mevr. L. Frankenhuis	857996	Helene Kreuk	528891

## OPPAS 2

## DEURDIENST

4 juni	mevr. A. Geertsema	505529	mevr. F. Verbree	506075
5 juni	mevr. D. Hofman	213717	mevr. M. Meijndert	507468
11 juni	mevr. A. Kiekebeld	507012	dhr. S. Hooijenga	504808
18 juni	mevr. F. Verbree	506075	mevr. W. Schaap	502276
25 juni	mevr. G. Allersma	505739	mevr. F. Verbree	506075
2 juli	mevr. C. den Besten	505035	dhr. S. Hooijenga	504808
9 juli	mevr. A. Geertsema	505529	mevr. M. Meijndert	507468

## EHBO

## AGENDA EN ACTIVITEITEN IN JUNI 2017

(Deze vinden plaats in de 'Wegwijzer', tenzij anders aangegeven)

woensdag	14 juni	09.30 uur	Ochtendvrouwenkring, uitstapje
donderdag	15 juni	20.00 uur	Kerkenraadsvergadering
donderdag	22 juni	09.30 uur	Reisje ouderen Noordhorn en Saaksum naar het Gevangenis­museum in Veenhuizen
zondag	25 juni	11.00 uur	Gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdienst
zaterdag	1 juli	19.00 uur	Sing-In in de kerk, t.g.v. 50 jarige bruiloft van Having & Janny Krugier, waarna koffiedrinken in de Wegwijzer
zondag	2 juli	20.30 uur	Gebedskring in de kerk na de avonddienst
donderdag	6 juli	20.00 uur	Kerkenraadsvergadering + Censura Morum

## VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:

De sluitingsdatum voor het gecombineerde **Juli / Augustus-nummer** van Kerkneis is **Zaterdag 1 juli 2017, uiterlijk 18.00 uur**. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.



# Saaksom

## KERKDIENTEN SAAKSOM

4 juni	11.00 uur	Ds. M. Kreuk, 1 <sup>e</sup> Pinksterdag
11 juni	9.30 uur	Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
18 juni	9.30 uur	Ds. M. Kreuk
25 juni	9.30 uur	Ds. J.H. van Wijk (Windesheim)
2 juli	9.30 uur	Dhr. A. Riepma (Oldehove)
9 juli	9.30 uur	Ds. J. Hoekman (Urk)

## BESTEMMING COLLECTEN

Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:

4 juni	Diaconiecollecte: GZB Pinksterzendingscollecte: gemeentestichting Europa
11 juni	Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat van Project 10 27 voor Mozambique

## MEDELEVEN

In ons medeleven denken we in het bijzonder aan broeder R. Wierenga en zijn vrouw. Het ziekzijn neemt vormen aan die het wat moeilijker maken. Het is een verdrietige tijd. Al blijft onze broeder steeds sterk naar de geest. Ik zou ook kunnen zeggen: naar de Geest! Want wat is het fijn als de Heilige Geest in je hart is, en je je mag houden aan Gods Woord zoals het ons gegeven is. Het vaste getuigenis aangaande de Heere Jezus Christus, Die Zijn leven gaf en het ook weer terugkreeg, en Die ook het leven geeft aan ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt. De Heere Jezus zij u nabij, door Zijn Geest, in uw hart. En laten we als gemeenteleden steeds aan de familie Wierenga denken in onze gebeden.

## GEBOREN

Uitzonderlijk en blij nieuws in deze kolommen! Op 30 april mochten Peter en Esther Kremer een zontje ontvangen, dat ze de namen gaven: Adriaan Roland, en dat Ard zal worden genoemd! Ard is het broertje van Quinten en Pim. Omdat Ard een aantal weken 'te vroeg' is geboren, moest hij eerst een poosje in het ziekenhuis doorbrengen. Maar inmiddels is zijn conditie zozeer vooruit gegaan dat hij naar huis mocht komen. Graag willen we Peter en Esther en de kinderen van harte feliciteren met dit blijde gebeuren! Wel was er een heel spannende tijd aan voorafgegaan, met veel heen en weer reizen naar het ziekenhuis, voor controles. Wie zal zeggen wat er allemaal door je hoofd gaat, als je dat meemaakt? Het is een bijzondere tijd geweest. Maar we zijn mét Peter en Esther zeer dankbaar dat de uitkomst dan toch goed mag zijn! Het leven is een onvoorstelbaar wonder. Van dat wonder is alleen God de bron. Hij is zó groot, dat Hij iets zó speciaals zó klein en fijn in onze handen kan leggen! Wij prijzen Hem Die ook kracht gaf om te dragen en te volbrengen alles wat volbracht moest worden. En wij zien op naar Hem, met het diepe en hartelijke gebed, dat Hij over de kleine Ard en zijn broers zal waken. Dat Hij hem ook tot Zijn kind zal maken, door het werk van Zijn Geest in het hart. En wij zullen bidden dat Peter en Esther ook weer alles zullen krijgen wat zij nodig hebben om het beste aan de kinderen te geven. Onze God zij jullie zeer nabij!

## JARIGEN

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

27 juni	mw. T. Helmholt-Drijfholt
30 juni	dhr. A. Brandsma
1 juli	dhr. R. Wierenga
2 juli	mw. M. Scholtens

We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

## RISICO'S

In de periode van mijn verlof vond ik een mooi boek van een auteur die op het moment veel gelezen wordt, Tim Keller. Omdat ik de komende tijd wel tweemaal bij u hoop voor te gaan, mag ik u er misschien ook wel wat van meedelen. Op een zeker moment signaleert Keller in zijn boek twee risico's. Het eerste is dat je preekt over een tekst die over de Heere Jezus gaat, zonder dat je echt het Evangelie verkondigt. Het tweede is dat je echt over de Heere Jezus preekt, maar dan zonder dat je de tekst van de Bijbel laat spreken. U zult begrijpen: de waarheid ligt in het midden. We moeten tegelijkertijd recht doen aan de tekst die vanuit Gods Woord tot ons komt, en toch ook ons uiterste best doen om vooral het Evangelie te verkondigen, van de Heere Jezus en Die gekruisigd! Het lijkt me een mooi voornemen om deze twee ijkpunten in het oog te houden. Wilt u ook bidden, dat we gezegende diensten mogen ontvangen?

## COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE

7 mei	€ 20.86
14 mei	€ 24.73
21 mei	€ 31.65
25 mei	<u>€ 22,55</u>
Totaal	€ 99,79

Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

## COLLECTEN EN BERICHTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ

30 april	€ 51,50
7 mei	€ 79,86
14 mei	€ 48,20
21 mei	€ 50,90
25 mei	€ 58,50
28 mei	<u>€ 81,40</u>
Totaal	€ 370,36

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

## GROET

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad



## HARTELIJK DANK

Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling tijdens en na onze opnames in het ziekenhuis. Telefoontjes, kaarten en bloemen! Geweldig, het heeft ons goed gedaan.

Sjouke Claus en Reina Raven

# *Jeugdneis* Juni 2017

Beste jongens en meisjes,

De Heere Jezus is naar de hemel gegaan. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. De Heere Jezus is Koning!

Nadat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan, gaan de discipelen in gebed. Tien dagen bidden en wachten ze. Na die tien dagen komt de Heilige Geest! Hij maakt de tongen van de discipelen los. Vrijmoedig vertellen ze aan de mensen wie de Heere Jezus is. Ze roepen de mensen op tot geloof en bekering. Ook aan jou en mij wordt verteld wie de Heere Jezus is. Geloof in Hem. Dat is Hij waard!

Om de puzzel te kunnen maken moet je Handelingen 2 erbij pakken. Doe je weer mee?

Groetjes,

Gerdine Kreuk

Zoek het tweede deel van de zin.

1. Toen de dag van..
2. Plotseling kwam er uit de hemel..
3. Aan hen werden..
4. Zij werden vervuld..
5. Zij begonnen te spreken in andere talen..
6. Toen dit geluid klonk..
7. Zij raakten in verwarring..
8. Zij zeiden tegen elkaar..
9. De één zei tegen de ander..
10. Anderen zeiden spottend..
11. Maar Petrus verhief zijn stem en sprak tot hen..
12. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël...

- zij zijn vol zoete wijn.
- zijn het niet allen Galileeërs?
- met de Heilige Geest.
- zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
- een geweldige windvlaag.
- want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
- het Pinksterfeest vervuld werd.
- wat wil dit toch zeggen?
- kwam de menigte samen.
- tongen als van vuur gezien.
- Het zal zijn in de laatste dagen dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees.
- deze mensen zijn niet dronken zoals u vermoedt.



***'Zij werden allen vervuld met de Heilige geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.'* (Handelingen 2:4)**